

SEÇİM SONUÇLARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

22 Temmuz Genel Seçimlerini geride bıraktık. Seçim öncesinde, kimileri “istikrar” vurgusu üzerinden, uygulanan IMF politikalarını devam ettirmeyi vaat etti, kimileri kendi dışındakini yok sayıp, linç kültürünü hortlatarak halklar arasındaki düşmanlığı biraz daha körükledi, kimileri de darbe histerileri ile korku siyaseti yapmayı yeğledi. Karşılıklı ip atlayanlar da vardı, olimpiik yüzücü olmaya soyunanlar da. Seçim sonuçları ile iki konu bir kez daha ön plana çıktı: İktidar hedefi olan partilerin hemen tamamının “yeni-liberal politikalar” dışında halkımıza sunabileceği yeni bir şeyin olmadığı ve halkın korkuya değil “yalan da olsa” umut vaatlerine pirim vermeye devam ettiği...

Seçim sonrasında söylenenlere bakıldığında; Cumhurbaşkanının seçilememesi ile başlayan ve Genel Seçimlere evrilen sürecin aslında gerçek gündemimizden ne kadar farklı olduğu görülüyor. Halk, yoksulluğu iliklerine kadar hissederken; mevsimlik işçilerin karın tokluğuna yollara döküldüğü, özelleştirme politikaları ile işsiz sayısının artmaya devam ettiği ülkemizde seçimlerin de bir çözüm üretmediği ortadadır.

Yeni hükümetle iktidarına devam edecek olan AKP'ye daha önce de söylediklerimizi hatırlatmak isteriz.

Özelleştirme, kamusal kaynakların sermayeye peşkeş çekilmesidir. Asli amacı kamu yararını gözeterek topluma hizmet vermek olan kurumlar kâr peşinde koşan şirketlere dönüştürülmemelidir. Türk Telekom, Erdemir ve Petkim derhal geri alınmalıdır!

IMF ve Dünya Bankasıyla kurulmuş olan tüm bağımlılık ilişkileri koparılmalıdır!

Kürt sorununu salt bir güvenlik sorunu olarak gören ve farklı kimlikleri hiçe sayan baskıcı politikalara son verilmeli, halklar arasında kardeşlik bağları sağlamlaştırılmalıdır.

Demokrasiyi özde benimseyen bir anlayışla geniş toplum kesimlerinden kabul görece ve 12 Eylül rejiminin bıraktığı her türden baskıcı yasa ve kanunların ayıklandığı bir Anayasa yürürlüğe alınmalı, darbeciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır!

Tüm bu istekler sayfalarca sıralanabilir; ancak ne yazık ki geçmişten edinilen deneyimler, önümüzdeki günlerde gelir dengesizliğinin hızla artacağını ve çok kısa bir süre sonunda artık IMF'nin acı reçetelerinin etkilerini daha yakıcı hissettireceğini göstermektedir.

Küresel ısınma ve sonuçlarının hissedildiği yaz günlerinde daha önceden birçok kez vurguladığımız gibi ne yerelde ne de hükümet nezdinde bir acil eylem planının olmadığı görülmektedir. Ülkenin yönetildiği Başkentte su sıkıntısı çözümlenemez noktalara ulaşmış, yetkililer salgın hastalıkların başlamasını beklemektedir. Kuş gribi görülmeden kısa süre önce pastörize yumurta satmayı “akıl edenler” acaba su sıkıntısı için de yeni akıllar edinmekte midir?

Elektrik enerjisinde yaşanan kriz ise çoktan kapıdan içeri girmiştir. “Susuz yaz”ın ardından “elektriksiz kış” a da hazırlıklı olmak gerekmektedir.

AKP hükümeti, su sıkıntısı karşısında müsrif tüketiciyi suçlamak ya da elektrik sıkıntısı karşısında aşırı klima kullanımını eleştirmek yerine, içinde bulunduğu yönetim krizini ve zaafiyetini bir kez daha düşünmelidir.

Her şeye rağmen bizler; ülkemizin içinde bulunduğu bu kriz öncesi ortamda dahi, demokrasi ve insan haklarının egemen olduğu, siyasi ve ekonomik kararlarını kendi iradesi ile alan ve uygulayan bir Türkiye'ye olan inancımızı sürdürüyoruz...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu