

şubat 2009



82

# bülten

Yıl:2009 Sayı:82

tmmob makina mühendisleri odası adana şubesi yayın organıdır

## Kentlerimizin sakini değil; sahibi olalım!



**Başka bir kent,  
Başka bir yerel yönetim mümkün...**

## "MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI"NDAN

.....  
.....  
-Galip Usta-

tuhaf şeyler düşünmekle  
meşhurdur:

"Kâat helvası yesem her gün" diye düşündü  
5 yaşında.

"Mektebe gitsem" diye düşündü  
10 yaşında.

"Babamın bıçakçı dükkânından  
Akşam ezanından önce çıksam" diye düşündü  
11 yaşında.

"Sanı iskarpinlerim olsa  
kızlar bana baksalar" diye düşündü  
15 yaşında.

"Babam neden kapattı dükkânını?  
Ve fabrika benzemiyor babamın dükkânına"  
diye düşündü  
16 yaşında.

"Gündeliğim artar mı?" diye düşündü  
20 yaşında.

"Babam ellisinde öldü,  
ben de böyle tez mi öleceğim?"  
diye düşündü  
21 yaşındayken.

"İşsiz kalırsam" diye düşündü  
22 yaşında.

"İşsiz kalırsam" diye düşündü  
23 yaşında.

"İşsiz kalırsam" diye düşündü  
24 yaşında.

Ve zaman zaman işsiz kalarak  
"İşsiz kalırsam" diye düşündü  
50 yaşına kadar.

51 yaşında "İhtiyarladım" dedi,  
"babamdan bir yıl fazla yaşadım."

Şimdi 52 yaşındadır.

İşsizdir.

Şimdi merdivenlerde durup  
kaptırmış kafasını  
düşüncelerin en tuhafına:

"Kaç yaşında öleceğim?  
Ölürken üzerimde yorganım olacak mı?"  
diye düşünüyor.

.....  
.....



**Yıl: 2009 Sayı: 82**

**Yönetim Yeri**

MMO Adana Şubesi  
Güzelyalı Mah. A. Kahveci Bul. No:37/A  
01170 Çukurova / ADANA  
Tel (322) 444 8 666 Fax (322) 232 64 19

E-Posta: adana@mmo.org.tr  
Web: http://adana.mmo.org.tr

**Sahibi**

TMMOB Makina Mühendisleri Odası  
Adana Şubesi Adına  
Hüseyin ATICI

**Sorumlu Yazı İşleri Müdürü**  
Halil BULUCU

**Yerel Süreli Yayın**

BÜLTEN 2 Ayda Bir Yayınlanır.  
TMMOB Makina Mühendisleri Odası  
Adana Şubesi Üyelerine ve  
Öğrenci Üyelere Ücretsiz Gönderilir.

**Temsilciliklerimiz**

Hatay İl Temsilciliği Tel (326) 444 86 66  
Niğde İl Temsilciliği Tel (388) 444 86 66  
Osmaniye İl Temsilciliği Tel (328) 826 04 17  
İskenderun İlçe Temsilciliği Tel (326) 614 21 94

**Yapım**

ARTI Tanıtım & Reklamcılık Ltd. Şti.  
Tel (322) 453 56 97 - 457 06 41

**Baskı**

Ekip Matbaacılık / 436 25 00  
Döşeme Mah. 4 Sk. No:13 Seyhan / ADANA

Baskı Adedi : 3000  
Baskı Tarihi : 20.03.2009

Kapak Resmi (alt) : **Turgut BAĞIR**

**İÇİNDEKİLER**

Sunuş .....	4
Şubemizden Haberler .....	6
Eğitim Çalışmaları .....	8
Öğrenci Üye Yerel Kurultayı .....	10
Karikatür .....	13
Kitaplardan Seçmeler .....	15
Fikret Başkaya Söyleşisi .....	16
Krize Karşı Miting .....	17
Kentin Sakini Değil, Sahibi Olalım .....	18
Yaşadığımız Kenti Tanıyalım .....	20
Üyelerimizden .....	21
İsrail'in Filistin'e Saldırısı .....	25
İsrail'in Devlet Terörünü Kınıyoruz .....	26
Nükleer Santral İhalesi Komedişi .....	27
Enerji Politikaları Değişmelidir .....	28
Doğal Gazın Güvenli Kullanımı .....	30
Kalkınma Ajansları .....	33
Kamu İhale Kanunu .....	35
Kamu İhale Düzeni .....	37
Basında MMO Adana Şubesi .....	39
Üyelerimizden Haberler .....	40

## SUNUŞ

Sayın Üyemiz,

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Her geçen gün, özellikle büyük kentlerimizde yaşam koşullarının giderek ağırlaştığı bir dönemde Yerel Seçimler sürecine girmiş bulunmaktayız. Bir yandan küresel kapitalist sistemin özelleştirmeci, neo-liberal ekonomi politikaları, diğer yandan da kentleri birer küçük krallık, derebeylik gibi yöneten yerel yöneticiler, kentleri ve içinde yaşayan vatandaşlarımızı bir sorunlar yumağının içine çekiyor.

Sermayenin farklı kesimlerinin kentlerimizde neredeyse tek egemen olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Başta belediyeler olmak üzere, kamu kurumlarının tümü, kentte yaşayanların refahını merkeze almak yerine, sermayenin ihtiyaçlarına yanıt veren bir yaklaşım ve uygulamayı öne çıkartıyor. "Yerel yönetimde demokrasi" ve "Halk" kavramları yerini "Şirket gibi yönetilen belediye" ve "müşteri" kavramlarına bırakıyor.

Siyasi Partilerin -genel seçimlerde olduğu gibi- yerel seçimlerde de aday gösterme yöntemleri, demokratik katılımcılığa, halkla ilişki kurma gereği, kent sorunları ile ilgili çözüm üretme ihtiyacı içine girmesine engeldir. Aday belirleme yöntemleri aday adaylarını kent sorunlarına çözüm üretme yerine, adaylığına karar verici Parti Genel Merkezleri kapılarında ikna-kulis çabaları içine zorlamaktadır. Bu genel olumsuz işleyiş ise, partilerde herhangi bir alanda adaylık düşüncesinde olan birçok üretken insanın geri durmasına, bu da seçimlerin niteliğine ve halkın sorunlarının çözümüne olumsuz katkılarda bulunmaktadır.

Bunun sonucu olarak da siyasi partilerin genel merkezinden başlayıp yerelde belediye başkanlarına, belediye üst yönetimine, belediye meclis üyelerine kadar uzanan bir hiyerarşik yozlaşmış ilişkiler zinciri doğmaktadır. Demokratik örgütlenmenin beşiği olan kentler, 2000'li yılların Türkiye'sinde, dışlama, yok sayma, ele geçirme, elinde tutmaya dayalı çıkar gruplarının eline geçmiş durumda.

Kentlerimizin, iç içe yaşadığı, boğuştuğu sorunların temelinde, rant ve arazi spekülasyonuna dayalı plansız kentleşme, kentteki demokratik kitle örgütlerini, meslek odalarını, vatandaş inisiyatiflerini dışlayan bir yerel yönetim anlayışı yatmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde, demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı geliştirilmesini önemsemektedir.

Sekretaryası, 2004 Şubatı ile 2008 Mayıs'ı arasında Şubemizce yürütülen TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında 2006'da düzenlenen "Adana Trafik Raporu", yine 2006 Eylül'ünde gerçekleştirilen "Adana Ulaşım Arama Konferansı", 2007 Kasım'ında düzenlenen "Çukurova'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu" ve son olarak 2008 Mayıs'ında düzenlenen "Adana Kent Sorunları Sempozyumu" ile 3 yıla yayılan çalışmalar ve etkinlikler dizisi ile Adana'nın karşı karşıya bulunduğu sorunlar ile ilgili görüş ve politikalar ürettik.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, "Adana Kent Sorunları Raporu" ile bu çalışmaların tümünü özetleyen bir kitapçığı 2 Mart 2009'da basın açıklaması ile Adana kamuoyunun dikkatine sundu.

Adana'nın sorunlarını maddeler halinde tanımlamak gerekirse;

- Adana'da katılımcı ve demokratik bir yerel yönetim anlayışı eksiktir.
- Plansız şehirleşme ve denetimsizlik yıllardır devam etmektedir.
- Kaçak yapılaşma yaygındır. İmar değişiklikleri ve bundan kaynaklanan dolaylı aflar bu durumu özendirilmektedir.
- Kamu kaynakları israf edilmektedir. Yerel yönetimlerin karar organları kişisel çıkarlar gözeten kararlar almaktadır.
- Konutlarda gündelik yaşam güvenli olmayıp, bu konuyla ilgili gerekli denetim ve uygulamalar yapılmamaktadır.
- Tarım arazileri amaç dışı kullanılmakta, yapılaşmaya kurban edilmektedir.
- Çağdaş bir altyapı eksikliği bulunmaktadır.
- Ulaşımı düzenleyecek bir "ulaşım master planı" eksiktir.
- Kent içi ulaşım sorunludur, yayaların güvenliği öncelikli değildir.
- Kamu yararı gözetilmeyen kentsel dönüşüm projeleri uygulanmaktadır.
- Adana çevre ve atık sorunları yaşamaktadır.
- Adana'da kent kimliği yitirilmektedir.

3 yılı aşkın bir süredir hem TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu hem de MMO Adana Şubesi olarak yaptığımız kapsamlı çalışmalar ile yerel yönetim seçimleri öncesinde Adana halkını "Kentin sakini değil sahibi olmaya" davet ediyoruz. "Toplumcu ve halkçı" bir yerel yönetim mümkündür.

2009 Türkiye'sinde yaşayan her bilinçli ve vicdan sahibi vatandaş Yerel seçimlerde kullanacağı oyun değerini bilmelidir. "Başka bir Kent, Başka bir Yerel Yönetim, Başka bir Türkiye ve Başka bir Dünya Mümkündür".

**TMMOB MMO**  
Adana Şube Yönetim Kurulu

## ŞUBEMİZDEN HABERLER

**12 Ocak 2009 tarihinde Adana' da yaşanan cinayet benzeri iş kazası ile ilgili, MMO Adana Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamayı aşağıda sunuyoruz.**

### **Kuralsızlık, Denetimsizlik Bir Can Daha Aldı**

12 Ocak 2009 Pazartesi günü gıda imalatı yapılan bir işyerinde **hava tankının patlaması** sonucu Hüseyin HİTAR adlı vatandaşımız **hayatını kaybetmiştir.**

Söz konusu iş yerinde Şubemiz Teknik Elemanlarınca yapılan **ön incelemelerde;**

\* Bir basınçlı kap olan hava tankının patlamalara karşı dayanıklı bir bölme içerisinde olması gerekirken böyle bir uygulamanın olmadığı,

\* Olası bir basınç yükselmesi esnasında kompresörün uzaktan kapatılması için bir şalter olmadığı,

biriken suyu boşaltmak için konulan vananın yerleşiminin bu işlevi yerine getirmeye yeterli olmadığı,

\* Hava tankının periyodik kontrolünün bu konuda akredite olmayan kişiler tarafından yapıldığı ve yukarıda sayılan eksikliklere rağmen uygun raporu verildiği,

\* Hava tankının patlamasında olası bir imalat hatası da söz konusu olabileceği için bu noktanın konusunda uzman kişilerce incelenmesi gerektiği, tespit edilmiştir.

Bölgemizde bulunan periyodik kontrol gerektiren **ekipmanların sadece yaklaşık % 5' inin** konusunda uzman, akredite edilmiş mühendisler tarafından kontrol edildiği ve **her basınçlı kabın aslında bir bomba olduğu** düşünüldüğünde bu ve benzeri kazaların yaratabileceği tehlikelerin boyutları görülmektedir.



Yasa gereğince **basınçlı kaplar** (hava tankı, kazan vb.) periyodik kontrole tabi tutulmalı ve **periyodik kontrol formu** tanzim edilmelidir.

Ancak, bu kontrollerin yaptırılmaması ya da gelişmiş güzel konusunda yeterli eğitimi almamış, uzman olmayan kişilere yaptırılması, bunların denetlenmemesi ve mevcut mevzuattaki boşluklar ve belirsizlikler nedeniyle buna benzer birçok iş kazası meydana gelmektedir.

4857 sayılı İş Kanununa göre; "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" (11 Şubat 2004) tarihli 5370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. Maddesinde;

".....Hangi tür iş ekipmanlarının kontrollere tabii tutulacağı **kontrollerin kimler tarafından, hangi sıklıkla** ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca belirlenecektir" denilmiştir.

Ancak, aradan **5 sene geçmesine rağmen** ilgili Bakanlık bu "**usul ve esasları**" yayımlamamıştır. Dolayısıyla yetkisiz, bilgisiz, deneyimsiz konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından yapılan bu tür periyodik kontroller sağlıklı olmakta ve pek çok ölümlü iş kazasına neden olmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası, bu ve benzeri alanlardaki Periyodik Kontrolleri yıllardan beri eğitilmiş ve uzmanlaşmış **Makina Mühendisi Teknik Görevliler** eliyle yapmaktadır.

Odamız, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından 2004 yılından beri **A tipi**, yani konusunda uzman kişilerin çalıştığı ve periyodik kontrol yaptığı, **bağımsız muayene kuruluşu** olarak akredite edilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası olarak, bu tür faciaların yaşanmaması için yetkilileri, görevlerini eksiksiz yapmaya, **denetim ve kontroller konusunda Odamızla işbirliğine** davet ediyor ve kamuoyunun dikkatlerini şu noktalar üzerine yoğunlaştırmasını diliyoruz.

\* Özellikle sanayi tesisleri ve imalathane türü **işletmeler ile toplu yaşam ve iskân alanları birbirinden ayrı tutulmalı**, İmar Kanunu ve mevzuatları buna göre düzenlenmelidir.

\* Çalışma ve İş Yasaları ve ilgili mevzuatlarda gerekli değişiklikler yapılmalı ve **sıkı bir şekilde uygulanmalıdır**.

\* Yapı ve endüstriyel tesislerin bütün **denetim süreçlerinde**, kamu adına denetim kurumu işleri gören **mesleki kuruluşlara yer verilmelidir**.

\* **TMMOB ve bağlı Odalar** sahip oldukları bilgi birikimleri ve **uzmanlık alanlarına ilişkin kamu çıkarlarının** korunması misyonlarıyla bu süreçlerde öncelikli olarak **muhatap alınmalıdırlar**.

Son olarak, bu ölümlü iş kazasına ilişkin, kamu yetkililerinin **talep etmesi halinde**, oluşturulacak bilirkişi heyetine konusunda **uzman meslektaşlarımızı görevlendirebileceğimizi** belirtir kazada hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

**Hüseyin ATICI**  
TMMOB MMO Adana Şube  
Yönetim Kurulu Başkanı



## MMO Adana Şube Eğitim Çalışmaları

### LPG Eğitimleri

17 - 18 Ocak 2009 tarihlerinde YücelGaz sahasında gerçekleştirilen LPG Dolum Boşaltım Personeli Yetkili Personel Yetiştirme Kursu 16 kişinin katılımıyla tamamlanmış ve katılımcıların tamamı başarılı olarak LPG Yetkili Personel Belgesi almaya hak kazanmıştır.

26 - 27 Ocak 2009 tarihlerinde MMO Adana Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen LPG Dolum Boşaltım Personeli Yetkili Personel Yetiştirme Kursu 23 kişinin katılımıyla tamamlanmış ve katılımcıların tamamı başarılı olarak LPG Yetkili Personel Belgesi almaya hak kazanmıştır.



31 Ocak - 01 Şubat 2009 tarihlerinde MMO Hatay İl Temsilciliği Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen LPG Dolum Boşaltım Personeli Yetkili Personel Yetiştirme Kursu 23 kişinin katılımıyla tamamlanmış ve katılımcıların tamamı başarılı olarak LPG Yetkili Personel Belgesi almaya hak kazanmıştır.



### Bilgisayar Eğitimleri

21 Şubat - 15 Mart 2009 tarihleri arasında Merkez Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen AutoCad R - 2007 Kursu 20 kişinin katılımıyla yapılmıştır.

23 - 27 Şubat 2009 tarihleri arasında İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Eğitim Salonu'nda, İnşaat ve Makina Mühendislerinin katılımıyla SAP2000 kursu gerçekleştirilmiş ve kurs sonunda katılımcılara katılım belgeleri teslim edilmiştir.



### MİEM Eğitimleri

MİEM eğitimleri mevzuat değişikliği nedeniyle geçmiş kursların ardından yapılan sınavlarda başarısız olanlara yönelik 09 Ocak 2009 tarihinde Mekanik Tesisat, Yangın Tesisatı, Doğalgaz İç Tesisatı, Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme sınavları gerçekleştirilmiştir.





2008 yılı sonlarında düzenlenen Havalandırma Tesisatı ve Soğutma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme kurslarını takiben 13 - 17 Şubat tarihleri arasında MMO Adana Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen Klima Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu 19 kişinin katılımıyla tamamlanmıştır.

## Operatör Eğitimleri

19 - 30 Ocak 2009 tarihleri arasında MMO Adana Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen İş Makinaları (Forklift) Operatörü Yetiştirme Kursu 26 kişinin katılımıyla tamamlanmış ve başarılı olanlara Operatörlük Belgeleri teslim edilmiştir.



06 - 15 Şubat 2009 tarihleri arasında OYSA Niğde Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen İş Makinaları (Forklift) Operatörü Yetiştirme Kursu 16 kişiyle tamamlanmış ve katılımcıların tümünün başarılı olmasıyla kendilerine Operatörlük Belgeleri teslim edilmiştir.

02 - 13 Şubat 2009 tarihleri arasında MMO Adana Şube Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen İş Makinaları (Beko - Loader, Kazıcı, Yükleyici) Operatörü Yetiştirme Kursu geçmişte yapılan kurslarda başarısız olanlar sınava çağırılarak 17 kişiyle tamamlanmıştır.

23 - 27 Şubat 2009 tarihleri arasında Delta Petrol Dörtüyl Tesisleri'nde Kazan Operatörü Yetiştirme Kursu gerçekleştirilmiştir.



## Teknik Eğitimler ve Uygulama Eğitimleri (Elektrikli Asansör Son Muayene Eğitimi)

25 - 27 Şubat 2009 tarihleri arasında MMO Adana Şube Eğitim Salonu'nda, MMO İzmir Şube Uzman Mühendisi Mak. Müh. Ünsal Solmazoğlu ve MMO İzmir Şube Teknik Görevlisi Halim Akışın'ın eğitmen olarak katıldığı Elektrikli Asansör Son Muayene Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Doğrudan uygulamaya yönelik olan bu eğitime, MMO Adana Şube ve Adana Şube'ye bağlı temsilciliklerdeki periyodik kontrol birimlerinde çalışan Teknik Görevliler de dahil olmak üzere 15 kişi katılmıştır.

## Diğer Etkinlikler

17 Şubat 2009 tarihinde, 2008 sonlarında Şubemiz Öğrenci ve Emekli Üye Komisyonu'nun katılımıyla düzenlenen Almanca Kursu'nun ikinci aşaması başlamıştır.



## TMMOB MMO ADANA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI YAPILDI

28 şubat 2009 Cumartesi günü MMO Adana Şube Toplantı Salonu'nda Çukurova ve Mustafa Kemal Üniversiteler'nden 60 öğrenci üyenin katılımıyla yapılan Kurultay, heyecanlı ve tartışmalı bir atmosferde gerçekleşti.

"Mühendis: Toplumun öznesi mi? Sermayenin nesnesi mi?" ana temasıyla toplanan Kurultay'ın açılışı öncesinde MMO tanıtım CD'si gösterildi ve daha sonra İsmet Koşmaz, Uğur Üstük ve Ramazan Güneş toplantıyı yönetmek üzere Divan Heyeti olarak seçildiler. Gündemin belirlenmesinden sonra ilk sözü alan MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, konuşmasında özetle; Mühendislik, MMO ve Makina Mühendisliği'nin merkezinde "insan"ın olduğunu, Makina Mühendisliği'nin onuru da, sorumluluğu da çok olan bir meslek olduğunu, mühendisliğin sorunlarının ülkemiz sorunlarından ayrı düşünülmemeyeceğini, hem TMMOB, hem de MMO olarak örgütlenmede ileri noktalara ulaşıldığını söyleyerek Kurultaya başarılar diledi.



MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Osman TEZGİDEN ise konuşmasına 1997 yılında kendisinin de öğrenci üye olduğunu, oysa şimdi karşısına merkez yöneticisi olarak çıkma şansı bulduğunu belirterek başladı. MMO ile ilişkinin öğrenci iken başlamasının sağlıklı bir gelişme olduğunu ve kurultaya katılanlara Oda Başkanı, Sekreteri ve diğer Yöneticilerin selamlarını ve başarı dileklerini getirdiğini söyleyen TEZGİDEN şöyle devam etti: Yerel Kurultaylardan sonra Mart ayında, Ankara'da ulusal çapta MMO Öğrenci Kurultayı yapılacaktır. Bu Kurultay sonrasında öğrenci üyelerimizin durumunun, istek ve taleplerinin kesinleşeceğini düşünüyoruz. Üreten, sanayileşen, demokratik, sömürünün olmadığı bir Türkiye için Yerel Kurultay'ınıza başarılar diliyorum.

Bütün gün devam eden Kurultay çalışmalarından sonra yayınlanan sonuç bildirgesini okuyucularımıza sunuyoruz.

## MMO ADANA ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ



28 Şubat 2009 tarihinde MMO Adana Şube konferans salonunda, Mühendis: Toplumun Öznesi mi? Sermayenin Nesnesi mi? ana başlığı altında:

1. Oda- Öğrenci ilişkisi ve Öğrenci Örgütlülüğü
2. Üniversitelerde Neo-Liberal Dönüşüm ve Piyasalaşma
3. Üniversite-Sanayi-Toplum ilişkisi ve Mühendislik Eğitimi
4. Kriz-İstihdam-İşsizlik
5. Mühendislikte Kadının Yeri

alt başlıkları ekseninde yapılan öğrenci üye yerel kurultay sonuç bildirgesi.

TMMOB Türkiye'de muhalif duruşu, hak ve emeği savunmasıyla saygın bir yere sahiptir. Mevcut yasaya göre tüm mühendislerin TMMOB'a bağlı odalardan birine üye olma zorunluluğu olmaması örgütlülüğümüzün önündeki engellerden biridir. Ayrıca mevcut üyelerin de TMMOB'un amaç ve ilkeleri doğrultusunda yeterince örgütlü bir yapıya sahip oldukları söylenemez. TMMOB üyelerinin kamuda, özel sektörde ve serbest çalışan mühendislerden oluşması, örgütlülüğümüzü olumsuz etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Tüm bunların yanı sıra ülkemizde örgütlü mücadele anlayışının yeterince bilinince çıkartılmadığı da bir gerçektir. Gelişmeler gösteriyor ki, bundan sonra örgütsel harekette yeni bir dönem başlamalıdır.



Eskinin çalışma tarzı, kadroları ve mücadele anlayışıyla bugünün sorunlarını aşmak mümkün değildir.

Ülkemizde eğitim alanında neo-liberal politikaların ilk yansımaları 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle görülmüştür. YÖK ile birlikte üniversiteler özerkliğini yitirmiş, anti-demokratik uygulamalarla tüm özgür düşüncelerin önü tıkanmıştır. Üniversite düşünce gelenekleri dağıtılmış, üniversiteye bir bilim kurumu işlevi yükleyen eleştirel aklın yerine, faydacı zihniyet yerleştirilmiştir. Yalnızca metalaşabilecek fikirlere değer verilmek istenmiştir. Üniversitede artık fikirler sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır. Bu da üniversite-sanayi iş birliği adı altında gündeme gelmiştir. Araştırma-geliştirme, niteliği itibarıyla çok pahalıdır. Sermaye, üniversite bünyesinde Ar-Ge ya da tekno-kent gibi merkezler kurarak üniversite olanaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktadır. Özel üniversiteler, ikinci öğretim programları, paralı yaz okulu uygulamaları, tezsiz yüksek lisans uygulamaları ve her geçen gün artan öğrenci harçları üniversitelerde ticarileşmenin somut göstergesidir. Bu koşullar altında üniversitenin kapıları emekçi ve yoksul çocuklarına kapanmıştır.



Mühendislik eğitiminin bir boyutu da üniversite-sanayi ilişkisidir. Genellikle piyasa taleplerine göre eğitim verilmektedir. Böyle bir ilişki üniversiteyi sanayi hegemonyasına sokmakta, vesayetçi ve ticari ilişkileri yerleştirmekte, bilimsel özerklik sadece bir espri olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde genelde üniversite eğitimi, özelde ise mühendislik eğitimi sanayi gelişiminden üniversite iradesine; genel politikalarından eğitim politikalarına pek çok sorunla birlikte gelişmiş ve şekillenmiştir.

Ekonomik krizler kapitalist üretimin doğal sonucudur. Sermayenin aşırı birikim eğilimine karşılık, bu birikimi sağlayacak koşulların ve olanakların var olmaması krizin temel nedenlerinden biridir.

Ekonomik kriz bugünlerde gündem güne büyüyen işsizler ordusu ile kendini daha da çok hissettirmeye başladı. Böyle sancılı bir dönemde özelleştirme adı altında kamu iktisadi teşekkülleri elden çıkarıldı. Türk Telekom ve Tüpraş gibi devletin önemli kurumları birer birer peşkeş çekildi. Bu da yetmezmiş gibi özelleştirmelerden elde edilen gelir ekonomik gelişme diye halkın çıkarları için harcanacak iken, sermayeye kredi olarak aktarıldı. Oysa bu koşullar altında teğet geçeceği söylenen kriz, emekçilerin işsiz, sağlıksız ve konutsuz kalması sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Toplumsal hayatta kadının yeri, geçmişten günümüze her dönemde sürekli tartışma konusu olmuştur ve kadının yeri her zaman sorgulanmıştır. Ne yazık ki kadın, mühendislik alanında da çeşitli kısıtlamalara maruz kalmakta ve bunların sıkıntılarını her zaman yaşamaktadır. Hatta mühendislik alanındaki bu sıkıntılar sadece iş hayatında değil, tüm eğitim sürecinde ve mesleki tercih aşamalarında yaşanmaktadır.

Mühendisliğin sürekli erkeklere özgü bir meslek grubu olarak lanse edilmesi, erkek mühendislerin yaptıkları işlerin, kadın mühendisler tarafından yapılamayacağına düşünülmesine sebep olmaktadır. Bunun böyle olmadığı ve zihinsel faaliyetlerin çok fazla önem kazandığı mühendislik alanında kadınların da üretici, verimli ve başarılı olabilecekleri çoğu zaman görülmemektedir.

#### Taleplerimiz;

\* Gelişmeler gösteriyor ki, artık örgütsel harekette yeni bir dönem başlatılmalıdır. Eski dönemin çalışma tarzı, kadroları ve mücadele anlayışı ile bugünkü sorunları aşmak mümkün değildir.

Sadece söze değil, örgütlenmiş söze ihtiyaç var.

\* Merkezi Öğrenci Komisyonunun sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

\* Öğrenci komisyonları ve yürütme kurulu TMMOB'un ve MMO'nun gelenek ve ilkelerine sahip çıkarak, sürece göre örgütlenen değil, kendisinin süreci örgütlediği bir yöntem ile çalışmalıdır.

\* Eğitim hakkının bireyin sahip olduğu en önemli haklardan biri olduğu vurgulanmalı ve bu hakkın sermayenin kar hırsı nedeniyle gasp edilmesine karşı durulmalıdır.

\* İktidar üniversiteleri YÖK eliyle özerk, demokratik ve bilimsel olmaktan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bunun açığa çıkarılması ve bu anlayışa karşı mücadele verilmesi gerekmektedir.



\* Üniversite-sanayi ilişkisi, bilimsel özerkliği zedelemeyecek, vesayetçi olmayan ve ticari kaygı taşımayan ilişkiler veya işbirlikleri şeklinde olmalıdır.

\* Sanayinin gelişmesi, belirli bir düzeye ulaşabilmesi ve topluma yararlı olabilmesi için üniversite-sanayi-toplum arasındaki bağı güçlendirecek gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

\* Biz üniversite öğrencileri; geleceğin mühendisleri, aydınları, ve yöneticileri olarak, daha iyi koşullarda okumak istiyoruz. Bu sebeple bu krizin faturasını biz emekçi ve yoksul çocukları olarak ödemek istemiyoruz.

\* Bugünkü politikalarla her türlü siyasi, bilimsel yapıdan yoksun niteliksiz, duyarsız, sorumsuz ve toplumsal sorunlardan uzak bir üniversite gençliği yaratılmak istenmektedir. Bizler yarının mühendisleri olarak toplumsal duyarlılığa sahip olmalı, bu anlamda olumsuzluklara karşı tepkimizi örgütlü olarak göstermeliyiz.

\* Kadının çalışması alternatif olarak değil de, erkeğin çalışmasıyla aynı eşitlikte ve doğallıkta karşılanmalıdır.

\* Kadın erkek eşitliği kapsamında 'yapabilirlik' kavramı mesleğin 'yakıştırılması' yerine beceri ve bilgiyle ilişkilendirilmelidir.

\* İş yaşamında kadın erkek eşitliği savunulmalıdır.



## MMO ADANA ŞUBE II. İŞYERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

07 Şubat 2009 tarihinde MMO Adana Şube Eğitim Salonu'nda yapılan toplantıda ana konu, içinde bulunduğumuz ekonomik krizin etkileriydi.

MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI'nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya 22 işyeri temsilcisi katıldı. Şube çalışmalarına ilgili bilgiler verildikten sonra söz alan işyeri temsilcileri, ekonomik krizin derinliği ve etkileri konusunda gözlemlerinden yola çıkarak belirlemelerde bulundular ve alınabilecek tedbirler üzerinde durdular.



## TMMOB BAŞKANI MEHMET SOĞANCI İLE ODALARIN ADANA ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

24 Ocak 2009 Cumartesi günü Adana'da yapılan mitinge TMMOB adına katılmak için Adana'ya gelen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, 23 Ocak 2009 Cuma günü saat 18.30'da MMO Adana Şubesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda TMMOB'ye bağlı odaların Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Tanışma ve güncel konularda görüş alışverişinde bulunma amacını taşıyan toplantının sonunda SOĞANCI çeşitli konularda gelen soruları da cevapladı.



## DÜZENLENECEK EĞİTİMLER

26 -27 MART 2009	LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU
02 -03 NİSAN 2009	LPG TAŞIMA PERSONELİ KURSU
07 NİSAN 2009	LPG TÜPLÜ DAĞITIM PERSONELİ KURSU
08 -09 NİSAN 2009	LPG TEKNİK PERSONEL KURSU
10 NİSAN 2009	KAYNAK GÖZETİM PERSON. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
18 NİSAN - 10 MAYIS 2009	CATIA KURSU
25 NİSAN 2009	GÜNEŞ ENERJİSİ PANELİ (O.TÜRKYILMAZ, A.GÜNGÖR, EMO)
07 - 08 MAYIS 2009	ASANSÖRLERDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ
16 MAYIS-07 HAZİRAN 2009	SOLIDWORKS BİLGİSAYAR KURSU
21 - 22 MAYIS 2009	XI. OTOMATİK KONTROL SEMİNERİ

## KİTAPLARDAN SEÇMELER

### Eski Yunan ve Roma'da Mühendislik

J.G.Landels

Çeviri: Barış Bıçakçı

Sayfa sayısı: 262

Boyutları: 13 x 19,5 cm.

ISBN 975-403-056-1 - TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları

Özgün Dili: İngilizce

Özgün Adı: *Engineering in the Ancient World* - 1978

Kitap, özgün adından anlaşılacağı gibi Mühendislik Biliminin arkeolojisine yönelik önemli bir çalışma. Eski Yunan ve Roma'da gerçekleştirilmiş, hepsi de gücü, mühendislik ya da benzer amaçlar için kullanan teknolojik başarıyı bugünlere ulaştırıp, konuyla ilgili düşünce ufukumuzu genişletmeyi amaçlamakta.

Yazar, bu çapta bir çalışmada konunun bütünüyle incelenmesinin güçlüğünü göz önünde bulundurarak, çok uzun ve ayrıntılı başlıklardan kaçınıp, bunun yerine ortalama olarak konuyla ilgili okuyuculara Eskiçağ Avrupa'sının büyüleyici iki uygarlığının mekanik becerileri konusunda bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

Teknolojinin tarihçesiyle ilgili yapılan bu tip çalışmalarda iki hususa dikkat çekiliyor. Yazar kitapta, terminolojinin dikkatli bir şekilde çözülmesi ve okuyucunun, kullanılan dillerin etimolojisine dair bir şeylerle karşılaşması, eskiçağ yazarlarının düşünce yapısına yakınlaşabilmesi için "edebi metinlerden" faydalanmıştır. İkinci husus, içinde arkeolojik bulguların tanımlayıcı bir biçimde ele alınması ve kullanılan mekanik aletlerin de zihinde canlandırılabilmesi için kitap içerisinde çizimler, tasarımlar, ayrıntılı veya kaba hesaplamalara yer verilmiştir.

Son olarak şunu da belirtmek isterim ki Yazar, yukarıda belirttiğimiz hassasiyetlerini giderebilmek için konusunda uzman birçok bilim insanından yardım almıştır.

**İyi okumalar.**



## TMMOB ADANA İKK'NIN DÜZENLEDİĞİ FİKRET BAŞKAYA SÖYLEŞİSİ YAPILDI

18 Ocak 2009 Pazar günü saat: 14.00'te, Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Konferans Salonu'nda yapılan "Emperyalizm, Kolonyalizm, Siyonizm, Filistin ve Savaş" başlıklı söyleşiye yaklaşık 100 kişi katıldı.

TMMOB Adana İKK Sekreteri Umut ÇELİK söyleşinin açılışını yaparken; İsrail Devleti'nin Filistinlilere uyguladığı devlet terörü ve vahşetin dayanılmaz boyutlara ulaştığını, TMMOB olarak her vesile ile buna karşı tepkilerini sözlü olarak ve sokakta fiili olarak ortaya koyduklarını, bu söyleşinin de bunun bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve söyleşi davetini kabul ettiği için Fikret Başkaya'ya TMMOB olarak teşekkür etti.



Özgür Üniversite Kurucusu ve Öğretim Üyesi olan, yayınlanmış sayısız kitabı bulunan Doç. Dr. Fikret Başkaya söyleşinin ilk bölümünde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Siyonist İsrail Devleti'nin uyguladığı teröre karşı sızlanmadan ve şikayet etmeden başka bir şey yapılmıyor. İsrail Devleti rastgele bir devlet değildir, ırkçı bir devlettir. Bu anlamıyla Yahudilere bile karşı olan bir devlettir. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında kuruluşu ve işlevselliği açısından büyük benzerlikler vardır. Avrupa'dan giden göçmenlerin Amerika yerlilerine yaptıklarını, İsrail de Araplara uygulamaktadır. Klasik kolonyalizmden ayrıldıkları yan burasıdır. Yani sömürmek için geldikleri yere, dönmek üzere demir atmışlardır. İsrail Devleti'nin sınırları belli değildir ve hiçbir zaman da belli olmamıştır. İsrail Devleti kolektif emperyalizmin orta doğudaki uzantısıdır. Hamas'ın terörist olduğunu söylüyorlar. En büyük ve asıl terörist olanlar devletlerdir. İsrail'i ilk tanıyan Müslüman ülke Türkiye'dir. Ne zaman Müslüman Arap ülkeleri emperyalizm ile çatışsa Türkiye Devleti emperyalizmden yana olmuştur. 1996 yılında Türkiye İsrail ile "stratejik ittifak" anlaşması imzalamıştır. Ayrıca İsrail'in en büyük silah müşterisi Türkiye'dir. İsrail ile bütün ilişkiler kesilmelidir."



**SÖYLEŞİ**

**EMPERYALİZM, KOLONYALİZM,  
SİYONİZM, FİLİSTİN ve SAVAŞ**

**Doç. Dr. Fikret BAŞKAYA**  
Özgür Üniversite

Tarih : 18 Ocak 2009 Pazar  
Saat : 14:00  
Yer : Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi  
Toplantı Salonu (Pandora Sokakı)

**TMMOB**  
TIRAK MÜHENDİSLERİ VE  
MİMARLIK ODASI  
**ADANA İL KOORDINASYON KURULU**



## ADANA'DA "KRİZE, İŞTEN ATMALARA, İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA KARŞI" MİTİNG DÜZENLENDİ



Krize, işten atılmalara, yoksulluğa, özelleştirmelere, Filistin'de yaşanan katliama ve savaşlara karşı 24 Ocak 2009 Cumartesi günü Adana'da bir miting düzenlendi. TMMOB, DİSK, KESK, TÜRK-İŞ, Adana Tabip Odası ve Adana Eczacı Odası'nın birlikte düzenlediği mitinge binlerce işçi ve emekçi katıldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve düzenleyici örgüt temsilcilerinin birer konuşma yaptığı mitingde, ortak mücadele çağrısında bulunuldu.

direnış", "Yaşasın iş, ekmek, özgürlük mücadelemiz", "Liman işçisi yalnız değildir", "Katil İsrail, işbirlikçi AKP", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganlarını atıldı, pankart ve dövizler taşındı.

### TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın miting konuşması şöyle:

#### Bu ülkenin aydınlık yürekli, aydınlık beyinli yiğit insanları

Hepinizi bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları adına dostlukla selamlıyorum.

#### Sevgili Arkadaşlar

Bugün, Türkiye'yi kapitalist küreselleşmenin, neo-liberal değişimin dışlılarına terk eden 24 Ocak kararlarının yıldönümü. O günden bugüne özellikle son on yıl içerisinde Türkiye hızla bu sisteme entegre olmuştur ve kaybeden yalnızca emekçi kesimler, halk kesimleri olmuştur.

Kapitalist küreselleşmenin krizi bizim krizimiz değildir. Bu kriz vahşi kapitalizmin "kar daha fazla kar, sömürü daha fazla sömürü düzeninin" krizidir. Bu kriz, "Üsttekine han hamam, alttakine din iman düzeni"ni sürdürücülerinin krizidir.

"Kriz bize teğet geçer" diyenler, size sesleniyoruz: "Biz bu krizin bedelini ödemeyeceğiz." İşten atmalara, düşük maaş zamlarına, yoksulluğa, işsizliğe, zamlara ve anti demokratik uygulamalara karşı yurdun dört bir yanında sesimizi daha da yükselteceğiz. Kapitalist küreselleşmenin krizinin faturasının bize, emekçilere, ücretiyle geçinenlere, yoksullara, alttakilere çıkarılmasını asla kabul etmeyeceğiz



Dünya Bankası, IMF, AB ve benzeri kuruluşların dayattığı yapısal uyum programlarıyla yalnızca "zam ve zulüm düzeni" getirenlere, ekonomiyi üretime değil ranta dayandırıp, her sıkıştıklarında faturayı halka kesenlere, AKP'ye "Artık Yeter" diyoruz. Kapitalist küreselleşme sürecine eklemleme doğrultusunda IMF ve Dünya Bankası nezdinde karnesi "A" olan AKP'ye "Dur" diyoruz.

AKP'yi uyarıyoruz: "Bu ülke bu halk sahipsiz değildir"

**Sevgili Arkadaşlar,**

Bugün dünyanın bir başka ucunda, yine emperyalist güçlerin yarattığı zulme, ABD'nin açıkça desteklediği İsrail zulmüne tanıklık ediyoruz. İsrail'in Filistin'e karşı on yıllardır yürüttüğü bu insanlık dışı politika yüreğimizi yakıyor.

yaptığı katliamları destekleyen başta ABD ve tüm emperyalist güçleri ve bu saldırıya sessiz kalanları lanetliyoruz.

Filistin halkına yapılanlar unutulmayacaktır ve bu büyük trajedinin hesabı bir gün mutlaka sorulacaktır.

Simdi buradan hep beraber haykıralım. İslıklarımızla, alkışlarımızla direnen Filistin halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya duyuralım.

Bugün hepimiz Filistinliyiz.

**Sevgili Arkadaşlar,**

Şimdi hep beraber, hep birlikte bir kez daha ve inanarak söyleme zamanıdır:

**Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz.**



*Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, 24 Şubat 2009 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyen TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu "Adana Kent Sorunları Raporu"nu Adana kamuoyuna açıkladı.*

## KENTİN SAKİNİ DEĞİL, SAHİBİ OLALIM...



TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde, demokratik katılıma açık, çağdaş bir yerel yönetim anlayışı geliştirilmesini önemsemektedir.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu'nun uzunca bir süredir düzenlediği etkinlikler ve yaptığı çalışmalar göstermiştir ki; Adana çağdaş toplumlara yakışır biçimde yönetilmemektedir. Adana'da sağlık, çevre, altyapı, ulaşım, barınma, ısınma, eğitim, kültür ve benzeri birçok konuda sorunlar bulunmaktadır. Diğer yandan, kentimiz, deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlere hazırlıklı değildir. Bu durum mevcut yerel yönetim anlayışımız içerisinde toplumsal çıkarların ve

insan yaşamının yeterince önemsenmediğinin en açık göstergesidir.

Kentimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı kentsel çevrelerin üretilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini öngörmekteyiz. Kent halkının ve meslek örgütlerinin, yerel yönetimlere demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gerek olarak kabul etmekteyiz.

Toplumsal gelişmenin ve çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam kalitesine ulaşılabilmesi için Adana'ya ve Adana'da yaşayan yurttaşlara ilişkin sorumluluğumuzu yerine getirmeyi, mevcut kısır politika ve yanlış uygulamalara karşı farklı bakış açıları sunmayı ve Adana'nın daha yaşanabilir niteliklere kavuşmasını hedeflemekteyiz.

Kent sorunlarına ilişkin olarak yerel yönetimler, kamu kaynaklarının dağılımı, afetler, çevre, altyapı, ulaşım, konut, turizm, kentsel koruma, kentsel dönüşüm konularında sorunların tespitini ve çözüm önerilerini bugüne kadar, her ortamda dile getirdik, getirmeye devam edeceğiz.

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu tarafından 9-10 Mayıs 2008 de "**Adana Kent Sorunları Sempozyumu**" düzenlenmiş, değişik tarihlerde TMMOB Adana İKK ve TMMOB'a bağlı şubelerimiz, Kent sorunlarına yönelik çalıştay, panel ve konferanslar gerçekleştirmiştir. Bu etkinliklerde Adana kent sorunları ve çözüm yolları, kapsamlı ve farklı bakış açılarıyla araştırılmış ve tartışılmıştır.



Bu çalışmalarını temel alan "**Adana Kent Sorunları Raporu**", Adana'nın sorunlarını maddeler halinde tanımlayıp, uygulanabilir somut çözüm önerilerinde bulunmaktadır;

- \* Adana'da **katılımcı ve demokratik bir yerel yönetim anlayışı** eksiktir.
- \* **Plansız** şehirleşme ve denetimsizlik yıllardır devam etmektedir.
- \* **Kaçak yapılaşma** yaygındır. İmar değişiklikleri ve bundan kaynaklanan dolaylı aflar bu durumu özendirilmektedir.
- \* Kamu kaynakları israf edilmektedir. Yerel yönetimlerin karar organları **kişisel çıkarlar gözetilen kararlar** almaktadır.
- \* Konutlarda **günderlik yaşam güvenli olmayıp**, bu konuyla ilgili gerekli denetim ve uygulamalar yapılmamaktadır.
- \* Tarım arazileri **amaç dışı** kullanılmakta, yapılaşmaya kurban edilmektedir.
- \* Çağdaş bir **altyapı** eksikliği bulunmaktadır.
- \* Ulaşımı düzenleyecek bir "**ulaşım master planı**" eksiktir.
- \* Kent içi ulaşım sorunludur, **yayaların güvenliği öncelikli değildir**.
- \* Kamu yararı gözetilmeyen **kentsel dönüşüm projeleri** uygulanmaktadır.
- \* Adana **çevre ve atık sorunları** yaşamaktadır.
- \* Adana'da **kent kimliği** yitirilmektedir.

TMMOB Adana İKK'nın hazırladığı "**Adana Kent Sorunları Raporu**" ile yerel yönetim seçimleri öncesinde Adana halkını "**Kentin sakini değil sahibi olmaya**" davet ediyor, "**Başka bir Adana Mümkün**" diyoruz.

**Umut ÇELİK**

TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

## YAŞADIĞIMIZ KENTİ TANIYALIM

### MİLLİ MENSUCAT FABRİKASI

1907

Döşeme Mahallesi Seyhan / ADANA

1907'de Ermeni Aristidi Kozma Simyanoğlu tarafından Simyanoğlu Fabrikası adıyla kurulmuştur. Azınlıkların mübadelesi sonrasında fabrika ilk sahipleri tarafından devredildiği Fransız şirketi tarafından Milli Ticaret T.A.Ş.'ye kiralanmıştır. Daha sonra Milli Emlak İdaresi'ne geçmiş ve adı Milli Fabrika olarak değiştirilmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk'ten Adana'daki sahipsiz fabrikaları yeniden canlandırma talimatını alan Adana Milletvekili Nuh Naci Yazgan, 1924'te vekillikten istifa ederek Adana'daki sanayi hamlesinin öncülüğünü üstlenmiş ve 1927'de işadamları Mustafa Özgür, Nuri Has, Seyit Tekin ile birlikte, birkaç yıl kapalı kalan fabrikayı Hazine'den satın alarak, adını Milli Mensucat olarak değiştirmiştir. Fabrika, 1978 yılında biriken borçları nedeniyle tekrar Hazine'ye geçmiş ve üretime ara verilmiştir. 1983'te işadamı Mehmet Özüzümcü'ye 49 yıllığına kiraya verilen fabrikanın adı "Milsan Mensucat" olarak değiştirilmiştir.



Yazar Orhan Kemal, Milli Mensucat fabrikasında uzun yıllar memurluk yapmıştır. Fabrika, romanlarına esin kaynağı olmuş ve ünlü romanı "Bekçi Murtaza" da bu fabrikanın gece bekçisini anlatmıştır.

Yapı tuğladan inşa edilmiştir. Bir avlu etrafına yerleştirilmiş olan birimlerden giriş, idare ve yedek parça ambarı doğu cephede yer alır. Dokuma atölyelerinin oldukça büyük yer tuttuğu yapıda, sosyal tesis olarak yemekhane ve bir de kreş bulunmaktadır ki; bu bir fabrika bünyesinde yer alan en erken kreş örneklerindedir.



## İSRAİL GAZZE'YE NEDEN SALDIRDI?

Gazze uzun zamandır ağır bir kuşatma ve amborga altındaydı. Fakat İsrail bu tecridi, dünya 2009 yılını karşılarken insanlık tarihinin vicdanlarımıza yüklediği yeni bir acıya dönüştürdü yaptığı katliamla.

Görünür sebepler nelerdi?

Kassam füzeleriydi, Hamas'ın seçim zaferiydi. Bu yüzden hem Hamas'ı hem de Filistin halkını cezalandırdı.

İsrail yönetimi büyük olasılıkla, Neocon'ların yeni ikonu Obama'nın göreve başlamasından sonra böyle bir katliam yapamayacağını düşündüğünden, bu zamanlama gayet uygundu.

Gözden kaçırılmaması gereken diğer bir neden de, genel seçimler yaklaşırken İsrail'de işbaşında olan İşçi Partisi ve Kadima koalisyonunun son derece azalmış olan seçmen desteği olabilir. (Hatırlayınız! Lübnan savaşı ve 1982'deki saldırıların senaryosu.)

ABD medyasının İsrail saldırılarıyla ilgili sansürü ve Avrupa medyasının büyük bir bölümünün de İsrail'i haklı gösterecek şekilde çarpıttığı haberlere rağmen, İsrail'in yaptıkları yanında "Kassam" füzelerinin verdiği cılız ve sembolik zararın artık herkes farkında.

Ancak bu dezenformasyon ve sansürün ardında gizlenmeye çalışılan başka bir neden daha vardı; Gazze sahillerinde 2000 yılında bulunan tahmini 4 milyar dolarlık doğalgaz rezervi. (Hatırlayınız! ABD'nin Irak'ı işgal senaryosu )

British Gas (BG) ve ortağı Lübnanlı iki ailenin sahibi olduğu Consolidated Contractors International Company (CCC), Filistin Yönetimi'yle yaptıkları anlaşmaya dayanarak bu gazın işletme hakkını "25 yıllığına" aldı. Anlaşmaya göre elde edilecek gelirin %60'ı BG'ye, %30'u CCC'ye, %10'u da Filistin'e gidecek, bölgeye bir de doğalgaz boru hattı yapıp İsrail'e doğalgaz verilecekti. Bu neden, Gazze'ye hâkim olma sorununu giderek derinleştiriyordu. Uluslararası hukuk, gaz rezervlerinin Filistin'e ait olduğunu söylemesine rağmen 2003'te Sharon rezervin asıl sahibinin İsrail olduğunu iddia ederek, BG'yle anlaşmayı tek taraflı olarak veto etti.

2006'da seçimi kazanan Hamas Mısır'ın, BG'de Blair'in devreye girmesini sağladı. 2007 yılında da Başbakan Olmert, Filistin'den doğalgaz alma opsiyonunu tekrar masaya getirdi. BG, yapacağı boru hattına İsrail'i de ortak edecek ve gazın dağıtımını İsrail'in limanı Aşkelon'dan yapılacak, böylelikle gazın denetimi aslında İsrail'e geçecekti. Ancak Mossad Şefi Meir Dagan'ın itirazıyla görüşmeler Ocak 2008'de yanda kesildi. İsrail kaynaklarına göre, Gazze'nin işgal planları Haziran 2008'de başladı. Bu arada İsrail, Kasım 2008'e kadar anlaşma için BG'yi sıkıştırdı. BG anlaşmaya yanaşmadığı gibi İsrail'deki ofisini de kapattı. Bunun üzerine İsrail hem BG'ye hem de Filistin'e kendi payını almadıkça Gazze gazının ticaretine izin vermeyeceğini göstermek için şeridi, özellikle de sahili ağır bombardımana tabi tuttu.

Bütün bunları öğrendiğimde bir köşe yazarıımızın söylediklerini hatırladım.

Nazilerin, Yahudilere 'genocide' uyguladıkları bir toplama kampını ziyarette yaşadığı duyguları; " Mazlumun acısı kadar, zalimin suçunu da içimde taşıdığımı ilk kez o kampta hissettim; insanın insana zulmünden ötürü bağışlanmak istedim."

Hayatı parçalayan bomba, vicdanı iskalarmı?



Devrim ALKAN

## BU VATAN HEPİMİZİN!(mi acaba?)

Gelen bir: "**Bu Vatan Hepimizin!...**"

Böyle söylüyor sevgili Büyükşehir Belediye Başkanımız.

Gelen iki: "**Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır.**"

Ve daha sonra Mustafa Kemal'den bir alıntı: "**Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.**"

Ve yıllardır hiç değişmeyen sloganı: "**Önemli olan yetkiliyken dürüst kalabilmektir.**"

Adana'nın bütün bulvar, cadde, sokak ve kavşakları aylardır bu sloganları taşıyan afişlerle donatıldı.

Bütün Adana bu sloganları tartışırken bir de baktık ki, sevgili Başkanımızın yüzlerce dönüm arsası ve arazileri gündemi işgal ediverdi.

Şom ağızlılar yine boş durmamışlar, tekere çomak sokmuşlardı. Oysa onlara neydi ki? Başkanımıza, Allah 'Yürü ya kulum' demişti. Mesele bu kadar basitti.

Neyse sadede gelelim.

### **Sevgili Başkan,**

Bilmem farkında mısınız? Nedendir bilinmez, "Vatan, Millet, Sakarya" edebiyatını en çok tuzu kurular yapar bu ülkede.

Sakın üzerinize alınmayın ama; demek ki insan köşeyi dönünce, yüzlerce dönüm arsayı kapatıp kaybedecek şeyleri olduğunu görünce koruma içgüdüsü ağır basıyor ve en kutsal varlıkları bile kullanmaktan çekinmiyor.

Peki, kaybedecek zincirlerinden başka bir şeyi olmayanlar ne yapsın?

780 bin kilometrekarelik bu vatan toprağında, 2 metrekarelik mezar yeri bile olmayanlar ne yapsın?

Onlarda toprak yok, iş yok, iş olmayınca aş da yok.

### **Ne demiş Ahmet ARİF:**

"...Çukurovam,

Kundağımız, kefen bezimiz, / Kanı esmer, yüzü ak.

Sıcağında sabır taşları çatlar, / Çatlamaz ırgadın yüreği.

Dilerse buluttan ak, / Köpükten yumuşak verir pamuğu...

Düşünüyorum da, şu Çukurova'da helal yollardan sahiplenilmiş kaç metrekarelik vatan toprağı kaldı?

Vagonların kırk kişilikse yapısı, onlar seksen oldular, yüz oldular, doldular vagonlara. Çukurova için Çanakkale'de, Yemen'de, Sarıkamış'ta can verdiler.

Kurtuluş savaşında Toroslarda gerilla mücadelesi veren baldırı çıplaklar inmediler, inemediler Çukurova'ya. Onlar yine Toroslar ve eteklerinde yoksul yaşamlarını sürdürdüler.

Tenezzül de etmediler hani. Çünkü onlar için vatan; anaydı, sevgiliydi, yavukluydu, özgürce soluduğu havaydı. Bağıra çağıra türkü söyledikleri dağlardı. Bunlar için gözlerini kırpmadan ölebilirlerdi.

Ve öldüler vatan diye diye...

### **Peki ya diğerleri için neydi vatan?**

\* İstiklal mahkemelerinde vatana ihanetten yargılananlar,

\* Sırtını Ankara'ya dayayanlar,

\* Kesesi dolu olanlar,

\* Fransızlarla işbirliği yapıp servet edinenler,

paylaştılar Çukurova'yı.

Onlar da vatandan, vatanın kutsallığından söz ettiler. Üstelik te diğerlerinden çok daha fazla yaygara yaptılar.

Bir taraftan Çukurova'yı her yöntemi deneyip ele geçirirken, diğer yandan meydanlarda nutuklar attılar: "Biz bu vatan için neler yapmadık? / Kimimiz öldük, kimimiz türkü söyledik".

Gerçekten de kimileri öldü bu vatan için, kimileri ise türküler söyledi.

Oysa kolay değildir vatan sevgisi. Türkü söyler gibi sevilmaz vatan.

Birileri bu toprakları vatan yaptılar. Birileri ise paylaşıp tapularına geçirdiler.

Birileri mütevaziydi, alçak gönüllüydü, tenezzül etmediler pis işlere. Diğerleri ise çaldılar, çırpıtlar, söğüşlediler. Sonra da kutsal değerler üzerine nutuklar çektiler.

- \* Vatan dediler,
- \* M. Kemal dediler,
- \* Allah dediler,
- \* Kuran dediler.

Paraya sahip oldukları için insanları satın alıp televizyonlarda, gazetelerde ve de kürsülerde yalakalık, hoşşikçilik yaptırıldar.

O insanlar, çocuklarının rızkını sağlayabilmek için, içinden kan ağlasa da dışından övgüler dizdiler para ve güç sahiplerine.

#### **Soruyorum kendime:**

- \* Kirlenmiş, söğüşlenmiş toprak vatan olabilir mi?
- \* Adana'daki bu yüzlerce dönüm arsaya benim vatanımın bir parçası diyebilir miyim?
- \* Türkiye genelinde böylesi yöntemlerle sahip olunmuş araziler çıktığında vatan toprağı kaç metrekare kalır?
- \* Sınır boylarında şehit düşüp çocuklarını öksüz, karısını dul, anasının boynunu bükük bırakan Memet'ler acaba hangi vatan toprağı için düştüler mezara?
- \* Bu vatan gerçekten hepimizin mi?
- \* Bu vatan gerçekte kimindir?
- \* Bu vatan birilerinin çek defteri olmasın sakın?

#### **Sevgili Başkan,**

Dilinizden hiç düşürmediğiniz bir slogan da; "**Önemli olan yetkiliyken dürüst kalabilmektir.**"

Gerçekten dürüstlük kavramının anlamı mı değişti, şaşırıyor insan. Toplumların değer yargılarında zaman zaman değişiklikler olabilir. Eğer şimdilik bir değişiklik yoksa insan yine sormadan edemiyor:

**Soru 1.** Bir insanın, siyasal yaşamı boyunca dört parti değiştirmesi dürüstlük müdür?

**Soru 2.** Çevre arsalarda 2.4 yoğunluk varken, karısının arsasına; zemin oturumunu 0.40' tan 0.60' a çekerek, imar mevzuatına iç bahçe vb. tanım ve kavramları ekleyerek toplam inşaat alanını 26.000 metrekareden 80.000 metrekareye çıkarmak dürüstlük müdür? Bunu yapmak bir yetkili için etik bir davranış mıdır?

**Soru 3.** Projesiz, şartnamesiz başlattığınız raylı sistem için bu halkın 1 milyar dolarını çöpe atmak dürüstlük müdür?

**Soru 4.** Yine projersiz, şartnamesiz başlatılan Çatalan projesini önce köprüsüz ihale edip, işin son aşamasında köprü yaptırarak, geçen sürede gölün kuzeyinde, vatan toprakları üzerinde yapılan kirli operasyonlara neden olmak dürüstlük müdür?

**Soru 5.** İstisnasız her seçim öncesi, toplanmayan su paralarını affederek borçlarını zamanında ödeyenleri enayi yerine koymak dürüstlük müdür?

**Soru 6.** Çoban Dede'de bu halk, şifalı su diyerek baraj gölünün suyunu bidona doldurmuş evine taşırken elini sıkamak dürüstlük müdür? Hafta sonları Çoban Dede mezarından medet ummak dürüstlük müdür? Kimdir Çoban Dede?

#### **Sevgili başkan,**

Benim kökenim de Karaisalı'ya dayanır. Yani anlayacağınız bende de biraz murtçuluk vardır. Dolayısıyla siz ve ben kökten hemşeriyiz. Bu nedenle yazdıklarına sakın alınmayın.

Yazdıklarımı; bir dostun, bir hemşerinin, hepsinden önemlisi bir murtçunun, sizin de hoşgörünüze sığınarak dile getirdiği görüşleri olarak kabul edin.

Ve yine büyüklüğüne ve engin hoşgörünüze sığınarak soruyorum:

**Bu Vatan Hepimizin! (mi Acaba?)**

**Mahmut TEBERİK**

Endüstri Mühendisi

## SEÇİM MÜZAYEDESİ

Yine bir seçim arifesi...

Yine ahalinin parasıyla memleketimin sokakları çöp yuvasına dönüyor.

Hangi sokaktan geçseniz, anlamsızca gökyüzünü görünmez kılan küçük parti bayrakları...

Hangi durakta beklemeye kalksanız, gözünüze zorla iliştirilen ve komik sloganları yanında, nasıl poz vereceğine karar verememiş belediye başkan adayları ve hatta aday adayları...

Ve gürültü kirliliğinden başka bir işe yaramayan gezici seçim propagandası araçları...

Ve bu araçlardan etrafa yayılan ve sözleri sırf başkan adayının sloganına uysun diye değiştirilen komik seçim şarkıları...

Ve başkan adayının 'halk' ile buluşacağını duyuran ve bunu yaparken sadece üç sözcüğünden biri anlaşılın propagandacılar...

Fark ettiniz değil mi, belediye seçimlerinde parayı verenin düdüğü çaldığını?

Bayrak astıracaksınız, parayla...

Afiş bastıracaksınız, parayla...

Minibüs tutacaksınız ve şoförün yanına bir de çığırtkan tutacaksınız, parayla...

Seçim kampanyasında kullanacağınız bestenin telif hakları bile parayla...

Hal böyle olunca, belediyecilikten ne kadar anladığınızı, yöneticilik vasıflarınızın ne olduğu, bakış açınız, yurttaşlığınız ve dürüstlüğünüz gibi temel özellikleriniz ne yazık ki size seçimi kazandıramaz durumda.

Dürüst adaylarıyla dikkat çekmeye çalışan, adayları belirlerken halkın beklentilerini göz önünde bulunduran, tümüyle halkçı ama bir o kadar da seçim propagandasına bütçe ayıramayacak kadar kötü durumda olan partiler var. Bu piyasa koşullarında (adaylarının adlarını, varsa kötü unvanlarını, yoksa tecrübesizliklerini partilerinin adlarıyla örtbas etmeye çalışan büyüklerin arasında) ne yazık ki adaylarının adlarını bile seçim pusulasından önce halka duyuramamaktalar.

Hani bir kazak almak istediğinizde, ihtiyacınızı en çok karşılayan kazak pazarda satılıyor diye dönüp yüzüne bakmazken; ne olduğu belirsiz olan ve tam olarak size hitap etmeyen bir ürünü sırf markasından dolayı alırsınız ya, benzer bir durum seçim liginin zengin kulüplerinde yaşanıyor ne yazık ki.

Kimsenin ağzından adayların özellikleri ile ilgili tek kelime çıkmıyor. Ya da hiç kimse "kardeşim hani bunun adı yerel seçimdi, sen kim oluyorsun da seçmem gereken yerel adayı Ankara'da kendin belirleyip bana söylüyorsun?" demiyor. Varsa yoksa parti... Hangi partiye hangi bölgeden oy çıkar, hangi partiye bilmem ne görüşünde olanlar oy vermez ve ne yazık ki hangi partiye, hangi etnik kökenden oy gelir, ya da gelmez saçmalıkları almış başını gidiyor. Adayların adı geçmiyor. Ya da dürüst olmadığından sonuna kadar emin olduğunuz bir kişi, bildiğiniz bir partiden aday olunca oyunuzu ona vermek zorunda hissediyorsunuz. Ne kötü ve ne boğucu bir durum değil mi?

Oysa bir seçim öncesi dikkat edilmesi gereken şey, seçilmesi olası adayın neler yapabileceği olmalı sanki. Ve o kişinin öz becerilerinin yanında, birlikte çalışacağı ekip tabii ki...

Ama ne yazık ki vaziyet, çoktan uyutulmuş memleketimin, uyurken üstünden battaniyesi aşırılan ahalsininin, attığı oya güvenini yitirdiğini ve kim gelirse gelsin, gelenin önce kendisinin ve yandaşlarının kesesini dolduracağını düşündüğünü göstermektedir. Bu nedenle de seçimler artık halkın beklentilerini karşılamaktan öte, adayların ve beslenmesi öncelikli yandaşlarının belirlenmesi anlamını taşımaktadır.

Yani bizleri yine; söz vermeler, sözden caymalar, alınan ve verilen sözleri unutmalar ve sanki bir daha seçim olmayacakmış gibi davranıp, bir sonraki seçime bir-iki ay kala yine oy toplama çalışmalarına girmeler beklemektedir.

Şimdiden hepimize geçmiş olsun.

**Önder Ziya PAYLAR**  
Endüstri Mühendisi







## TMMOB ve MMO MERKEZİNDEN

*TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 29 Aralık 2008 tarihinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını kınayan bir basın açıklaması yaptı...*

### İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRISI İNSANLIK DIŞIDIR

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını şiddetle kınıyor, İsrail Hükümeti'ni insan yaşamına ve barışa saygılı olmaya davet ediyoruz.



İsrail'in on yıllardır Filistin'e karşı yürüttüğü ve ABD'nin açıkça desteklediği bu insanlık dışı politikayı tüm dünya dehşet ve üzüntü ile izlemektedir. sivilin ölümüne yol açan acımasız saldırıların yanı sıra uyguladığı ambargo ile de Filistin halkının yaşam hakkını ortadan kaldırmaktadır.

TMMOB, özgürlük ve var olma mücadelesi veren Filistin halkının yanındadır.

**Mehmet SOĞANCI**  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



**Türkiye İsrail ile ilişkilerini gözden geçirmeli ve Filistin Halkı ve Devletinin yanında saf tutmalıdır...**

## **MMO SİYONİST İSRAİL'İN FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK DEVLET TERÖRÜNÜ KINAMAKTADIR**

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türkiye ve Filistin halklarının geleneksel kardeşliğini savunmakta ve işgalci siyonist güçlerin uluslararası kararların gereklerini yerine getirmesi için mücadele eden Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha dile getirmektedir.

Emperyalizm ve siyonizme karşı Orta Doğu'nun en önemli direnç noktalarından olan Filistin halkına yönelik İsrail katliamlarının hiç de yeni olmadığı bilinmektedir. Modern tarihin en terörist devletlerinden olan İsrail'in ABD emperyalizmi ve savaş lobilerinin bölgedeki ileri karakolu olduğu da bilinmektedir. İsrail'in Filistin'e yönelik bütün pervasızlığı, siyonist emelleri ve emperyalizm adına bölgede üstlendiği misyondan kaynaklanmaktadır.



İsrail, Barack Obama'nın ABD Başkanı olmasıyla birlikte dünyada estirilen "değişim rüzgârı"nın ne kadar sanal olduğunu da dünyaya göstermiştir. Emperyalist projelerden geri adım atılmayacağı Filistin topraklarında yaşanan katliamla bir kez görülmüştür. Diğer yandan İsrail'in Gazze'de genç, yaşlı, kadın, erkek, sivil, üniformalı demeden yaptığı katliam, Orta Doğu'nun yeni gerilimlerin öngününde olduğunu göstermektedir. Yeni ABD yönetiminin Afganistan ve Irak'a ek olarak İran ve Pakistan'a yönelik emellerinin Orta Doğu politikasıyla örtüşmesi de söz konusu olabilecektir. Uluslararası kamuoyunun pek dillendirilmeyen asıl kuşkusu bu yöndedir.

Bugün bir Filistin devletinin bulunuşu, Filistin'in bağımsızlığını tam olarak elde ettiği anlamına gelmemektedir. Filistin halkının yaşadığı trajedi 60 yıldan beri sürmektedir. Her sabaha yeni ölümlerle uyanan, hastaneleri bombalanan, okulları yakılan ve katledilen bu halk, bütün "demokratik ve modern" devletlerin çoğunluğunun bu trajediye sırtını döndüğü bir zamanda dirençle var olma savaşı veriyor.

Oysa yapılması gerekenler çok açıktır: Birleşmiş Milletler'in 1948/194, 1967/242, 1973/338, 2002/1397 sayılı kararlarına uyulması; 1967 yılından bu yana kurulmuş olan tüm kolonilerin kaldırılması; Filistin'de her türlü İsrail askeri varlığına son verilmesi; bütün mültecilere geri dönüş hakkının tanınması; İsrail tarafından inşa edilen "tecrit duvarı"nın yıkılması; bölgeye uluslararası bir gücün gönderilmesi; Filistin toprakları içinde,

Filistin yolları üzerinde ve sınırlardaki "denetim noktaları"nın kaldırılması, Filistin'e komşu ülke sınırlarının Filistin halkına açılması, halkın temel hizmet yardımlarından yararlanması, yaralarını sarması ve Filistin'in tam bağımsızlığı için gerekli girişimler yapılmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türkiye ve Filistin halklarının geleneksel kardeşliğini savunmakta ve işgalci siyonist güçlerin uluslararası kararların gereklerini yerine getirmesi için mücadele eden Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha dile getirmektedir.

Türkiye hukuk tanımaz barbar İsrail hükümetine ve onun katil Başbakanı Ehud Olmert'e "dur" çağırısı yapmak ve göstermelik "kınama" mesajlarının ötesinde, İsrail ile ilişkilerini gözden geçirerek Filistin devleti ve halkının yanında olmalıdır.

**Emin KORAMAZ**

TMMOB Makina Mühendisleri Odası  
Yönetim Kurulu Başkanı

**TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 20 Ocak 2009 tarihinde nükleer santral ihalesine ilişkin bir basın açıklaması yaptı.**

## **AKP HÜKÜMETİ “NÜKLEER SANTRAL İHALESİ KOMEDİSİ”NE SON VERMELİDİR**

AKP Hükümeti, "Türkiye'nin enerji sorununun çözümü için nükleer santrallere ihtiyacının olmadığını, nükleer santral ihalesinden vazgeçilmesi gerektiğini" defalarca ifade etmemize rağmen, Mersin/Akkuyu'da yapılması planlanan nükleer santral için ihaleye çıkmış ve bunu da bir "komedi"ye dönüştürmüştür.



24 Eylül 2008 tarihinde düzenlenen ihaleye yalnızca tek teklif gelmiştir. Bu koşulda ihalenin iptal edilmesi gerekirken ihale süreci devam ettirilmiştir. Adı üstünde "yarışma" denilen

bir ihalede, tek teklif gelmesine karşın sürecin devam ettirilmesi öncelikle hukuka ve devlet ihale geleneğine aykırıdır. Firmanın verdiği teklif neyle kıyaslanacaktır? Kıyaslama olmadan nasıl ihale yapılacaktır?

Baştan "sakat" olan ihalede, dün kafaları karıştıran bir gelişme yaşanmış ve teklifin okunmasının ardından firma, dünyadaki ekonomik gelişmeleri gerekçe göstererek revize teklif vermiştir.

Daha ihale oturumu yapılmadan Bakanlığa yeni teklif verilmiş olması ve şartnamede böyle bir hak bulunmamasına karşın, Enerji Bakanı Hilmi Güler'in yeni teklifin basına kapalı açılacağını açıklaması ise kafalarda soru işaretleri yaratmıştır. Bakan revize fiyat teklifin resmi evrak olarak işlem göreceğini söylerken, her ne olduyorsa akşam saatlerinde bundan vazgeçmiş, iade edileceğini açıklamıştır.

**"Siyasal iktidar neyin pazarlığının peşindedir?" merak ediyoruz.**

Nükleer santraller tüm dünyada terk edilirken, neden siyasi iktidar Türkiye'ye nükleer santral yapılmasında bu kadar ısrarlıdır? Bu ısrarın nedeni; Türkiye'nin enerji sorununu çözmek değil, ülkemizi nükleer santral endüstrisine pazar yapmaktır.

Ülkemizin "nükleer santrallerden elektrik üretme macerasına" atılmasına gerek yoktur. Bu komediye derhal son verilmelidir.

**Mehmet Soğancı**  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı