

## "BÜRO HİZMET DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI YAPILDI



11 Ekim 2012 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetimi ve Şube Büro Görevlilerinin katıldığı "Büro Hizmet Değerlendirme" toplantısı yapıldı.

## "TEKNİK HİZMET DEĞERLENDİRME" TOPLANTISI YAPILDI



12 Ekim 2012 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetimi ve Şube Teknik Görevlilerin katıldığı, "Teknik Hizmet Değerlendirme" toplantısı yapıldı.



## İSDEMİR'İ ZİYARET ETTİK

15 Ekim 2012 tarihinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hasan Emir KAVI, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ayhan KARAN, MMO İskenderun İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Ali Salim AKYOL ve MMO Adana Şube Müdürü Elif DOĞRUYOL, İSDEMİR A.Ş İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burtay KORALTAN ve İşletme Genel Müdür Yardımcısı Şafak ÇAPAR'ı ziyaret etti.



## İSDEMİR İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTISI YAPILDI

15 Ekim 2012 tarihinde, İskenderun İSDEMİR'de İş Yeri Temsilcileri toplantısı yapıldı. Toplantıya MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI ve İSDEMİR İş Yeri Temsilcilerimiz katıldı. Toplantıda üyelerimizin sorunları ve Oda-Üye ilişkileri değerlendirildi.

## İSKENDERUN İLÇE TEMSİLCİLİĞİNDE GENEL ÜYE TOPLANTISI YAPILDI



17 Ekim 2012 tarihinde, İskenderun İlçe Temsilciliğinde, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI, Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hasan Emir KAVI'nin ve 25 üyemizin katılımı ile İskenderun İlçe Temsilciliği Genel Üye Toplantısı yapıldı.

## GÖZETİM KRİTERLERİ KAPSAMINDA" YAPILARDA BÜTÜNLEŞİK TASARIM" SEMİNERİ YAPILDI



18 Ekim 2012 tarihinde, Gözetim Kriterleri Kapsamında "Yapılarda Bütünleşik Tasarım" semineri yapıldı. Seminer, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Hasana Emir KAVI'nin açılış konuşması, Makine Mühendisi Soner YEŞİLGÖZ'ün sunumu ve 36 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

## HATAY İL TEMSİLCİLİĞİNDE LPG DOLUM BOŞALTIM PERSONELİ KURSU YAPILDI



18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında, Hatay İl temsilciliğın de devam eden "LPG Dolum Boşaltım Personeli Kursu" Teknik Görevli Ataol ÖZTORUN'un eğitmenliği ve 25 çalışanın katılımıyla yapıldı.

## "MÜHENDİSLİKTE AR-GE" ADLI SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ



19 Ekim 2012 tarihinde, MMO Adana Şube Eğitim Salonunda "Mühendislikte AR-GE" konulu söyleşi yapıldı. Söyleşi, MMO Adana Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ATICI'nın açılış konuşması, Makine Mühendisi Ahmet BÖRÜBAN'nın sunumu, üye ve öğrenci üyelerimizin katılımıyla gerçekleşti.

# Öğretilmiş Çaresizlik



Yazıma 1960' ların başlarında deneysel psikolog Dr. Martin Seligman'ın insanlardaki "kaçma iç güdüsü" ile ilgili bilgi edinmek için yürüttüğü hayvan deneyleri neticesinde oluşmuş bir terim olan "öğretilmiş çaresizlik" ile başlamak istiyorum. Bir deneyde kafesin sol yanına elektrik kabloları döşendi. kafese konan bir köpek sol tarafa her ayak basışında elektrik çarpmasına maruz kalıyordu. köpek sağ tarafta kalmayı çabucak öğrendi. sonra kafesin sağ tarafına aynı amaçla elektrik verildi ve sol taraf elektrikten arındırıldı. köpek kısa sürede uyum sağladı ve kafesin sol tarafında kalmayı öğrendi. Ardından kafesin tabanı tümüyle elektrik kabloları ile döşendi. Öyle ki köpek ne şekilde kalırsa kalsın mutlaka elektriğe maruz kalıyordu. Köpek önce kafası karışmış gibi davranışlar gösterdi ve sonra panikledi. Sonunda "vazgeçti" ve uzanıp yattı, elektrik akımlarını kabullendi ve artık onlardan kaçmaya ya da onları yenmeye çalışmadı. Ama deney bitmemişti. Sonra kafesin kapısı açıldı. Bilim adamları köpeğin koşarak dışarı koşacağını umdular ama o kaçmadı. Öylece elektrik akımlarına maruz kalarak yatmaya devam etti. Köpek artık çaresizliği öğrenmişti.

Bu deneye kadınlar açısından bakacak olursak durumun çok da farklı olmadığını görürüz. Şiddete maruz kalan kadın şiddete ve sarsıntılara alışır. Direnme gücü yok olur. Çünkü direnmenin bir bedeli vardır. Bu bedeli ödemektense kadın sessiz kalmayı tercih ederek hayatını bir şekilde devam ettirir. Aslında bedeli kendisinin ödüyor olduğunu bilmeden...

Korkar kadın...Şiddetin kadında uyandırdığı en baskın duygudur. Uykusuzluk çeker, kabuslar görür.Yardım almayı ister ama müdahalede bulunacakların zarar görmesinden korkar ve susar...

Zamanla kadın kendisine söylenen "salak, çirkin, geri zekalı, beceriksiz, kötü anne..." gibi sıfatlardan dolayı kendine öz saygısını kaybeder. Artık kendi hayatı ile ilgili kararları vermekte zorlanır.

Kadının kendini önemsiz hissetmesi, kötü davranılmayı hakettiğini düşünmesi karşındakinin şiddet uygulamasını kolaylaştırır.

"Neden dayak aranıyorsun?" "Dediğimi yapsaydın dayağı yemezdin." "Zorla dayak istiyorsun." Neredeyse tüm şiddet uygulayan erkeklerin iddiası budur. Şiddeti hakettiğine inanır kadın ve elinden geldiğince erkeğin istediği gibi davranmaya çalışır.

Anlatamaz kadın...Giderek içine kapanır, susar. Kocasını, arkadaşları ve ailesi ile görüşmesini de kontrol ettiği için giderek yalnızlaşır, toplumsal desteği azalır. Bu yalıtılmışlık erkeğe olan bağımlılığını artırır.

Yine de umudunu kesmez kadın...Kocasını bir gün düzelecektir, hayal ettiği gibi biri olacaktır. Aslında iyi adamdır, kendisini seviyordu,.....dır...dır...

Ani duygusal değişimler yaşar. Ağlarken güler, gülerken öfkelenir. Kızgınlığını şiddet kaynağına değil başkalarına, çoğunlukla da çocuklarına yöneltir.

Kadınlar, çekirdek aile içinde, geniş aile bağlamında, sokakta, okulda, iş hayatında fiziksel, ekonomik, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalmakta; yaşanan şiddetin kız çocuklarının okuyamamasından, kadınların toplumsal hayata etkin katılamamasına; kadınların çocuklarına uyguladıkları şiddetin artmasından, istenmeyen evliliklere, sakatlıklardan ölümlere kadar çok kapsamlı sonuçları olmaktadır. Namus adına işlenen cinayetler bu şiddet türünün en ölümcül ve görünür biçimlerinden biridir.

Şiddet görmüş kadınlar depresyon tedavisinin yanısıra travma sonrası stres bozukluğu tedavisi de görmelidir. Bireysel tedavi ile birlikte grup ve aile terapilerinin önemi büyüktür.

Devletin sorumlulukları bağlamında en acil ihtiyaç şiddet mağduru kadınların korunmasıdır. Bu konuda devlet kurumları ne yazık ki yetersizdir. Gün geçmiyorki bir kadın ölümü ya da şiddete maruz kalmış kadın haberi olmasın. Basına yansayanlar bu şiddetin görünür kısmıdır.

Kadına yönelik şiddetin çözümü çok geniş bir yelpazede mümkün. Öncelikle toplumun her kesiminde derin bir bilinçlenmeye ihtiyaç var. Elbette devlet üstüne düşeni yapmalı. Gerekli kanun ve düzenlemelerle birtakım yaptırımlar oluşturmalı. Kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli eğitim sistemini oluşturması gerekir. Ancak 4+4+4 sistemi ile var olan sistemi daha da kötüleştirmiştir.

Toplumun bu konuda eğitmediği, çocuklar küçükken gözleri önünde kesilen kurban kafaları ile top oynamamayı, bilgisayar oyunlarında adam öldürmenin bonus olmadığını, otoritenin şiddet demek olmadığını, iletişimin itişip kakışmak olmadığını öğrenmediğimiz ve öğretmediğimiz sürece şiddetin önüne geçemeyiz.

Kadın bağımsızlaşmadıkça, erkek kadın ile eşit olduğunu, en önemlisi de kadın erkekle eşit olduğunu kavramadıkça, şiddete çözüm bulmak mümkün olmayacak.

Hülya YILMAZ

MMO Adana Şube Kadın Komisyonu Üyesi

# Zeynep

Birecik'in yollarında lastik izleri olmayan  
tuğlasız çamurdan  
küçük bir evinde  
sonu gelmeyen ağıtların ilkini yaktı Zeynep  
bakarak ebese.

1 yaşına bile gelmeden  
biri ortak oldu sütüne  
ve 9 yaşına geldiğinde  
daha oyuncağını görmeden bebeğin  
sahicisini verdiler eline.  
Her şey ayarlıydı daha başından  
hani kurmalı saatler var ya  
aynada kendini görmemişti daha  
çaldı 14'ünde saati Zeynep'in.  
Ve insanı mayıştıran uykusundan  
uyandı Zeynep efendisiyle.

Susuyordu Zeynep anasından görmüştü  
efendisi vurdukça  
elini öpüyordu  
ve nihayet çığlık çığlığa bir gece  
9 ay karnında taşıdığı bebesini  
verdiler eline  
ardından 2 tane daha  
anaydı Zeynep  
ama hiçbirine sevinemedi bebelerin  
ve hiçbirini göğsüne yaslayıp ninniyle  
uğurlamadı uykusuna  
ve ağlıyamadı bile  
öldüresiye dayağın altında.

Ve bir gece dayanamadı  
çocukları sırtında  
kaçtı baba evine  
nede olsa evlattı  
anası dizine alıp belki biraz  
okşardı saçlarını  
ve belki babası  
İki yana açıp kollarını  
çağırırdı Zeynep'i kucağına  
ve beklide belkide  
ve düşünemedi Zeynep  
korkutan gerçekleri

kürt kızı Zeynep  
dönüyordu baba evine  
ama gittiği gibi değildi hiç  
gövdesinde taşıyamadığı  
kocaman memeleri  
belirsizdi 6 yıl önce  
ve 14 yaşındaki Zeynep'in umutları değildi  
uçuşan göklerde  
ve ilk aklına düşen isim  
çiçek ismi değildi Zeynep'in

ve geldiklerinde göz göze  
uçamadı Zeynep'in kuşu  
kırıktı kanadı  
gülemedi Zeynep'in kuşu  
buruktu yüreği.  
Kocaman bir damla yaş düştü  
Gözlerinden anasının  
ve boşmak istedi Zeynep  
düşen yaşla kendini.

Baba eli öptü ürkek  
koydu başına  
döndü anasına  
güzel anasına  
sarıldı boynuna  
hiçbir şey beklemedi ondan  
kocaman bir öpücük kondurdu suratına  
kollarını iki yana açıp  
çağıramadı Zeynep'i babası  
ve kucağına alıp  
okşayamadı anası

ve bir gün sabah saat 6'da  
güneş yeni doğmuştu daha  
doyamadı Zeynep güneşine  
savruldu bulutlara

Baba söyledi sonsözü  
Karar kesindi  
anası susuyordu  
titriyordu elleri  
bir güldü anasına  
döndü sonra sırtını  
biri koynunda üç çocukla  
düştü tekrar yola

yavrularına baktı önce  
sonra uzaklara  
kabuklanan yarasına  
el deydirmeyecekti daha  
anaydı yalnızdı  
ve yalnız bakamadı geleceğe

Önce iki yavrusunu  
uğurladı sakince  
sonra kucağındaki bebesiyle  
savruldu geleceğe  
bir damla yaş düştü Yüreğine Zeynep'in  
ve kavuştu anasının gözyaşına  
Fırat'ın kollarında .

**Başka Zeynepler Olmasın..**

**Cem İDEM**

# Ambargo altındaki onurlu ülkenin sağlıktaki zaferi; darısı bizim özgür yarınlarımıza ...

## "Küba Devrimi'nin kahramanları"

Küba'nın ilaç sektörü, dışarıdan satın alınan patentler yerine yerli argelere dayanıyor. Bu başarıda, Küba Devlet Başkanı Fidel Castro'nun, biyoteknolojiyi yıllar önce sosyalist devrimin lokomotif endüstrisi ilan etmesinin büyük payı var. Fikri mülkiyet haklarının teşvik edilmesi ve sıkı sıkıya korunması sonucu, ilaç sektöründe argenin öne açılmış. Kübalı araştırmacılar da kendi argelerini üreterek şimdiye kadar 100'den fazla patent almışlar, bunların 26'sı ABD'den gelmiş. Küba ilaç sektörü şimdi gelişmiş ülke pazarlarına açılmanın yollarını arıyor. Kübalılar da, ilaç endüstrisinde çalışan araştırmacılara "Küba Devrimi'nin kahramanları" gözüyle bakıyorlar.

Küba'da biyoteknolojinin öyküsü 1959'daki Küba Devrimi'nden sonra yoksul halkın ilaç ve tedavilerinin karşılanması en önemli sorun olarak hükümetin karşısına çıkmıştı. Aradan geçen 45 yıl sonunda Küba bugün sağlık ihracatı yapan bir ülke haline geldi. Binlerce Kübalı doktor, diğer geri kalmış üçüncü dünya ülkelerindeki hastalara ücretsiz bakım ve tedavi hizmetleri veriyor. Düşük maliyetli ancak kaliteli Küba hastaneleri de Afrika ve Latin Amerikalı hastalara yönelik sağlık hizmeti sunuyor.

## "Makine Karşılığı ilaç"

Küba'nın biyoteknoloji öyküsü 1980'lere dayanmakta. 1981 yılında bir grup Kübalı bilim insanı, virüslerle mücadele eden protein interferon'ları üzerine ihtisas yapmak için Finlandiya'ya gönderilir. Bu doktorlar Castro'nun emriyle gönderilen parayla bir laboratuvar dolusu eşyayı ülkeye getirirler. Castro, başkent Havana banliyölerinde bir pansiyonu bu doktorlara tahsis ederek bir arge merkezi kurdurur. İlk olarak bu merkezden büyüyen Küba ilaç sektörü, 10 yıl içinde Sovyet bloğunun adeta "eczane"si haline gelir.

İlaç ticareti diğer sosyalist ülkelerle takas sistemi ile yürütülür, örneğin Küba gönderdiği ilaç karşılığında makine veya başka bir ürün ister. 1990'ların başında takas yoluyla da olsa, Küba'nın ilaç ihracatının 700 milyon dolar düzeyinde olduğu tahmin ediliyor.

## "İlk Menenjit aşısı"

İhracatının yüzde 80'ini karşılayan Sovyetler Birliği'nin 1990'ların başında dağılmasıyla Küba, diğer üçüncü dünya pazarlarına yönelir. Bu gelişmeyi tetikleyen Fidel Castro'nun biyoteknoloji alanına milyonlarca dolar yatırım yapılması emri olmuştur. Küba'nın yatırımları boşa gitmez ve Finlay Institute adlı bir kurum, dünyanın ilk Menenjit B aşısını geliştirir.

Kurumun baş araştırmacısı Concepcion Campa Huergo, aşığı deneklere vurmadan önce kendisi ve çocukları üzerinde dener. Campa Huergo, Küba'nın biyoteknolojiye verdiği önemi şöyle örneklendiriyor: "Bir keresinde Fidel'e bir tanesi 70 bin dolar değerinde olan santrifüjör (karışımındaki ağır sıvıları veya maddeleri ayırıştırın cihaz) makinesi istedim. İki gün sonra 10 tane birden gelmişti".

## "Kanser ilacı ambargoyu deldi"

Kübalı araştırmacılar araç gereçlerini Avrupa, Brezilya veya Japonya'dan temin ediyor. Ülkenin hemen yanı başındaki ABD'nin ambargosu yüzünden ABD çıkışlı araç görmek zor. Birkaç ABD çıkışlı cihaz da ancak üçüncü ülkeler üzerinden ithal edilmiş. Kübalı bilim insanları birçok malzemeyi kendi olanakları ile üretiyor; enzimler, doku kültürleri, virüsler ve diğer laboratuvar gereçleri gibi... Her kurumun kendi laboratuvarı bulunuyor; sonuçlar devlet hastanelerindeki kliniklerde deniyor.

40 yıldır süren bu ambargo ilk kez geçtiğimiz Küba'nın ürettiği bir kanser aşısı ile delinmiş oldu. ABD Hükümeti CancerVax adlı şirkete Küba Hükümeti ile 3 deneysel kanser ilacının geliştirilmesi için anlaşma izni verdi. CancerVax, ilaçları Kaliforniya'daki laboratuvarında geliştirecek ve geliştirilen ilaçlar ABD Hükümeti tarafından onaylanırsa kârını Küba Hükümeti ile paylaşacak. Bu anlaşma ABD Hazinesi'nin de garantisi altında.

"Ne bu patent mevzu, delirdiniz mi, biz patentlere inanmıyoruz, bilim bu, ticaret değil"

Küba biyoteknoloji alanında Batı devlerinden farklı bir iş modeline sahip. Laboratuvarlar broşür basmıyor, ilaçlarını satmak için pazarlama uygulamıyor, pazarlama elemanı ordusu beslemiyor. İlaç lisansları satılmıyor, laboratuvarlar arasında paylaşılıyor.

Uluslararası pazarlarda dünya devleri ile rekabete hazırlanan Küba'nın sosyalist üretim sisteminde direktmesi birçoklarını hayrete düşürüyor. Bir keresinde bilim insanları yeni pazarlara girerken patentlerin korunması gerektiği üzerine konuşurken, içeri Castro girmiş ve "Ne bu patent mevzu, delirdiniz mi, biz patentlere inanmıyoruz, bilim bu, ticaret değil" diyerek çıkmış. Küba'da laboratuvarların uluslararası arenada rekabet ettikleri Batılı şirketler gibi aylık, yıllık bilançoları, nakit giriş analizleri gibi ölçekleri yok. Bunlara gerek de yok, çünkü Küba, ABD'li ilaç devleri gibi parayı kelliik ilaçları, iktidarsızlık hapları, kırışıklık kremlerinden kazanmıyor. Küba ilaç sektörünün başka bir deyişle, Küba biyoteknoloji devriminin odaklandığı üç alan var; kanser tedavisi, AIDS ve üçüncü dünyaya has sıtma, tifo, kolera, dizanteri gibi hastalıkların aşılarını üretmek...

Ülkemiz en temel sağlık aşılarını bile yakın zamandan beri üretmezken ve sağlık sistemimiz küresel ilaç tekellerinin oyuncağı olmuş iken ambargo altındaki Küba'nın sağlıktaki durumuna bakmak umudumuzu canlı tutuyor.

## KAYNAKLAR

- 1) <http://www.ntvmsnbc.com/news/299459.asp>
- 2) <http://www.wired.com/news/medtech/0,1286,64245,00.html>
- 3) *Bilim Ve Gelecek Dergisi*

MMO Adana Şube Öğrenci Üye Komisyonu

## BUGÜN 19 EYLÜL. MESLEĞİMİZE, HALKIMIZA, ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

Bugün 19 Eylül. Bugün; kendi sorunlarını ülkenin sorunlarından ayrı tutmayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının "Birlik, Mücadele, Dayanışma" günü.

Bundan 33 yıl önce, 19 Eylül 1979'da Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk'ün çağrısıyla, TMMOB'nin çağrısıyla; mühendis, mimar ve şehir plancıları, insanca yaşam koşulları ve grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı için ülke çapında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının tarihe not düştükleri o büyük günün mücadele ve dayanışma ile özdeşleşmiş anlamını bugünün mücadelesi üzerinden geleceğe taşımak için, 19 Eylül'ü "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak ilan edişimizin bugün ikinci yılındayız.

19 Eylül'ü yani dayanışma günümüzü, tarihsel anlamının yarattığı güzellikler üzerinden mesleğimiz, halkımız ve ülkemiz için kutlamayı çok ama çok isterdik.

Ancak, gerek mesleğimizin ve meslek alanlarımızın gerekse ülkemizin ve halkımızın içinde bulunduğu durum bizleri kutlama yapmaktan alıkoymaktadır. Emekten ve insandan yana olan her şey bugün bu ülkede emperyalizmin, piyasacılığın ve gericiğin ablukası altındadır. Bu nedenle "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü"nü "Mesleğimize, Halkımıza ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz" sloganı ile ülkenin dört bir yanında sokaklara taşımış bulunuyoruz.

AKP iktidarı tarafından uygulanan neoliberal, faşizan politikalar mesleğimiz, halkımız ve ülkemizin içinde bulunduğu baskı ve sömürü koşullarını giderek ağırlaştırmaktadır. Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, Suriye'ye emperyalist müdahale girişimleri içerisinde ülkemize biçilen rol ve Kürt sorununda tırmandırılan şiddet ortamı geleceğimiz açısından daha karanlık günlerin bizleri beklediğini işaret etmektedir.

Ülkemiz Ortadoğu'daki adı konmamış emperyalistler arası bölüşüm savaşının içerisine fiilen çekilmiş durumdadır. AKP iktidarı ile emperyalizme bağımlılık ilişkileri tarihimizde görülmemiş derecede güçlenmiş, aktif bir taşeronluk ilişkisi ile derinleşmiştir.

Ortadoğu'da rejim değişikliklerinin sağlandığı eksene de tam uyum sağlayan AKP, ülkemizde de mezhepçiliği, ayrımcılığı körükleyerek toplumsal fayı germektedir.

Emperyalizmin Suriye politikası kapsamında ülkemizin bir işgal üssü haline getirilmiş olduğu artık her kesim tarafından dillendirilmektedir. Hatay ilimiz, mülteci görünümü verilen ve işgal kuvvetlerinin, silahlı militanların barındığı, eğitim gördüğü, gizli servis ajanlarının cirit attığı kamplar ve gizli üsler aracılığı ile lojistik bir savaş merkezi haline getirilmiştir. Ancak, artık mızrak çuvala sığmamaktadır, bu gerçek inkar edilemez bir hal almıştır. Son günlerde gündeme getirilen "insani yardım hattı" ve "özel güvenli bölge" kılıfı ile iç savaş tırmandırılarak askeri bir müdahalenin kapısı aralanmak istenmektedir. AKP, Suriye politikası ile ülkemizi ve geleceğimizi büyük bir ateşin içine atmıştır.

TMMOB'nin geleneği ve değerleri emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesi verenlerin ellerinde şekil almıştır. Kimse bizden ülkemizin Suriye'nin emperyalist işgaline ortak edilmesine ve Hatay'da olup bitenlere sessiz kalmamızı beklememelidir. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları halkımızın ABD askeri, ülkemizin emperyalizmin üssü ve taşeronu olmasına izin vermeyecektir. TMMOB; Suriye'de emperyalist işgale karşı çıkanların yaftalandığı, karalandığı zor zamanlarda da emperyalizme ve onun savaş, işgal ve sömürü politikalarına tereddüt etmeden "hayır" dedi. Tüm kara propagandaya ve baskılara rağmen Suriye'de emperyalizmin işgaline karşı çıkacağımızı ve bağımsız bir Türkiye için halkımızla omuz omuza mücadele edeceğimizi emperyalizmin taşeronları ve işbirlikçileri çok iyi bilmelidir.

Kürt sorununda geline durumu kaygı ile izlemekteyiz. Ülkemizde bir arada ve kardeşçe yaşama dair beklentilerin imkânsız birer hayal ürünü olarak algılandığı bir atmosfer hâkim kılınmıştır. Patlayan her bomba, sıkılan her kurşun geleceğin kaybedilmesine, barış ve kardeşlik umutlarının yok olmasına yol açmaktadır.

Yılların çözümsüzlüğü içerisinde şiddete dayalı politikalar ile içinden çıkılmaz bir hale getirilen Kürt sorunu acilen demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulmalıdır. TMMOB, Kürt sorununda demokratik çözüm için, barış için çok söz söyledi. Kürt sorununda demokratik çözüm taleplerinin dahi dillendirilemediği, baskının dilleri lal ettiği zamanlarda da cesurca ortaya atılıp taleplerini ifade etmekten geri durmadı. TMMOB, aynı tutarlılık içerisinde kulakları sağır eden savaş çıkırtkanlarına karşı ülkemize bahar gelene kadar Kürt sorununun çözümünde barışı ve bir arada kardeşçe yaşamı savunmaya devam edecektir.

Öte yandan AKP, hiçbir bilimsel yanı olmayan 4+4+4 sistemi ile zorunlu eğitimi fiilen 4 yıla indirmiştir. 4+4+4 düzenlemesi ile eğitim sistemi piyasaya açılırken, ihtiyaç duyulan işgücü ve itiraz etmeyen dindar bir nesil okullar aracılığı ile yaratılmış olacaktır. Okulların açıldığı şu günlerde ortaya çıkan görüntüler; velilere, öğrencilere ve öğretmenlere yaşatılan mağduriyetler nasıl sorunlu bir sisteme geçildiğini açıklamaya yetmektedir. Ekonomik altyapıda sağlanan neoliberal dönüşüme eşlik edecek bir toplum yapısı oluşturulmak istendiği çok açıktır. Cemaatlerin toplumu biçimlendirmede oynadıkları rol 4+4+4 sistemi ile eğitim kurumuna verilmiştir. AKP iktidarı mühendislik mesleğini büyük oranda bitirmiştir ancak kendisi çok iyi "toplum mühendisliği" icra etmektedir. 4+4+4 sistemiyle okullar bir torna tezgâhı misali çocuklarımızı ucuz işgücü olarak dindar bir nesle dönüştürecek. Çocuk işçilik ve çocuk gelinler yaygınlaşacaktır. Tek tip nesil yetişecek, sömürü ilişkileri biat ile gericiliğin baskısı altında sürdürülecektir. 4+4+4 sistemine karşı sürekli mücadele artık örgütümüzün önünde bir büyük görevdir.

Bugün ülkemizde ekonomi politikalarına yön veren neoliberal anlayış işsizliği, yoksulluğu büyütmede, emek alanını esnek, serbest, güvencesiz bir hale getirerek sömürüyü derinleştirmektedir. Tüm işçiler ve emekçiler sermayenin gücü karşısında zayıflamış bir halde ucuz emek sömürsüne tabi tutulmak istenmektedir. Ulusal İstihdam Stratejisi ve İş İlişkileri Kanunu Tasarısına bakıldığında bu durum tüm çiplaklığı ile görülmektedir.

AKP iktidarı, 12 Eylül referandumu sonrası elde ettiği üstünlüğü muhalefeti ezme, yok etme yönünde kullanarak siyasal alanı adeta dikensiz gül bahçesine çevirmiştir. Sesini çıkaran cezaevine tıklmış, ülkemiz bir açık cezaevine çevrilmiştir. Tayyip Erdoğan "Yargıya gerekenleri söyledik, yargı da gerekenleri yapıyor" sözleri ile yargıyı nasıl kontrol altına aldıklarını itiraf etmiştir.

Bu sözler, "ileri demokrasi" denilen sistemin nasıl bir tek adam diktatörlüğü olduğunu, aslında baskının ve zorun bizzat kendisi olduğunu göstermeye yetmektedir. AKP iktidarı tüm partileri, dernekleri, vakıfları, odaları ve demokratik örgütlenmeleri yasaklayıp kapatmalıdır. Tırnak içindeki "Yeni Türkiye"nin yönetimi konusunda bu kadar zahmete, demokrasıcılık oynamasına hiç mi hiç gerek yoktur.

AKP, aynı bakış açısıyla TMMOB'ye de müdahale etmeye çalışıyor, idari yapıda KHK'lar ile gerçekleştirilen değişim içerisinde Birliğimiz de Bakanlığa bağlı bir kurum haline getirilmek isteniyor. AKP zihniyetinin teslim alamadığı Birliğimiz, KHK'lar ve bazı yönetmelikler yolu ile etkisizleştirilmeye, yetkisizleştirilmeye çalışılıyor, elleri kolları bağlanmak isteniyor. Odalarımız ve Birliğimiz, halen sürmekte olan büyük bir baskı dalgası altında zorlu koşullarda direnmeye devam edecektir. Ama bilinmelidir ki; yüreği insan sevgisi ile dolu olan TMMOB'nin kadroları her ne pahasına olursa olsun AKP'ye teslim olmayacak inanç ve kararlılıktadır.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek hayatları ve meslek alanlarında sorunlar çığ gibi büyümektedir. Mesleğimiz, piyasanın bir piyonu haline getirilerek kamusal yönü ve niteliği aşındırılmaktadır. Odalarımızın ve Birliğimizin kamusal yarar niteliğinde olan yetkileri elimizden alınarak piyasaya terk edilmekte, ticarileştirilmektedir.

Ancak tüm bu yaşananlara karşı herkes bilmelidir ki; bu ülkenin yüreği insan sevgisi ile dolu mühendisleri, mimarları, şehir plancıları var. Onların örgütü TMMOB var.

Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları bugün, 19 Eylül 2012'de ülkenin dört bir yanında sokakları doldurarak her yerden aynı sesi yükseltmektedir. Örgütümüze yönelik AKP saldırılarının ve baskının giderek arttığı, sömürünün derinleştiği, kardeşliğimizin dinamitlenerek iç savaş koşullarının geliştirildiği, emperyalizmin taşeronluğu ile ülkemizin bölgesel bir savaşın içine sokulduğu bir dönemde inatla, ısrarla söylüyoruz:

**"Mesleğimize, Halkımıza ve Ülkemize Sahip Çıkıyoruz! Sahip Çıkacağız!"**

**Mehmet Soğançı**  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MMOB`ye bađlı 23 Oda, Suriye`deki i savař ve son gnlerde yařanan geliřmeler zerine 5 Ekim 2012 tarihinde bir basın aıklaması yaptı.

# lkede, Blgede, Dnyada Barıř **BARIř HEMEN řİMDİ!**

Bilindiđi gibi bařını ABD'nin ektiđi emperyalist gler ve onların Ortadođu'daki tařeronları, Irak ve Libya'dan sonra Suriye zerinde emperyalist tahakkm oluřturmak, sonrasında ise İran'a uzanan bir mdahaleyi gerekleřtirmek iin aktif aba iindedirler.

Suriye'de yařanan i savař ve bu lkeye ynelik askeri mdahalenin, blgesel bir savařın habercisi olduđu bilinmektedir. Tm Ortadođu savařa, etnik, din ve mezhep atıřmalarına ve uzun erimli bir kaosa srklenirken AKP iktidarı ne yazık ki Trkiye'yi bu girdabın iine ekmektedir.

Ortadođu ve Arap lkelerinin 'modeli' olma hevesindeki AKP, bu kirli oyunda kendisine verilen rolleri ve hatta ok daha fazlasını byk bir hevesle yerine getirmekte, Suriye'deki i savařa lkemizi dahil etmekte, Ortadođu'da yayılan dinci, mezhepi ve kaotik siyasi ortamını lkemize tařımaktadır.

ABD ve Batı İttifakı ile Trkiye, Suudi Arabistan, Katar gericiliklerinin Suriye'ye karřı ileri karakolu durumuna getirilmiř, dinci gerici glerin Suriye'deki iktidara karřı savařanın aktif bir tarafı durumuna dřrlmřtir.

Son zamanlarda Hatay'da yařananlar ve Akakale merkezli geliřen olaylar bu durumun bir rndr. Suriye'deki i savařın bir tarafına aık ve aktif destek sunan AKP iktidarı Akakale'ye dřen bombalara altyapı ve ortam hazırlamıř, Meclisten geirdiđi tezkere ile lkemizi Suriye'deki i savařa fiili destek sunan durumdan savařın ok daha aık tarafına dnřtrmřtir. Bunun en son gstergesi de 13 blgenin sivillere kapatılması olmuřtur.

Biz ařađıda imzası bulunan TMMOB'ye bađlı Odalar, Suriye, blge ve Trkiye halkları arasında oluřturulmak istenen savařa karřı halkların kardeřliđini savunuyor ve "lkede, Blgede ve Dnyada Barıř" isteminin ykseltmesi gerektiđini dřnyoruz.

řimdi zaman, kardeř, komřu halklar arasında emperyalist emellerle krklenmeye alıřılan kin ve nefret sylemlerine, ırkı/řoven, dinci/mezhepi kiřkırtmalara karřı inatla bir arada ve yan yana durmanın, savař iđirtkanlarına antiemperyalist dayanıřmayla dur demenin, "Yařasın Halkların Kardeřliđi", "savařa hayır", "barıř hemen řimdi!" demenin zamanıdır.

**TMMOB'a Bađlı Tm Odalar**





AKP Hükümetinin zam ve savaş politikaları 20 Ekim 2012 Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen eylemlerle protesto edildi. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin düzenleyicisi olduğu eylemlerde "Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son" demek için binlerce kişi alanlara çıktı.

## SAVAŞ ÖLÜM, AÇLIK, YOKSULLUK, İŞSİZLİK VE ZAM DEMEKTİR

Ülkemiz AKP yönetiminde her geçen gün derin bir karanlığın içine itilmektedir. Halka daha fazla baskı ve sömürden başka bir şey sunmayan AKP hükümeti, her zaman olduğu gibi yine emekçilerin aşına, işine göz koymakta, insanca yaşam koşullarını ellerinden almaktadır. Daha fazla sömürü ve kar peşinde koşan bir avuç zorbadan ibaret küresel sermayenin talepleri ile emekçilerin sırtındaki yük her geçen gün katlanmaktadır. **AKP hükümeti eli ile dayatılan bu uygulamalar, elektriğe, doğalgaza, ulaşımaya yapılan zamlarla birlikte artık tahammül edilmesi mümkün olmayan bir noktaya gelmiştir.**

AKP hükümeti ülke içinde halkı hızla yoksullaştırırken aynı anda Suriye'ye dönük emperyalist müdahalelerin taşeronluğunu üstlenmiş ve ülkemizi kanlı bir savaşa çekecek sorumsuz adımlar atmıştır. "Bölgesel aktörlük" adı altında, gizli üsler, askeri kamplar ve silah yardımları ile adımların hızlandırıldığı yeni aşamada ülkemiz, fiili bir savaşın içine girerek Suriye'de masum insanların ölümünde taraf haline getirilmiştir. ABD'nin emirleri ile hızla tezkere kararı çıkartılmakta, insani faturasının hem Suriye hem de Türkiye halklarının çok ağır ödeyeceği kanlı bir gelecek hızla inşa edilmektedir.

Tüm bu gelişmelerin yanında, AKP'nin yeni manifestosu ile "tek adam, tek parti"hevesini bir kez daha ortaya koyduğunu izliyoruz. AKP, ülkeyi teslim ettiği karanlığın içinde, statükosunu güçlendirerek şimdi bir 11 yıl daha geleceği tasarlama girişiminde bulunuyor. 'İleri demokrasi' adı altında giderek daha fazla otoriterleşen bir rejim inşa ediyor, tüm muhalif kesimlere dönük operasyonlarla Türkiye bir 'açık hava

hapishanesine` çevriliyor. Ülkemiz ABD emirleri ile Ortadoğu'da bölgesel bir savaşın üssü haline getirilirken, içeride de mezhepsel ayrışmayı ve nefreti körükleyen bir siyasetle savaşçı politikalar sürdürülüyor.

AKP hükümeti, Kürt sorununda da askeri ve siyasi operasyonlarla sürdürdüğü savaş çizgisini bu denklemde kuruyor, hiçbir zaman programına almadığı demokratik çözümleri yine yok sayıyor. Uluslararası sermayenin rant merkezi haline dönüştürülen ülkemizde, yüksek savaş harcamalarının da etkisiyle bütçede oluşan açıklar, zamlar ve yeni vergilerle emekçi yoksul halkın cebinden karşılanmaya çalışılıyor.

Başbakan bugünlerde sıkça "yeni rejim kurduk"larını ifade ediyor. Bizler AKP'nin bu yeni rejiminde neler olduğunu çok iyi biliyoruz. İçeride ve dışarıda savaş sözcüklerini dilinden düşürmeyen, ülke ekonomisini küresel sistemin rant merkezi haline getiren, emekçilerin her gün daha da yoksulluğun içine itildiği ve yıllardır AKP ile süregelen otoriter, baskıcı, tekleştirici ve anti-demokratik bir devlet anlayışdır bu "yeni rejim".

İzlediği politikalarla ülkemizi uluslararası sermayeye tam bağımlı hale getiren AKP hükümeti, emperyalizmin tüm taleplerini büyük bir işahla yerine getirmekte, ülke ekonomisini giderek üretimden ve istihdamdan koparmaktadır. Artık çalışma çağındaki her iki kişiden birinin iş bulamaz hale geldiği ülkemizde, ücretler sadaka gibi dağıtılmakta, emekçi kesimler hızla güvencesiz çalışma biçimleriyle kölelik düzenine mahkûm edilmektedir.



Güvencesiz ve esnek çalışma koşullarının yaygınlaştığı tüm alanlarda emekçiler, ölümlerle, işsizlikle, açlıkla burun buruna gelmektedir.

Zengin dostu, sermayenin sesi AKP hükümetinin piyasacı dönüşüm projeleri ile artık en temel hakkımız olan eğitime, sağlığa, ulaşım ve barınmaya, zaten oldukça darlaşmış bütçelerimizden para ayırmak zorundayız. Yetmezmiş gibi peş peşe yapılan yüksek zamlara da boyun eğmemizi bekliyorlar.

Ulaşımında yüzde 20'nin üzerinde; doğalgazda yüzde 30'un üzerinde; elektrikte yüzde 20'nin üzerindeki zamlara karşı, ücret zammı kamu emekçilerine ortalama yüzde 6, asgari ücretliye ise yüzde 4,5 yapılmıştır. AKP hükümeti tüm bunları da kendine yeterli görmemiş, utanmazlık boyutlarını aşarak, savaşa ve rant projelerine harcadığı bütçenin açık vermesinde kamu emekçilerinin ücretlerine yapılan sefalet düzeyindeki artışları sorumlu göstermiştir.

Bunun adı düpedüz soygundur ve bizlerin bu soyguna asla ve asla boyun eğmeyeceği bilinmelidir!

Buradan AKP hükümetine sesleniyoruz: Bizler kurulan bu yağmacılık düzenine daha fazla izin vermeyeceğiz. Bizler, ülkeyi savaşa sürükleyen, halkı yoksullaştıran, işsizliği arttıran, ülkenin kaynaklarını yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çeken bu sisteme teslim olmayacak, kendi kaderimizi elimize alacağız. Bizler, emekçi halkların karnını doyuramadığı, temiz içme suyunu bulamadığı, başını sokacak bir yuvaya dahi sahip olamadığı bu düzenle sonuna dek mücadele etmeye kararlıyız.

Bizler biliyoruz ki işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve giderek daraltılan özgürlük ve demokrasi alanı, ülkeyi yönetenlerin sınıfsal ve politik tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Onlar tercihlerini iç ve dış sermaye çevrelerinden, güç odaklarından, yolsuzluk ve yoksulluk düzeninden beslenenlerden ve emperyalist paylaşım savaşlarından yana kullanıyorlar.

Kuşkusuz tüm bu talana ve savaş hırsına dur diyecek bizlerin de gücünün farkındalar. Farkındalar ve endişeliler. Bu nedenle daha saldırganlar. Bugün emek ve demokrasi güçlerine yönelen saldırı okları aslında emekçi sınıfın direnme güçlerine ve örgütlenme haklarına yöneltilmiş oklardır. Emekçilerin sendikal haklarını yok etmeye yönelen bu saldırılar, nasıl ki KESK'i devre dışı bırakmayı hedefleyen sahte sendikalar yasası ile hayata geçirildiyse, şimdi de Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu tasarı ile DİSK'i hedefine koymaktadır. Saldırganlıklarını günden güne arttıranlar unutmazınlar ki, onlar ne kadar bizleri sindirmekte kararlıysa, bizler de sonuna kadar direnmeye, sömürsüz, eşit ve insanca yaşam koşullarının olduğu bir dünya için mücadele etmeye o kadar kararlıyız. Yılmayacağız ve susmayacağız.

Adaletsizliğe, haksızlığa, işsizliğe, pahalılığa ve yoksulluğa karşı ezilenlerin, haksızlığa uğrayanların sesi artık bir çığlığa dönüşmektedir.

Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak, emekçilerin ve daha da yoksullaştırılan halkların sesi olmaya, insanca yaşam için insanca ücretlerin olduğu ve ülke kaynaklarının halkın yararına kullanıldığı, eşit ve adil bir ülke için, şimdi sesimizi daha da fazla yükseltmeye kararlıyız!

Savaş çığırkanlığı yapanlara inat, ülkede, bölgede ve dünyada barış için, kardeşlik ve özgürce bir arada yaşamak için, şimdi her zamankinden daha fazla mücadele etmeye kararlıyız! Bu kararlılığımızda Suriye'de emperyalist müdahaleye hayır diyoruz!

Zaman, ekmeğimizi ve geleceğimizi çalanlara artık dur deme zamanıdır! Zaman, emperyalist müdahalelere ve AKP'nin içeride ve dışarıda savaşçı politikalarına karşı ülkede barış, bölgede barış çığlığını yükseltmenin zamanıdır!



**TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Van depreminin birinci yıldönümü dolayısıyla 23 Ekim 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.**

## **VAN DEPREMİNİN 1. YILDÖNÜMÜNDE; BİR YANDA AFETİN ÖNLENMESİ ALDATMACASINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM, BİR YANDA MECLİS'TE YENİ BİR İMAR AFFI TASARISI**

Geçtiğimiz yıl 23 Ekim'de Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. 23 Ekim 2011 günü, merkez üssü Van'ın Tabanlı Köyü olan 7.2 büyüklüğündeki deprem ile 9 Kasım 2011 tarihinde Van'ın güneyinde Edremit civarında meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden bugüne yaklaşık bir yıl geçti.

Deprem birçok binayı oturulamaz hale getirdi, afet sonrası yaşananlar ise 12 yılda depreme karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu, bir arpa boyu yol gidemediğimizi bir kez daha gözler önüne serdi. Bir doğa olayı olan deprem, Türkiye'deki çarpık, denetimsiz yapılaşmanın sonucu olarak yine "afet" olarak yaşandı.

Deprem yaralarının sarılması için ilk günden itibaren Van halkının yanında olan, bağlı odalarının mesleki birikimiyle hasar tespit çalışmalarına katılan, deprem sonrası bölgeye yönelik çalışmalarını sürdürerek belediye hizmetine sunulmak üzere "Deprem Danışma Merkezi"ni hayata geçiren TMMOB, depremin birinci yıldönümünde kamuoyuyla aşağıdakileri paylaşmaktadır;

Van depreminde yaşananlar, 1999 Marmara depreminin üzerinden geçen 12 yıla rağmen, bir arpa boyu yol alınmadığını, planlama, yapılaşma ve yapı denetim sisteminde izlenen ikiyüzlü politikalardan vazgeçilmediğini bir kez daha göstermiştir.

İktidarda buldukları onca yılda Türkiye'de çarpık yapılaşma, plansız kentleşmeye karşı hiçbir somut adım atmayan AKP Hükümeti, Van depremini dahi rant politikalarına tahvil etmekten çekinmemiştir. Afet ve risk maskesiyle tüm ülke topraklarını hiçbir kurala ve koşula bağlı olmaksızın ranta açan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"u Meclis'ten geçiren Hükümet, bu kanuna dayanarak geçtiğimiz günlerde "kentsel dönüşüm" projelerine start vermiştir.

Her nedense bu projelere riskin büyük olduğu bilinen kısımlarda değil, rantın yüksek olduğu yerlerde ya da kamuya ait lojman alanlarında başlanmıştır

"Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un kabulü üzerinden daha 6 ay geçmeden, "Büyükşehir Belediyesi Kanunu Değişikliği

Tasarısı"nda kaçak yapılmış ve salt bu nedenle dahi "riskli yapı" niteliğine sahip olan yapılara ayırmsız bir şekilde af getirilmek istenmesi ise, AKP Hükümeti'nin samimiyetsizliğinin, ikiyüzlü politikasının en son örneğidir.

### **Yine söylüyoruz; Türkiye, depremle yaşamaya mecbur bir ülkedir.**

Van depreminin birinci yıldönümünde, bundan sonraki depremlerin "afet" olarak yaşanması yerine "doğa olayı" olarak atlatılabilmesi için, mesleki sorumluluğumuzun gereği olarak yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz;

- Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ülkemizin deprem tehlikesi ve riski konusunda sürekli yinelediği uyarılar siyasal iktidarca dikkate alınmalıdır.

- Yerleşme ve yapılaşma bağlamında ikiyüzlü politikalardan vazgeçilmeli, kaçak yapılaşmayı özendiren "imar affı"nın çözümsüzlük olduğu anlaşılmalıdır.

- Deprem kisvesi altında tamamen ranta dayalı "kentsel dönüşüm projeleri"nden vazgeçilmelidir.

- Devletin anayasal görevlerinden birisi olan sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler kurmak için doğal varlıkları, ekolojik, tarihi, kültürel, toplumsal değerleri koruyan, yaşatan, geliştiren bir arazi kullanımı ve yerleşim politikası temelinde bütüncül planlama yaklaşımı ile çevreyi gözeten, dönüşüm alanlarında yaşayanların ihtiyaçlarını göz önüne alan, "insanı ve insanca yaşamı" temel hedefine koyan bir planlama süreci başlatılmalıdır.





- Yapı Denetim Yasası, İmar Yasası, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa ve ilgili diğer yasa ve yönetmelikler rant ve kâr kaygısı bir kenara bırakılarak, kamu yararı gözetilerek yeniden düzenlenmelidir.

- "Güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre"nin her yurttaş için temel insan hakkı olduğu ana ilkesi temelinde yapı denetim sisteminde kamu denetimini dışlayan sistemden derhal vazgeçilmelidir.

- Yapı denetiminde istisnalardan vazgeçilmeli, TOKİ, KIPTAŞ ve benzeri kuruluşların ürettiği yapılar da dahil olmak üzere tüm kamu yapıları yasa kapsamı içine alınmalıdır.

- Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalara ilişkin kamu ve toplum yararını temel alan Ulusal Deprem Stratejisi, Türkiye Deprem Master Planı ve Afet Yönetimi Stratejik Planı oluşturulmalıdır.

- Deprem gerçeğini sürekli gündemde tutmaya yönelik çalışmalar etkin olarak yapılmalı, konunun bütün aktörlerinin katıldığı "Ulusal Deprem Konseyi" yeniden kurulmalıdır.

- Deprem gerçeği, her oluşan yıkıcı depremden sonra, İstanbul bağlamında "fay" ve "depremin büyüklüğü" tartışmalarıyla değil, ülke genelinde bir gerçeklik kavrayışını oluşturacak bilimsel temelli eğitim ve bilgilendirme programlarıyla ülke gündemine getirilmelidir.

- Deprem hasar, zarar ve can kayıplarının azaltılmasının tek yolunun, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ortak katkı ve çabalarıyla depreme dayanıklı yerleşim alanları ve yapılar tasarlamak ve üretmek olduğu bilinmelidir. Bunun için, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak çalışmalarda kamu yararı ve ülke çıkarı bağlamında ulusal bir deprem politikası belirlenerek ciddi programlar oluşturulmalı ve daha da önemlisi bunlar yaşama geçirilmelidir.

**Mehmet Soğancı**  
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

# bölgemizi tanıyalım



Harbiye, il merkezine 7 km. mesafede olup, Yayladağı ilçesi üzerinden Suriye ve dolayısıyla Ortadoğu'ya bağlayan E-91 karayolu üzerinde bulunmaktadır. Suriye hududuna 55 km mesafededir. Harbiye belediye teşkilatı Hatay'ın Anavatana katılış tarihi olan 1939 yılında kurulmuş bir beldedir. Ayrıca Harbiye, tarihi Daphne olarak adını tüm dünyaya duyurmuştur.

Yalnız Hatay'ın değil, belki de Güney Anadolu bölgemizin en şirin ve en seçkin yerlerinin başında gelmektedir. Konumu itibari ile Ortadoğu'yu Türkiye'ye bağlayan yol üstünde bulunduğundan bu ülkelerden gelen turistlerin hem uğrak yeri, aynı zamanda konaklama ve eğlence yeri olmakla birlikte bölgenin en güzel piknik yeridir.

Her taraf yeşillik ve bol suları ile adeta cenneti andırır. Bir defa gelenin kolay kolay ayrılmayacağı ve tekrar gelmesi için güzellikleri ile ona davetiye sunar.

Her türlü sebze ve meyvelerin bol yetiştiği Harbiye, son yıllarda Ortadoğu ülkeleri olmak üzere gittikçe artan turist akınına uğramaktadır.

Lokantaları, turistik otelleri, pansiyonları ve eğlence yerleri büyük bir gelişme göstermiştir. Çok sayıda aile tipi pansiyon mevcut olup, 2 tanesi işletme belgeli olmak üzere 5 adet oteli bulunmaktadır. Yaz aylarında otel ve pansiyonların haricinde halkın bir kısmı, yabancı turistlere evlerinin bir bölümünü kiraya vererek artan turist potansiyelini karşılamaya çalışmaktadır. Konaklama ve yeme-içme tesislerinin haricinde Harbiye şellaleler bölgesinde yazlık olarak yeşillikler ve çağlayanlar arasında yeme-içme tesisleri mevcuttur.

Harbiye el sanatları bakımından da adını tüm Türkiye'ye duyurmuştur. Heykelcilik bir hayli ileri durumdadır. Hakan Turizm Bakanlığının bir çok siparişleri buradan karşılanmaktadır. El tezgahlarında üretilen ipekçilik tüm Türkiye'de kabul görmüştür. Turistik eşya üretimi ve sap örmeciliği ile Türkiye çapında önemli bir pazara sahiptir.



# bir hikaye

*Bu hikâye, yurdumuzda basın ve söz hürriyetinin, yalnız kâğıt üstünde yazılı bir süs olarak bırakıldığı, aydınların konuşamaz duruma getirildiği günlerde, halkı bu duruma düşüren ve gerçekleri ancak kendi başları belaya girince söylemeye çalışıp da, artık söyleme olanağı da bulamayan kara aydınları yemek için yazılmış ve yine o günlerde yayımlanmıştır. 1958*

- Bugünlerinde o günlerden farkı çok olmadığından bugün de yayınlanabilir

## AH, BİZ EŞEKLER

Ah, biz! Ah biz eşekler!... Biz eşek milleti de eskiden, siz insan milleti gibi konuşurmuşuz. Bizim de kendimize göre bir dilimiz varmış. Konuşmamız, müzik denli güzel, uyumlu, kulağa tatlı gelmiş. Ne güzel konuşur, ne türküler söylemişiz. Biz eşek olduğumuzdan, sizler gibi insanca değil, eşekçe konuşurmuşuz. Ama eşekçe, yumuşak, tatlı, uyumlu zengin bir dilmiş.

Biz eşek milleti eskiden, şimdi olduğu gibi anırmazmışız, sonradan anırmaya başlamışız.

Şimdi, biliyorsunuz, bütün isteklerimizi, duygularımızı, algılarımızı, acılarımızı, sevinçlerimizi, birbirimize ve siz insan efendilerimize anırarak anlatmaya çalışıyoruz. Anırmak nedir? ©Aaaa-ii, Aaaa-iiĐ diye arka arkaya bir kalın, bir ince, ağızdan iki uzun heceli ses çıkarmak. Anırmak işte bu... Bizim o zengin dilimiz, şimdi kala kala, bu iki heceli tek sözcüğe kaldı. Bir yaratık, bütün duygularını tek sözcükle nasıl anlatabilir!..

Nasıl olup da o zengin eşekçe ölmüş, bir ölü dil olmuş, sonra biz eşekler anırmaya başlamışız; bunu merak etmiyor musunuz? Merak ediyorsanız anlatayım. Kısacası, bizim dilimiz tutulmuştu. Korkunç bir olayla aklımız başımızdan gidip de, dilimiz tutulunca eşekçeyi tümünden unutmuşuz. O günden sonra da yalnız anırarak, iki uzun heceyle bütün duygularımızı anlatmaya çalışmışız.

Biz eşeklerin dilimizin tutulması, epeyce eski bir olaydır. Eski kuşaktan bir yaşlı eşek varmış. Bir gün, bu eski kuşaktan yaşlı eşek, kırlarda tek başına otlamaktaymış. Hem otlar hem eşekçe türküler söylemiş. Bir ara burnuna bir koku gelmiş; ama güzel bir koku değil, kurt kokusu...

Eski kuşaktan eşek, burnunu yukarı dikip, havayı derin derin koklamış. Hava, keskin keskin kurt kokuyormuş.

Yaşlı eşek,

- Yok canım, kurt değildir... Diye avunup otlamaya başlamış. Kurdun kokusu gittikçe artıyormuş. Belli ki kurt yaklaşıyor. Kurt yaklaşıyor demek, ölüm geliyor demek...

Eski kuşaktan eşek,

- Kurt değildir, kurt değildir... Diye kendini avutmuş. Ama kurdun kokusu da gittikçe ağırlaşıyor. Yaşlı eşek, hem korkuyor, hem de oralı değilmiş gibi görünerek, kendi kendine,

- İnşallah kurt değildir. Kurt buraya nereden gelecek, nereden beni bulacak?.. Diyormuş.

Böylece kendi kendini avutmaktayken kulağına sesler gelmeye başlamış. Ama güzel ses değil, kurt sesi... Yaşlı eşek kulaklarını dikip sesi dinlemiş; evet kurt sesi...

Gönlü bir türlü kurdun gelmesine razı olmadığından,

- Yok canım, bu ses kurt sesi değil, bana öyle geliyor... Der, otlamaya devam edermiş. Ama ses de gittikçe yaklaşıyor...

Eski kuşaktan eşek yine avunurmuş:

- Kurt değildir, hayır kurt sesi olamaz!.. O korkunç ses, büsbütün yaklaşmış. Eşek kendi kendine söylenirmiş:

- Yok. yok... Dilerim bu kurt olmasın... Kurdun başka işi yok da, buraya mı gelecek!...

Bir yandan da yüreğini korku sardığından gözü çevresindeymiş. Bir de bakmış; karşı dağın tepesinde, sisler, dumanlar içinde bir kurt...

- Ah, demiş, bu benim gördüğüm. Kurt değil, başka bişey...

Başını otlara sokmuş.

- Bana öyle geldi galiba, hayal gördüm. Evet, evet, hayal olacak...



Az sonra, çalılarının arasından koşan kurdu görünce, korkusu artmış. Ama kurdun gelmesini hiç istemediğinden, yine kendini kandırmaya çalışıyormuş:

- Kurt değildir, inşallah değildir. Başka yer kalmadı da burasını mı buldu gelecek?. . Gözlerim iyi seçmiyor da ondan... Çalılarının gölgesini kurt sandım.

Kurt yaklaştı. Aralarında eşek adımı ile üç-dört yüz adım kalmış.

Eski kuşaktan eşek,

- Aman Tanrım, yoksa bu gelen gerçekten kurt mu? Hayır, olamaz. Olmamalıdır. Ah... Yok, yok, kurt değil... Diye inlemeye başlamış.

Kurtla aralarında elli adım kalınca, o yine avunuyormuş:

- Su karşımda gördüğüm yaratık kurt değildir inşallah... Canım, ne diye kurt olsun... Belki devedir, belki fildir, belki de başka bir şey, belki de hiçbir şeydir. Ben de her şeyi kurt görmeye başladım.

Kurt sırtarak yaklaştı, yaklaştı. Aralarında ancak birkaç adım kalınca, yaşlı eşek,

- Biliyorum, bu gelen kurt değil, evet kurt değil, ama ben şuradan azıcık uzaklaşırsam kötü olmaz... Demiş.

Başlamış yürümeye. Başını geri çevirip bakmış, kurt sırtarak, ağzının suları akarak arkasından geliyor. Eski kuşaktan eşek yakarmaya başlamış:

- Ulu Tanrım, bu gelen kurt bile olsa, kurt olmasın, ne olur... Kurt değil canım, ben de boşu boşuna korkuyorum.

Böyle deyip adımlarını açmış. Kurt da onu izliyormuş.

Kart eşek koşmaya başlamış. Kurt da onun ardından koşmuş...

Eşek,

- Ah, ben de ne budalayım... Diyormuş. Yaban kedisini kurt sanıp kaçıyorum. Hayır, kurt değil...

Ayaklarının var gücüyle kaçıyor, Bir yandan da içinden söyle geçiyormuş:

- Kurtsa da kurt değildir... İnşallah değildir. Yok, canım, ne diye kurt olsun...

Başını çevirip arkasına bakmış, kurdun gözleri ıslık ıslık yanıyor. Eşek dörtlüye kaçır, hem de,

- Vallahi de kurt değil, billahi de kurt değil... Allah belamı versin ki kurt değil... Diye söylenirmiş.

Eşek kaçmış, kurt kovalamış. Kuyruğunun dibinde, kurdun kızgın kızgın solumasını duyunca, yaşlı eşek kendi kendine,

- Bahse girerim ki bu kurt değil... Kuyruk altımda solumalarını duyduğum bu yaratık kurt olamaz... Diye söyleniyormuş.

Kurdun ıslak burnu, eşeğin ağız arasına değince, yaşlı eşek de sıfırı tüketmiş. Bir de basma çevirip bakmış; kurt üstüne atıldı atılacak... Artık adım atacak gücü kalmayan kart eşek, kurdun sert bakışları altında kıpırdayamaz olmuş, oracıkta kalmış. Kurdu görmemek için gözlerini yumup,

- Kurt değil canım boş ver... İnşallah değildir. Sanki ne diye kurt olsun... diye kekeleymiş.

Kurt, sağ kabasına bir pençe atınca, oracığa yıkılan eşek,

- Biliyorum, biliyorum, sen kurt değilsin. Arkamla oynama, gıdıklanıyorum. El şakasını da hiç sevmem... Demiş.

Azgın, aç kurt keskin dişleri ile eşeğin sağrısını ısırması, budundan büyük bir parça koparmış. Can acısıyla yere yıkılan eşeğin birden dili tutulmuş. Bildiği eşekçeyi, korkudan unutmuş. Kurt boynuna, gerdanına saldırmış. Eşeğin her yanından kanlar fışkırmaya başlamış. İşte ancak o zaman eşek,

- Aaaa kurtmuş... Aaaa o imiş... Aaaa, o imiş! Diye bağırmağa başlamış. Kurt onu parçalar, o da dili tutulduğundan, yalnız,

- Aaaa, o imiş... Aaaa, oo-ii... Aaaa-iii... Aaaaii!.. Diye bağırır, inlermiş.

Kurdun dişleriyle parçalanmış eski kuşaktan eşeğin dağı, taşı inlenen son sözlerini bütün eşekler duymuşlar:

- Aaaa-iii, Aaaa-iii!...

İşte o günden sonra, biz eşek milleti, konuşmasını, söyleşmesini unutmuşuz; her duygumuzu, her düşüncemizi, anırtıyla anlatmaya başlamışız. O eski kuşaktan eşek, tehlike kuyruk altına girinceye dek, kendini avutup, kandırmamış olsaydı, bizler de konuşmasını bilecektik.

Ah biz eşekler, ah biz eşek milleti... Aaaa-i, Aaaa-i, Aaaa-ii!...

**Aziz Nesin-1958**

Toplumcu mücadelenin çınarlarından Anadolu halklarının büyük şairi Ahmed ARİF, 1927 yılında Diyarbakır'da doğdu. Kürt kökenlidir. Diyarbakır Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi-Felsefe bölümünde okudu.

1950'den sonra siyasi görüşleri nedeniyle sık sık tutuklanıp uzun süreler cezaevinde yattığı için öğrenimi yarıda kaldı. Ankara gazetelerinde teknik sekreterlik, düzeltmenlik gibi işlerde çalıştı. 1948-1954 arasında Yeryüzü, Beraber, Seçilmiş Hikâyeler, Yeni Ufuklar, Kaynak dergilerinde yayımladığı şiirlerden sonra uzun bir suskunluk dönemine girdi. İçinde 19 şiir bulunan Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı ve şiir kitaplarında görülmedik bir baskı sayısına ulaştı. Dergilerde yayınlanan şiirlerinde

kendine has coşkun lirizmi ve hayal gücüyle Anadolu şiirindeki ölümsüz yerini aldı. Şiirde Türkçeyi en iyi kullanan şairlerdendir. Şiirlerinde hep ezilen insandan yana oldu ve ezilenlerin kardeşliğine vurgu yaptı. Şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesindedir. Ahmed Arif şiiri hala Nazım Hikmet'le birlikte gençliğe damgasını vurmaktadır.

Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.



## HABERİN VAR MI TAŞ DUVAR?

Haberin var mı taş duvar?  
Demir kapı, kör pencere,  
Yastığım, ranzam, zincirim,  
Uğrunda ölümlere gidip geldiğim  
Zulamdaki mahzun resim.  
Görüşmecim yeşil soğan göndermiş  
Karanfil kokuyor cigaram  
Dağlarına bahar gelmiş memleketimin..

## ADİLOŞ BEBENİN NİNNİSİ

Doğdun,  
Üç gün aç tuttuk  
Üç gün meme vermedik sana  
Adiloş Bebem,  
Hasta düşmeyesin diye,  
Töremiz böyle diye,  
Saldır şimdi memeye,  
Saldır da büyü...  
Bunlar,  
Engerekler ve çıyanlardır,  
Bunlar,  
Aşımıza, ekmeğimize  
Göz koyanlardır,  
Tanı bunları,  
Tanı da büyü...  
Bu, namustur  
Künyemize kazınmış,  
Bu da sabır,  
Ağulardan süzölmüş.  
Sarıl bunlara  
Sarıl da büyü.



## Çılgılık

Yolcular uçağın yanında otobüsten inmişler. Bavullarını gösteriyorlar. Bir bakmışlar uçak şirketinin minibüsü yanlarında durmuş. İçinden kaptan pilotla, yardımcı pilot inmişler. Yolcular fena halde şaşırılmışlar! Nasıl şaşırmasınlar? Kaptan pilotun elinde bir beyaz baston, kolunda üç noktalı bant.

Yardımcı pilotun elinde bir köpek tasması, tasmanın ucunda bir köpek, Sağa sola çarparak öylece ilerliyorlar uçağa.

Günlerden 1 Nisan değil ama "Şaka herhalde" demiş yolcular, dolmuşmuşlar uçağa.

Uçak pistte hızla ilerlemeye başlamış. Yolcuların gözleri camda. Uçak hızlanmış. Yolcular endişelenmeye başlamışlar.

Uçak daha hızlanmış. Pistin sonu hızla yaklaşmaya başlamış.

Uçak iyice hızlanmış. Bazı yolcular paniklemiş, dua etmeye başlamışlar.

Uçak son hıza ulaşmış. Uçak bu arada pistin sonuna da ulaşmış. 100 metre sonra betonun bitip cimlerin başladığını gören yolcular dehşet içinde çılgılı basmışlar.

Tam o anda da kaptan pilot levveyi sonuna kadar çekmiş. Uçak tam pist biterken tekerleklerini yerden kesmiş, havalanmış.

Kaptan pilot arkasına yaslanmış derin bir nefes almış ve yardımcı pilota dönmüş: 'Biliyor musun? Bir gün çılgılık atmakta gecikecekler ve hep birlikte geberip gideceğiz!'

**(Dünyada nice kör yöneticiler var! Sakın Çılgılık atmaktan vazgeçmeyin!)**

## Durumun Özeti...

Adamın biri çok uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra ülkeye dönmüş. Havaalanından evine gitmek için bir taksiye binmiş. Yolda giderken yanında sigarası olmadığını hatırlamış ve şoföre bir markette durmasını, sigara alacağını söylemiş. Şoför gitmiş bir caminin önünde durmuş ve

"Buyurun beyim, sigaranızı alın " demiş. Adam şaşırarak

"Nasıl yani! Burası cami " demiş.

Şoför "beyim artık ticaret camilerde yapılıyor " demiş.

Şaşkınlığı artan adam " burası ibadet yeri değil miydi, hocalar, imamlar nerede? peki ibadet nerede yapılıyor? " diye sormuş.

Şoför "Beyim ibadet üniversitelerde " diye cevap vermiş.

Adam "Profesörler, doçentler nerede?

Eğitim, eğitim nerede yapılıyor? " demiş.

Şoför sakın sakın "beyim eğitim hapisanelerde " diye cevap vermiş.

Adamcağız panik halinde "ya hapisanedeki hırsızlar, düzenbazlar

nerede " deyince şoför cevap vermiş,

"BEYİM ŞİMDİ ONLARIN HEPSİ

MECLİSTE"...







## Zeka Oyunları



### 1 - HARFLER SAYILAR

Soru işaretinin yerine ne geleceğini bulunuz?  
ALTI, BEŞ, ? DOKUZ, DÖRT

### 2 - SUYUN YÖNÜNÜ BULUN

Geniş ve karanlık bir odada duvardan duvara uzanan madeni bir boru bulunmaktadır. İçinden su akan bu boruyu delmeden ve açmadan suyun hangi yönde aktığını nasıl anlarsınız?

### 3 - OCAK - ŞUBAT

Herhangi bir yılın ocak ayında 5 pazartesi, 5 Salı ve 5 Çarşamba bulunuyorsa, o yılın 1 şubatı hangi güne denk gelir.

#### BİR ÖNCEKİ SAYIDA YER ALAN ZEKA OYUNLARININ CEVAPLARI:

##### 6 BARDAK:

Düz duran bardakları D ters duranları T harfiyle göstererek;

BAŞLANGIÇ D D D D D D

1. Hamle D T T T T T

2. Hamle T T D D D D

3. Hamle D D D T T T

4. Hamle T T T T D D

5. Hamale D D D D D T

6. Hamle T T T T T T

(birinci hamlede birinci bardağa dokunma diğerlerini ters çevir, ikinci hamlede ikinci bardağa dokunma diğerlerini ters çevir..... Altıncı hamlede altıncıya dokunma diğerlerini ters çevir.

##### GIYOTİN:

Adam tek kelime söylemeden öldüğüne göre, gördüğü rüyanın bilinmesine olanak yoktur.

##### AMPULLER

Bir kez çıkmak yeterlidir. Düğmelerden ikisini açık konuma getirip bir müddet beklersiniz.(amaç ampullerin ısınmasını sağlamak). Sonra bunlardan birini kapatıp ampulleri kontrol etmek için üst kattaki odaya çıkarsınız. Karşınızda bir adet yanan ampul, bir adet yanmayan ama sıcak ampul ve bir adet de yanmayan soğuk ampul olacak. Buna göre düğmeleri belirlersiniz.

# üyelerimizden haberler



## HOŞGELDİN BEBEK

- \* Mustafa YILDIRIM'ın oğlu,
- \* Yücel KESKİN'in kızı,
- \* Adnan KIZIL'ın kızı,
- \* Seçkin GENÇLER'in oğlu oldu.

\* Şube Danışma Kurulu Üyemiz Yusuf TEK'in torunu,

\* Abdullah KARADENİZ'in torunu,

\* Aydın YAĞIBASAN'ın torunu oldu.

*Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,  
gözünü aydın ediyoruz.*



## TEBRİKLER

- \* Volkan Cem TAŞKIN,
- \* Mehmet BAYRAKTAROĞULLARI,
- \* Hakan TEMİZ,
- \* Kamer Mehmet ŞENBAHAR,
- \* Mahmut KORKMAZ'ın abisi,
- \* Ali BİRBİRİ ve Semih BİRBİRİ'nin yiğenleri evlendi.

\* Ertuğrul ÖZKELEŞ'in kızı ve  
Fikret ÖZKELEŞ'in yeğeni nişanlandı.

*Üyelerimizi ve eşlerini tebrik ediyor,  
mutluluklarının daim olmasını diliyoruz.*



## GEÇMİŞ OLSUN

- \* Abdulgani KUR,
- \* Hacı Mehmet DEMİR,
- \* Mehmet Emin ÖZİZCİ,
- \* Mecit İŞKEN,
- \* Yüksan DÖNMEZ,
- \* Ömer ZEYBEKOĞLU rahatsızlık geçirdi.

*Üyelerimize ve yakınlarına  
geçmiş olsun dilekelerimizi sunuyoruz.*



## BAŞSAĞLIĞI

1080 sicil nolu üyemiz Hüseyin ÖZALP ve  
16434 sicil nolu üyemiz Recai ACIMIŞ vefat etmiştir.

*Kayıbımız büyük, üzüntümüz derindir.  
Üyelerimizin eş, dost ve yakınlarına ayrıca  
camiamıza başsağlığı diliyoruz.*

- \* Şube Danışma Kurulu Üyemiz  
Özdemir ÇAMURDAN'ın eşi,
- \* Vedat KARADUMAN'ın annesi,
- \* İrfan AVAN'ın babası,
- \* Berna PAKER'in teyzesi,
- \* Gürdal KEÇELİ'nin abisi,
- \* Muhittin KUTLUER'in babası,
- \* Sabahattin ÇELİK'in kızı,
- \* A.Oğuz KEŞ'in ablası ve ağabeyi vefat etti.

*Üyelerimize ve yakınlarına başsağlığı dilekelerimizi sunuyoruz.*

# ŞANIVAR

TEKNİK MALZEME MÜH. TAAH. ve TİC. A.Ş.

" Tam Zamanında ve Siparişe Uygun Malzeme Temini Stok Maliyetini Azaltır. "



**ALARKO**

*Carrier*



**BUHAR, SICAK SU  
SOĞUK SU ARMATÜRLERİ**

Termo-Hacı Ayvaz  
Leser - Vis Vana  
Faf-E.C.A - AVS-Armaş

**FLANŞ, DİRSEK, FITTINGS**  
Sandvik - Haymak - Sardoğan

**ÖLÇÜ KONTROL**  
Samson - Pakkens - Akkon

**POMPA, HİDROFOR**  
Standart - Alarko - Gücüm

**BRÜLÖR, SU YUMUŞATMA  
KAZAN, KLİMA SANTRALİ**

Alarko

**PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELER  
SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI  
YANGIN TESİSATLARI  
İTHAL ÜRÜNLER**



## İŞ ALANLARIMIZ

- KAZAN DAİRELERİ
- HİDROFOR SİSTEMLERİ
- SU HAZIRLAMA SİSTEMLERİ
- BORU DONANIMLARI
- DERİN KUYU POMPALARI
- SOĞUTMA KULELERİ
- KALORİFER TESİSATI

## REFERANSLARIMIZ

- Konya Havaalanı Uçuş Kontrol Kulesi Mekanik Tesisatı.
- İncirlik Havaalanı Nizamiye Tesisleri Mekanik Tesisatı.
- Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Boru Donanımları.
- Mersin Üniversitesi Hastanesi Kazan Dairesi.
- Telekom Kazan Daireleri ve Soğutma Kuleleri.
- Mersin Meyvesuyu Fabrikası Kazan Dairesi

**ŞANIVAR**  
TEKNİK MALZEME MÜHENDİSLİK  
TAAH.VE TİC. A.Ş.

Karasoku Mah. Kızılay Cad. 6 Sk. No. 11 / A ADANA  
Tel. : (0322) 352 15 82 - 359 45 61 Fax : (0322) 359 45 61  
e-posta:sanivar@sanivar.com.tr www.sanivar.com.tr



# ALUMINANCE®

ALUMINIUM SYSTEMS

ALUMINANCE  
Alüminyum profiller,  
hayal gücünün sınırsız olduğu günümüz mimarisinde,  
her türlü bina ve konstrüksiyonda  
estetik ve modern çizgiler üretilmesine yardımcı olur.



*“yapularınıza değer katar”*