

SÖMÜRÜYE, SAVAŞA VE KATLIAMLARA HAYIR!

Yillardan beri hazırlıkları yapılan "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu", TBMM'de kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanının onayının ardından 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın kapsamının "kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri" olarak belirlenmesine karşın uygulama, "Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra", yine 50'den az çalışanı olan "tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra" başlayacaktır.

Oysa, Odamızca yayımlanan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu"nda belirtildiği üzere resmi verileri açıklanmış bulunan 2010 yılındaki iş kazalarının yüzde 56'sı, işyerlerinin yüzde 68'sini oluşturan, 1-49 arası çalışanı bulunan ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işyeri hekimi, iş güvenliği mühendisi, işyeri hemşiresi veya sağlık memuru istihdam zorunluluğu bulunmayan işyerlerinde gerçekleşmektedir.

Yeni Yasa, "Ağır ve Tehlikeli İşler" kavramı ve işyerlerine işletme belgesi alınması zorunluluğunu da kaldırmıştır. Ağır ve tehlikeli iş kavramının ortadan kaldırılması; çocukların, gençlerin, kadınların, korumasız olarak çalıştırılması, işletme belgesinin kaldırılması da, işyerlerinin daha az denetlenmesi anlamına gelmektedir.

Sermayenin çıkar ve isteklerine göre düzenlendiği açık olan Yasa, Bakanlığı ve işverenleri sorumluluktan kurtarmayı amaçlamakta, iş kazalarını önleme görev ve sorumluluğunu iş güvenliği uzmanlarına yüklemektedir.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta 35 ozan, yazar ve aydınımızın yakılarak katledilmesinin üzerinden geçen 19 yılda iş başına gelen bütün iktidarlar verdikleri sınavdan kalmış, AKP döneminde bu durum daha da içler acısı bir hal alarak, önce davanın en önemli sanığının Sivas'ta yaşamını sürdürerek eceliyle öldüğü, ardından zaman aşımı kararı ile katillerin serbest kaldığı süreçler yaşanmıştır. Yaşadıklarımız, gerçek bir demokrasinin topraklarımızda var olabilmesi için mevcut sistemin bütün kurumlarıyla tersyüz edilmesi gerekliliğini bize yeniden göstermiştir.

Orta doğunun liderliğine soyunan Başbakanın, Suriye üzerinde oynanan ABD senaryosunun içinde yer alma çabası ülkemizi her geçen gün savaşa sürüklemektedir. Savaşı kışkırtan ve destekleyen ülke ve yapıların dışarıdan müdahalesi, Suriye halkına kendi özgür iradesiyle karar verebilme olanağı bırakmamaktadır. Makina Mühendisleri Odası olarak Irak'ta yaşananların Suriye'de tekrar yaşanmaması için barışı savunmayı sürdüreceğiz.

44. Dönemin yol haritasının belirlendiği çalışma programımızı şekillendirdik. Bültenimizde çalışma programının tam metni yer almaktadır. Çalışmalarını halktan, emekten ve demokratikleşmeden yana yürüten Odamız, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluğunun bilinciyle savaşlara, katliamlara ve sömürüye karşı olmayı sürdürecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu