

ABD ORTA DOĞU'DAN, RICE TÜRKİYE'DEN DEFOL!

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'in Ankara'ya gelişini protesto etmek amacıyla KESK, TMMOB ve TTB, 2 Kasım 2007 Cuma günü Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptı. Protestoya katılan kuruluşların ortak basın açıklaması TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından okundu.

Gözünü diktiği tüm çoğ-
rafyalara acı ve gözyaşları
götüren ABD'nin Dışiş-
leri Bakanı Condoleez-
za Rice bugün ülkemize
gelmiştir.

Önce Afganistan'a ar-
dından da Irak'a yöne-
lik kanlı operasyonlarla
Orta Doğu'nun pek çok
bölgesini fiilen işgal eden
ABD, buradaki egemen-
liğini kalıcılaştırmak ve
yaygınlaştırmak amacı-
yla kirlili oyunlarını sür-
dürmek, Türkiye'yi bu
oyunlarının bir parçası
haline getirmek istemektedir.

Bir yandan IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü
eliyle tüm ülkelerin ekonomik yapıları çökertilip, ulusla-
rarası sermayenin yağmasına açık hale getirilirken, diğer
yandan da egemen güç ABD, fiili işgal ve savaş yöntemiy-
le emperyalist küresel saldırıyı kalıcı kılmak istemektedir.
Rice bunun için ülkemizdedir.

Değerli Arkadaşlar,

Dünyanın "efendisi" ABD, hegemonyasını kabul etmeyen
ve stratejik çıkarlarına uygun davranmayan ülkeleri "te-
rörist" ilan edebilmekte, hayal ürünü istihbarat belgele-
riyle tüm uluslararası anlaşmaları ve temel insan haklarını



çığneyerek ülkeleri işgal etmekte, parçalamakta, on bin-
lerce insanı katletmektedir.

Kuzey Afrika'dan Güney Asya'ya uzanan sınırları içine
alan "Büyük Orta Doğu Projesi" ile ABD emperyalizmi,
bu bölgeleri ortak bir plan etrafında yeniden ve kendi çı-
karları çerçevesinde yapılandırmak istiyor. Böylece söz
konusu bölgeleri yeniden ve baştan aşağıya kendi siyasal
hegemonyası altında tesis etmiş olacaktır.

ABD'nin müdahalelerinin, Afganistan ve Irak ile sınırlı
kalmayacağı, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya ulaşan geniş
bir coğrafyada, enerji koridorunun denetim altında tutul-
masının hedeflendiği açıktır. ABD emperyalizmi, bu yağ-
macı saldırganlığını perdelemek için de Orta Doğu'nun
yeniden "demokratikleştirilmesi", "statükocu düzenlerin

yıkılması" ve "özgürlüğün gelmesi" gibi söylemleri kullanmaktadır.

ABD, özgürlük ve demokratikleşme adına dün Afganistan ve Irak'ta başlattığı yıkım harekâtının yeni hedefi olarak İran'ı seçmiştir. Bizler, İran'ın Irak olmasına seyirci kalmayacağız.

Değerli Arkadaşlar,

Orta Doğu halkları, ABD eliyle, savaşla, işgalle gelecek bir "özgürleşme" istemiyor. Orta Doğu halkları, hayatlarının Pentagon'da tasarlanmış planlar çerçevesinde dizayn edilmesini istemiyor. Orta Doğu halkları "Büyük Orta Doğu Projesi"ni istemiyor. Bizler biliyoruz ki, dünyanın "efendisi" ABD'nin, "yeni bir Orta Doğu" çabası, bölge halkları için yeni acılar, kan ve gözyaşı anlamına gelmektedir.

Orta Doğu'ya gerçek anlamda bir barış, demokratikleşme ve özgürlüğün gelmesinin ilk koşulu başta ABD olmak üzere bölgedeki tüm işgalci ülkelerin derhal evlerine dönmesidir. İşgalci güçler, yarattıkları yıkımın tazminatını ödemeyi kabul ederek bir daha dönmemek üzere Orta Doğu'yu terk etmelidir.

Biz biliyoruz: Dünya halklarının önüne konulan "kırk katır, kırk satır" ikileminin dışında başka bir seçenek daha var. Halkların kardeşlik içinde yan yana ve özgürce yaşayacağı bir başka dünya mümkündür. Bir başka Orta Doğu mümkündür. Bir başka yaşam mümkündür.

Türkiye, ABD'nin Orta Doğu'da yaratmaya çalıştığı bataklığın içine sürüklenmemelidir. Türkiye, bölgeyle ilişkilerini ABD'nin kanlı yıkım projeleri üzerine değil, bölgedeki tüm halklarla barış içinde kardeşçe yaşama üzerine geliştirmelidir.

Değerli Arkadaşlar

6 günlük Orta Doğu gezisinin bir parçası olarak bugün ül-

kemize gelen Condoleezza Rice, ABD'nin dünya halklarına yönelik imha ve işgal politikalarına devam edeceğinin ve daha da pervasızlaşacağını simgesidir. Birçok uluslararası katliamının altında imzası bulunan ABD Yönetimi savaş suçlusudur. Condoleezza Rice ve beraberindeki-lerin, savaş suçlusu olarak yargılanması gerekirken, AKP hükümeti, Rice'ın karşısında el pençe divan durmaktadır.

Biz; tüm toplumumuzu, emekten ve insandan yana olanları bir kez daha, Orta Doğu'da mazlum halkların yanında ve onlarla birlikte taraf olmaya çağırıyoruz. Sadece taraf olmanın yetmeyeceğini, aynı zamanda emperyalizme karşı mücadelede ortaklaşa bir mücadele hattının örülmesi gerektiğini söylüyoruz.

ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesi için, Irak'ta süren işgalin son bulması için, savaşın ve ölümlerin durdurulması için, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada barış içinde bir arada yaşamak için, barıştan yana olan herkesle, halkların kardeşliğine inanan herkesle birlikte bir kez daha haykırıyoruz:

ABD Orta Doğu'dan, Rice Türkiye'den defol!

Yarın, 3 Kasım 2007'de "Özgür, demokratik, eşitlikçi bir Türkiye" taleplerimizi hep birlikte, topluca bir kez daha Sıhhiye Meydanı'nda haykıracağız. Saat 10.00'da Hipodrom'dan başlatacağımız yürüyüşümüze ve Sıhhiye Meydanı'ndaki mitingimize bu ülkenin tüm aydınlık yürekli, aydınlık beyinli yurttaşlarını çağırıyoruz. Orada da bir kez daha haykıracağız:

Kahrolsun ABD emperyalizmi, Yaşasın halkların kardeşliği!

**KESK Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu
TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
TTB Türk Tabipleri Birliği**

ÖZGÜR DEMOKRATİK EŞİTLİKÇİ BİR TÜRKİYE İÇİN ANAYASA!

DISK, KESK, TMMOB, TURMOB, TTB, TDB ve TEB'in "Özgür, Demokratik, Eşitlikçi bir Türkiye için Anayasa" çalışmalarını çerçevesinde Uzmanlar Kurulu 4 Kasım 2007 tarihinde İstanbul Tabip Odası'nda bir araya geldi. Toplantıya, TMMOB Hukuk Danışmanı Nurten Çağlar Yakış da katıldı. Toplantının ardından ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Sosyal-Kültürel-Eşitlikçi-Çağdaş Bir Anayasa İçin Demokratik Girişim Uzmanlar Kurulu Çalışmalarını Sürdürüyor

DISK, KESK, TMMOB, TÜRMOB, TTB, TDB ve TEB'in öncülüğünde başlatılan; bilim insanları Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu, Prof. Dr. A. Ülkü Azrak, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Naz Çavuşoğlu, Prof. Dr. Mithat Sancar, Doç. Dr. Bertil Emrah Oder, Doç. Dr. Sibel Inceoğlu, Doç. Dr. Sultan Uzeltürk, Doç. Dr. Sevtap Yokuş, Doç. Dr. Kadriye Bakırcı, Dr. Abdullah Sezer, Dr. Tuncer Özyavuz ve Av. Fikret İlkiz ile kurumların hukukçu uzmanlarından oluşan "Sosyal-Kültürel-Eşitlikçi Çağdaş Bir Anayasa İçin Demokratik Girişim Uzmanlar Kurulu", 4 Kasım 2007 Pazar günü İstanbul Tabip Odası'nda yaptığı toplantı ile çalışmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu başkanlığında çalışmalarını sürdüren Uzmanlar Kurulu, ülkemiz gündemindeki Anayasa tartışmalarını da değerlendirerek, "Özgür-Demokratik- Eşitlikçi Bir Türkiye Yolunda Yeni Anayasa" için :

- Yöntem: Kim ve Nasıl Yapmalı (Tümden Yenileme)
- İçerik: Anayasa Nasıl Olmalı?

A) Nasıl Bir Sistematik?

B) Belirleyici İlkeler Neler Olmalı?

gündemi ile çalışmalarını sürdürmüştür. Oluşturulacak metin için görev paylaşımı yapan Uzmanlar Kurulu sürekli çalışma ilkesiyle 2007 Aralık ayının ilk haftası tekrar toplanma kararı almıştır.

**DISK, KESK, TMMOB, TÜRMOB
TTB, TÜRK DIŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ
TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ**

TMMOB TELEKOM GREVİNE DESTEK VERDİ

Türk Telekom'da devam eden grev kapsamında, Türk-İş Başkanlar Kurulu, 8 Kasım 2007 tarihinde konfederasyon genel merkezinde yaptığı toplantının ardından, toplu halde Ulus Türk Telekom Ankara İl Müdürlüğü önüne yürüyerek burada bir açıklama yaptı. Eyleme TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da destek verdi.

Türk-İş Genel Başkanı Salih Kılıç, Başkanlar Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda bir hafta içerisinde Türk Telekom grevinde sonuç alınmaması halinde 33 sendika, 650 şube, diğer sivil toplum örgütleriyle eylemlerini Türkiye geneline yayacaklarını bildirdi.

Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Akcan burada toplanan işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Türk Telekom işçisinin onurlu mücadelesinin 24. gününe girdiğini söyledi. Türk Telekom işçisinin ücretlerini yükseltmek için greve çıkmadığını vurgulayan Akcan, "Bu mücadele sendikamıza sahip çıkma, bunu ileriye taşıma mücadelesidir" dedi.

5710 SAYILI NÜKLEER SANTRAL YASASI ÜLKE GERÇEKLERİNE UYGUN DEĞİLDİR, UYGULANMADAN KALDIRILMALIDIR!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 5710 Sayılı Nükleer Santral Yasa Tasarısı'nın TBMM'den geçmesi üzerine 12 Kasım 2007 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Siyasal iktidar kamuoyundan gelen hiçbir tepkiye aldırmadan, ülkemizi sonu bilinmez bir maceraya sokacak olan Nükleer Santral Tasarısı'nı TBMM'ye sunmuş ve yasallaşmasını sağlamıştır. 9 Kasım 2007 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5710 sayılı "Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi İle Enerji Satışına İlişkin Kanun" ülke gerçeklerine aykırıdır.

Neden?

Çok uyardık, bir kez daha uyarıyoruz:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1980'lerden sonra yaptığı abartılı enerji talep tahminlerinin hiçbiri gerçekleşmemiştir. Hal böyle iken, nükleer santralleri gelecekteki olası enerji krizlerine çözüm olarak sunan siyasal iktidar aslında çok iyi biliyor: Yıllardır karanlıkta kalma senaryoları anlatılır; ama nedense ülkemiz karanlıkta kalmaz. Siyasal iktidar bundan sonra da nükleer santral olmadan da bu ülkenin karanlıkta kalmayacağını iyi bilir. Karanlıkta kalma senaryolarının çözümünün nükleer santral olmadığını da iyi bilir. Çünkü kurulması düşünülen nükleer santrallerin ülkemizin enerji ihtiyacının karşılanmasında sahip olacağı pay, elektrik üretimi kurulu gücünün ancak %5'idir.

Resmi rakamlarda bile %20'ler seviyesinde açıklanan kayıp-kaçak oranının AB ülkeleri ortalaması olan %66 seviyelerine indirilmesiyle; başlatılan "enerji tasarrufu" çalışmaları kapsamında çok az bir harcama yapılarak gerçekleştirilecek bilinçlendirme-planlamayla bile, birkaç nükleer santralin üreteceği enerjinin, tehlikesiz, çok daha az bir maliyetle karşılanabileceği görülmektedir.

Bunun yanında ülkemiz kaynakları siyasal iktidarın söylediği gibi sınırlı değildir. Şu an ki teknolojiyle bile 2020'lerin elektrik ihtiyacının, ülkemizin hidrolik, kömür, rüzgâr, jeotermal, güneş ve diğer yerli kaynaklarından karşılanması olanaklıdır.

Nükleer santraller karbondioksit emisyonlarının azaltılmasında bir çare gibi sunulmaktadır. Hâlbuki fosil yakıtlardan kaynaklanan karbondioksit salınımının anlamlı bir şekilde azaltılması için dünyada kurulu nükleer kapasitenin 5-6 katı kadar nükleer santral yapımı gerekir ki, bunun için ne finansman ne de gerekli nükleer yakıt bulunabilir.

Nükleer santrallerin yapım süreleri ve maliyetleri, aldattıcı tahminlere dayanmaktadır. Dünyadaki deneyimler, yapım süreleri ve maliyetlerin, planlamacıların ve teknik adamların başlangıçta hesaplamadığı ölçüde müthiş oranda arttığını göstermektedir. Ülkemizde de bu öngörünün gerçekleşeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yoktur.



