

## YILGINLIK YOK DİRENİŞ VAR!

Siyasal iktidar, ülke ve toplum aleyhine düzenlemeler yaparak, dünyada hiçbir ülkede örneği olmayan ilklere imza atmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun açıkladığı Odaların içini boşaltmaya, TMMOB'yi yok etmeye çalışan raporun ardından, TBMM'de kabul edilen "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"a eklenen bir maddeyle yabancı mühendis, mimar ve şehir plancıların akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamasına gerek kalmadan Türkiye'de çalışmalarına imkân tanınarak, Türkiye müstemleke durumuna düşürülmektedir. Mühendis ve mimarların kendi ülkelerinde yabancı konumuna düşürülüp, haksız rekabete maruz bırakılması ve nitelikli insan gücümüzün yok sayılması kabul edilemez bir durumdur.

Diğer yandan, bu yılbaşından itibaren 2009 bütçe açığı ile 2010 bütçesinin kara delikleri halka fatura edilmeye çalışılmakta, Türkiye sürekli zam rejimine sokulmaktadır. 2010 bütçesi yatırımlar ve sosyal harcamaların düşüklüğü, öngörülen bütçe açığı, borç faiz giderleri, çalışanların vergileri ile bütün halkı etkileyen dolaylı vergilerin yüksekliliği itibarıyla mevcut ekonomik sosyal bunalımın derinleşeceğini göstermektedir.

2010 Bütçesi, genel gerekçesinde belirtilen, "Makroekonomik istikrar, sürdürülebilir kalkınma, dışsal şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırmak, kamu harcamalarının kalitesinin artırılması, halkımızın hayat standardının yükseltilmesi, eğitim, sağlık ve sosyal nitelikli, büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar" yapma özelliklerinden yoksundur. Kamu çalışanlarının maaşlarına yalnızca yüzde 5 artış öngörülen 2010 bütçesinin temel parametreleri; çalışanlar, sanayi ve ülkemiz çıkarlarının aleyhine bir içerikle belirlenmiştir.

Ülke ve toplum aleyhine gelişen bu durumlara karşı Tekel işçileri yaklaşık iki aydır geceli gündüzlü, karın, yağmurun, ayazın, soğğun altında Ankara'nın merkezinde örnek bir direniş öyküsü yazıyorlar.

Toplumun parçalandığı, birbirine nefret ve öfke duyduğu 'ötekine' tahammülsüzlüğün geliştiği, linç girişimlerinin gerçekleştiği bir ortamda ötekileştirmelere inat hep birlikte bir kardeşliği öreerek direniyorlar. Tekel işçileri

dayatılan 'ya işsizlik ya da güvencesiz çalışma' koşullarını reddederek hakları için, insanca bir yaşam, insanca bir çalışma ortamı için direniyorlar.

Bu tablodan memnun olmayan hükümet, haklı ve meşru bir zeminde hakkını arayan, insanca yaşamak isteyen tekel işçisini, TMMOB üyelerini ve birçok toplumsal muhafef kesimini ideolojik davranmakla suçluyor.

Özelleştirmeler, sendikasılaşdırma, güvencesiz çalıştırma, 4-C uygulamasının ideolojik olmadığını kim savunabilir? AKP hükümetinin bu ideolojik saldırıları gerçekleştirirken, işçilerin, emekçilerin bu ideolojik saldırılara karşı kendilerini savunmamasını beklemek mümkün değildir. Evet, burada emeğin ideolojisi ve çıkarları ile sermayenin ve emperyalizmin ideolojisi ve çıkarları arasında bir mücadele vardır.

Tekel emekçilerinin haklı direnişleri tüm emekçileri, hatta tüm toplumun geleceğini çok yakından ilgilendiren bir harekettir. Zira emperyalist cenderede olan sadece tekel emekçileri değil, tüm emekçiler ve halkımızdır. Bu hareket siyasî iktidara bir mesaj, toplum kesimlerine ise uyanış sinyalidir.

Bu eylemler kader birliği içindeki emekçileri bir araya getirirken, en anlamlı açılım zeminini oluşturmaktadır. Zira, kader birliği ile birbirine kenetlenen emekçiler insanca yaşama hakları için sermayeye ve emperyalizme karşı sırt sırta mücadele vereceklerdir. Bu direniş, küreselleşme ile tüm yerküreye serpilen emperyalistlerin cılalı sosyolojik söylemlerinin gerçek yüzünü ortaya koymuştur.

Bu ülkenin mühendisleri, mimarları, şehir plancıları direnen Tekel işçilerinin yanında olmuştur. Tekel işçilerinin mücadelesi sadece onların mücadelesi değildir. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Şimdi işine, aşına sahip çıkan Tekel işçileri ile bütünleşerek, mücadeleyi büyütmek zamanıdır.

Her yer Tekel, her yer direniş!

**TMMOB**  
**Makina Mühendisleri Odası**  
**Yönetim Kurulu**