

GENEL SEÇİMLERE GİDERKEN ORTALIK TOZ DUMAN

Ülkemiz zor ve karmaşık bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi üzerinden yaratılmak istenen laik-şeriatçı kamplaşması yerini teröre bıraktı. Birbiri ardına verilen elektronik muhtıralarla toplum darbe-şeriat ve savaş kışkıracısına alınıyor. Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyon yapılmasının gündemde olduğu, cenaze törenlerinin propaganda gösterilerine dönüştüğü, toplumun etnik kökenleri üzerinden birbirine düşman edilmeye çalışıldığı, anaların acılarının istismar edildiği, siyasette, ekonomide, toplumsal yaşamın her alanında korku, gerilim ve krizin giderek tırmandırıldığı bir dönemi yaşıyoruz.

Bugün yaşananların temel nedeni 12 Eylül hukukunun yarattığı baskıcı ortamdır. Başta emek örgütleri olmak üzere, halkın gerçek temsilcileri olan demokrasi güçlerinin siyaset dışına itilmesidir. Barışçıl ve demokratik ortamlar yaratmak yerine baskı ve silaha dayalı politikaların ısrarla sürdürülmesidir.

Siyasetin anti-demokratik yönelimleri ve uygulanan ekonomik politikalar halkı yoksulluk, işsizlik, örgüt-süzleşme ve giderek kutuplaşma süreçleriyle baş başa bırakmaktadır. Siyasetin özgürlükçü bir ortamda doğrudan katılımı değil de, e-muhtıra ve e-bildirilerle yukarıdan aşağıya doğru dayatılması ve savaş mantığına indirgenmesi gerilimi derinleştirmekte, 20 yılı aşkın bir dönemdir iç içe yaşadığımız şiddet ve çatışma ortamı kendisini yeniden üretmektedir.

Bu ortamda girilen genel seçim sürecinde, yönetenlerin önümüzdeki dönem Türkiye'ye yönelik düşünce ve niyetleri de ortaya çıkmaya başladı. Ulusal ve uluslararası çıkar çevrelerinin olası senaryolar üstüne hesapları ve niyetleri yüksek sesle dillendiriliyor. Öte yandan ideo-

lojinin ve siyasi yaklaşımların rafa kaldırılıp, Meclise kapak atmanın öncelik olduğu bir seçim süreci yaşıyoruz. "Kızıllema Cumhuriyeti" heveslilerinin de bu oyunun aktörü olduklarına şahit oluyoruz.

Her geçen gün artan toplumsal linç kültürü, "öteki"ne olan tahammülsüzlük, başka bir dünya, başka bir Türkiye, başka bir yaşam seslerini boğmak istiyor.

Gözümüzün önünde bunlar olurken, seçim sonrasına yönelik olarak da halkın daha da yoksullaştırılması, gelir dengelerinin emeğiyle geçinenlerin aleyhine bozulması, demokrasi yerine otoriter anlayışın ikame edilmesi çalışmaları sürdürülüyor. Bir yandan seçim telaşıyla verilen tavizlerle iktidar erki bir dönem daha garantiye alınmaya çalışılırken, diğer yandan kulaklara fısıldanan öğütler, beyanat olarak kamuoyuna aktarılıyor. Seçim sürecinde bir orta oyununa dönüşen komik vaatlerin seçim ertesinde hiç hatırlanmadığına, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara verdikleri sözlerden bir an bile çıkmadıklarına geçmişte olduğu gibi tekrar tanık olmak olacağımız açıktır.

Yıllardır, ülkemizi stand by anlaşmaları ve kredi faizleri ile hortumlayanların emekçi halk kesimlerini gözetmeyeceklerini biliyoruz. Direktifler karşısında sessiz kalanların, boyun eğenlerin, duymazdan gelenlerin de bizim vekilimiz olamayacağının altını bir kez daha çiziyoruz.

Bizler; gerginlikten, şiddetten ve çatışmadan beslenenlere, yüzlerce yıldır bir arada yaşayan halkların kardeşlik duygusunu boğmaya çalışanlara, IMF ve Dünya Bankası izinde yürüyen siyasetçilere oy vermeyeceğiz.

**TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu**