

YAŞAM BİZİMLE YENİDEN RENK KAZANACAK

Bir yılı daha tarihin sayfalarına eklenmek üzere uğurluyoruz... Kapitalizmin daha fazla kâr hırsıyla cehenneme çevirdiği, doğanın tüm renklerini kan kırmızısı atlas bir haliye evirdiği bu gezegen üzerinde; **Yirmi Birinci** asrın yıllarını da bir bir geride bırakıyoruz. Tarih boşlukları affetmiyor! Bizlerin bıraktığı boşlukları kapitalizmin kâr hırsının savaş tankları ve bombardıman uçakları alıyor. Soluduğumuz havada kan kokusu, içtiğimiz sular da kan tadı var. Yanı başımızda ölümün kol gezdiği bir coğrafya; teknik beyinlerin yarattığı makinalarla yeryüzü haritasından siliniyor. Kapitalizm, pervasızca yaşamın her alanına saldırıyor. Fiili olarak işgal ettiği topraklarda tank ve tüfekle; fiili olarak işgal etmediği topraklarda ise emek ve meslek cephesine dayattığı yıkım yasalarıyla saldırıyor.

Geride bırakmaya hazırlandığımız 2006 yılı da dünyamız için özlemle beklenen “güneşli güzel günler”e uzak bir yıl oldu. “Büyük insanlık” olarak, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Irak’tan sonra Lübnan’ın işgal edilmesine; işgal edilen topraklarda güvenliğin sağlanması için bizim askerimizin ölmeye, öldürmeye gönderilmesine tanıklık ettik. Ülkemizde IMF ve Dünya Bankası’na teslimiyetçi politikaların sonucu; **kârlı** Cumhuriyet kurumlarının yok fiyatına sermayeye satılmasına tanıklık ettik. Çatırdamaya başlayan sosyal devlet yapısının; gündeme alınan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adı altında yıkılmaya çalışılmasına tanıklık ettik. Tutukluların kapatıldıkları daracık ve izole hücrelerde maruz bırakıldıkları tecrit koşullarına dayanamayıp; seslerinin duyulmasını sağlamak için bir avukatın bedenini ölüme yatırmasına tanıklık ettik. Bu ülkeyi yeniden kuran mühendis, mimar, şehir plancısının; kendi ülkesinde mülteci durumuna düşürülmeye çalışılmasına tanıklık ettik.

Tanıklık ettiğimiz tüm bu olumsuz ve karamsar tabloda bile bir fırça darbesi ışığında umudu yeşertilemeyi başardık. Biz teknik beyinler için 2006 yılı tarihe kaydımızı düşüğümüz bir yıl oldu. 15 bin mühendis, mimar, şehir plancısı olarak mesleğimize ve onurumuza sahip çıkmak; yaptığımız fabrikaların, yolların, demir-

yollarının, kurduğumuz sanayi tesislerinin ve kentlerin sahihsiz olmadığını göstermek; satılık bir ülke ve halk olmadığını haykırmak için sokaklara döküldük. Bu ülkenin teknik beyinleri olarak uygulanan yıkım politikalarını benimsemeyeceğimizi; mesleğimize ve ülkemize yapılan saldırıları kabul etmeyeceğimizi göstermek için sağnak yağış altında attık sloganlarımızı.

2006 Yılıın son perdesini bu görüntülerle kapatmak üzereyken; zorlu ve yoğun günlerle karşılaşmaya hazırlanıyoruz yeni yılı. Yaşamı yeniden yaratan teknik beyinler olarak, ülkemizin sorunlarını masaya yatıracağımız, çözümlerini kendi alanında yetkin kişilerle bulmaya çalışacağımız etkinlik hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Yaşam nasıl bizim ürettiğimiz makinalarla solduruluyorsa; yine bizim üreteceğimiz makinalar ve çözümlerle renk bulacak. Bu renkleri aramada, etkinliklerimiz önemli rol oynayacak.

Politikalarını bu bilinçle yürüten Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak bizler; tüm birikim ve enerjimizi solan yaşamın renklerini yeniden canlandırmak için harcıyoruz. Sizlerden de “kesilmiş bir kol gibi omuz başımızda duran boşluğu” doldurmanızı, sesimize ses vermenizi bekliyoruz. Bu dünyanın dışında yaşayabileceğimiz başka bir dünya yok! Yoksulluk, savaş, gözyaşı bu dünyanın kaderi değil. Şimdi hep birlikte buna dur demek, her zamankinden daha elzem.

Bir merdivenin basamaklarını çıkar gibi basamak basamak yükselerek verdiğimiz üreten, sanayileşen, demokratikleşen bir Türkiye mücadelesinde, yarım asrı geride bırakmanın verdiği tecrübe ve birikimle bu umudu yeşertebiliriz. Gelecek bilinmezlere gebe. Bu bilinmezi bilinir kılmak için birlikte yürüyalım. Yeni yılın umudumuzu aydınlatacak güneşi de beraber getirmesi dileğiyle siz meslektaşlarımıza iyi seneler diliyoruz.

**TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu**