

SENDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK, TEŞEKKÜRLER...

1988 yılında ihtisas komisyonlarında başlayan Oda yaşantısını Oda'nın doğal gaz, kazan, tesisat ve asansör gibi birçok komisyonlarında aldığı görevlerle sürdüren Emin Koramaz, 1992'de Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, 1994-1996 yılları arasında Oda Yönetim Kurulu Sayman ve Sekreter Üyesi, 1996-1998 yılları arasında Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi, 1998-2000 yılları arasında Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. 2000-2002 yılları arasında Türk Mühendis ve Mimar



Odaları Birliği Yönetim Kurulu Yedek Üyesi yapan Emin Koramaz, 2002-2010 yılları arasında dört dönem Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Komisyonlarda başlayan 22 yıllık Oda yaşantısında büyük özveriyle çalışan Emin Koramaz'ın Oda'nın bugünkü kurumsal kimliğini kazanmasında büyük etkileri göz ardı edilemez. Makina Mühendisleri Odası'na damgasını vuran birçok çalışmanın yürütülmesinde, Oda çalışma ilkelerinin oluşturulmasında ve yaşama geçirilmesinde önde gelen insanlardan birisi oldu. Oda çalışmalarının halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist bir anlayışla yürütülmesini her platformda dile getiren ve savunan Emin Koramaz, Oda'nın 1994 yılından bugünlere ulaştığı örgütlülük düzeyini ilmek ilmek ören kişilerden. Diğer meslek örgütleri tarafından da takdir edilen Oda çizgisinin oluşumunda kolektif emeğin önemini sürekli vurgulayan Emin Koramaz, bunun için gereken özveriyi göstermekten de hiçbir zaman kaçınmadı. Yaşamının büyük bir bölümünü dolduran Makina Mühendisleri Odası'ndan kopmayacağını ve her zaman aramızda olacağını biliyoruz.

Emin Koramaz'ın çok sevdiği ve yaşama bakışını da anlatan Ataol Behramoğlu'nun "Yaşadıklarımın Öğrendiğim Bir Şey Var" şiiri de zaten başka söze gerek bırakmıyor:

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR

*Yaşadıklarımдан öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği*

*İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya*

*Kucakladın mı sınıksız kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sınıksız kumlara
Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin*

*İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına*

*Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın*

*Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğine
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı*

*Yaşadıklarımдан öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışircasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana.*

Ataol Behramoğlu

Sen de hayatın bize bir armağanısın,

Bize kattıkların için teşekkürler...

