

## Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

2014 yılının sıcak yaz aylarını yaşadığımız bu günlerde, ülke ve dünya gündemi de olanca sıcaklığıyla tüm varlığı emeği olan bizleri ve sizleri bunalmaya devam ediyor. Ortadoğu, emperyalizmin terörist kuklaları tarafından sömürülmekte ve kan gölüne çevrilmiş durumda.

Yakın tarihin en terörist devletlerinin başında gelen İsrail'in Filistin'e yönelik terörü kara harekâtı ile yeni bir evreye girmiş durumdadır. Çoğu çocuk yüzlerce insanın öldüğü, binlercesinin yaralandığı İsrail saldırısı, Siyonizmin emelleri ve İsrail'in emperyalizmle birlikte bölgede üstlendiği misyondan kaynaklanmaktadır. Batı bu nedenle ikiyüzlü ve İsrail'i gözeten açıklamalarla yetinmektedir.

İsrail'in Gazze'de çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, sivil, üniformalı demeden yaptığı katliam, yeni bir durum değildir. Filistin halkının yaşadığı trajedi 67 yıldan beri sürmektedir. Yapılması gerekenler çok açıktır: Birleşmiş Milletler'in 1948/194, 1967/242, 1973/338, 2002/1397 sayılı kararlarına uyulması; 1967 yılından bu yana kurulmuş olan tüm kolonilerin kaldırılması; Filistin'de her türlü İsrail askeri varlığına son verilmesi; bütün mültecilere geri dönüş hakkının tanınması; İsrail tarafından inşa edilen "tecrit duvarı"nın yıkılması; bölgeye uluslararası bir gücün gönderilmesi; Filistin toprakları içinde, Filistin yolları üzerinde ve sınırlardaki "denetim noktaları"nın kaldırılması, Filistin'e komşu ülke sınırlarının Filistin halkına açılması, halkın temel hizmet yardımlarından yararlanması, yaralarını sarması ve Filistin'in tam bağımsızlığı için gerekli girişimler yapılmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türkiye ve Filistin halklarının kardeşliğini savunmakta ve işgalci siyonist güçlerin terörünü kınamakta, hakları ve ülkelerinin bağımsızlığı için mücadele eden Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha dile getirmektedir.

Öte yandan bir çok basın yayın organından ve muhalefet partilerinden ifade edilen güçlü iddialara göre Türkiye'nin turlarıyla giden silahlar Suriye'nin kuzeyinde büyük bir şeriatçı, faşist çete ordusu yarattı. El Kaide'nin Irak'ın emperyalistlerce işgali sonrasında burada bir parçası olarak doğan IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) giderek diğer muhalif grupları sindirdi ve şu anda Irak ve Suriye'de büyük bir alanı kontrol ediyor. İnsanları kadın ve çocuk demeden kafalarını keserek, diri diri toprağa gömerek vahşice, canice katleden, bu yolla binlerce insanı öldüren bu katiller kendilerini besleyen AKP hükümetinin idaresindeki Türkiye'ye de kısa sürede kafa tutmaya başladılar. Musul büyükelçisi ve personelinin de aralarında olduğu 49 Vatandaşımız halen ellerinde esir durumda. Son olarak binlerce Türkmen, Kürt ve Ezidiyi katlettiler. Mezhepçi tutumuyla ülkeyi kamplaştıranlar Ortadoğu'da süren vahşi din savaşlarına ülkeyi hızla sürüklemektedir. Kısaca sınırlarımızda özellikle Şengal'de yaşanan insanlık dramının baş sorumlusu IŞİD'se buna politikalarıyla ve destekleriyle ortak olan AKP hükümetidir.

\*\*\*

### Soma Katliamının Üzeri Sürgünlerle Kapatılmaz, Sürgünler ve Baskılar Odalarımızı Yıldırarak

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında gerçekleşen katliamda 5'i mühendis 301 işçi yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinin topluma iş kazaları ve kader olarak sunulması ve toplu bir katliama kaza süsü verilmeye çalışılması kabul etmiyor, yıllardan beri mücadele ediyor kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Yıllardır işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında Avrupa sonuculuğunu bırakmayan ülkemiz, özellikle AKP iktidarının özelleştirme ve taşeronlaştırma konusunda yaptığı yoğun mesainin sonuçları ile en ağır biçimde yüzleşmektedir.

Ve 15-16 Haziran büyük işçi direnişininin 44. yılında, AKP iktidarının işçi düşmanı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan uygulamalarına, daha fazla kâr hırsıyla 19. yüzyıl kölelik düzenini getiren çalışma yaşamı koşullarına, taşeronlaşmaya, esnek güvencesiz çalışmaya "dur" demek için 15 Haziran'da Soma'daydık.

### Taksim Dayanışması Davası Sürüyor: Asıl Yargılanması Gerekenler Ankara'da Hükümet Edenlerdir

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve hükümetin yasal haklarını kullanan biz vatandaşlara karşı kullandığı resmî şiddet sonucu, 31 Mayıs 2013'ten bugüne kadar 2'si çocuk, çoğu genç 12 insanımız öldü, onlarca insanımız kör edildi, binlercesi yaralandı, gözaltına alındı, dövüldü.

Kim kimi yargılayacak? "Kim haklı, kim mağdur, kim yetki ve görevleri dışına çıkarak hukuku çiğnemiş?"

Anayasal hakların kullanılmasını engellemek suretiyle toplumu baskı altına almak isteyen ve aralarında Odamız ve kardeş Odalardan meslektaşlarımızın da bulunduğu Gezi davasında yargılanan taraf gerçekte sömürü, hırsızlık, yolsuzluk, yalan, talan ve zulüm uygulayan iktidar" olmalıdır. Gezi'yi sermayeye peşkeş çekerek, şiddet emri bizzat başbakan tarafından verilmiştir. Bu demokratik ve yasal eyleme yapılan saldırıdan dolayı yargılanması gereken kişi, meydanlarda bıkmadan usanmadan "Geziciler" diye bağırın R. Tayyip Erdoğan'dır, hükümet üyeleridir, validir, emniyet müdürüdür, emniyet mensuplarıdır. Çünkü halka acımasızca saldıran onlardır. Ve tarih önünde er ya da geç yargılanacaklardır.

### Yönetmelikler Uygulanmıyor, Muayene ve Denetimler Yapılmıyor, İnsanlarımız Ölmeye Devam Ediyor

27.07.2014 tarihinde Tuzla'dan Topkapı istikametine gitmekte olan 500 T numaralı halk otobüsünde, TEM Kavacık mevkiinde seyir halinde iken yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, 4 yurttaşımız öldü, onlarca yaralandı. Ağustos 2014 başında ise peş peşe belediye otobüsü kazaları meydana geldi. Kazaların en önemli sebebi, Otobüslerin bakım-onarım faaliyetlerinin yeterince yapılması ve bakım faaliyetinin taşeronlaştırılması, özel halk otobüslerinin bakımının yapıp yapılmadığının kontrol edilmemesi, sürücülerin yoğun çalıştırılması gibi sebeplerden dolayı kazalar meydana gelmiştir. Şubemiz bu konuda kamuoyunu ve yetkilileri uyarın bir açıklama yapmış, medyada büyük ilgi görmüştür. Bu tür faciaların yaşanmaması için, insanımızın can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan yasal ve yönetmelikler gereği hükümlerin, söz konusu araçlarda uygun hale getirildiği ilgili kurum ve kuruluşlarca bir an önce denetlenmelidir.

Son olarak TMMOB'ye, emekçilere, kadınlara, gençlere, farklı olan kim varsa Kürtlere, Alevilere birçok toplumsal kesime karşı bir nefret dili ötekileştirici dil kuran AKP hükümetinin aday yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı oldu. Ülkenin anayasasını ve demokratik ülkelerde mevcut ve olmazsa olmaz kuvvetler ayrılığı prensibini yerle bir edecek girişimlerle son dönemlerde karşımıza çıkan anlayış bu kez Cumhurbaşkanı olarak icraatlarına devam etmeyi vaat etmektedir. Özellikle meslek alanlarımızı ilgilendiren birçok mega projenin devam edeceğini bizzat Cumhurbaşkanı olarak bunları takip edeceğini bir televizyon kanalında ifade eden başbakan gelecekte de ülkeyi, meslek alanlarımızı ve meslektaşlarımızı zora sokacak uygulamalara devam edecek gibi görünmektedir. Tüm toplumsal muhalefet dinamiklerinin asgari müştereklerde birleşmesi gerektiği bir dönemdir.

Değerli Meslektaşlarımız,

Önümüzdeki dönemde de eşit, özgür ve demokratik bir ülke umuduyla, meslek ve meslektaş sorunlarının mücadelemizle giderek çözülmeye başladığı, dünyada savaşların, vahşetin son bulduğu, tüm insanlığın barışın koruyucusu olduğu güzel günler için yılmadan, umutsuzluğa düşmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken meslek Odasına her bir üyemizin kendi örgütüne sahip çıkma bilinciyle davranacağından hiç kuşum yok. Birlikte başaracağız.

**Makina Mühendisleri Odası  
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Adına  
Zeki Arslan**

