

TEOMAN ÖZTÜRK'Ü ETKİNLİKLERLE ANDIK...

1973-1980 yılları arasında TMMOB Başkanlığını yapmış olan Teoman Öztürk ölümünün 12. yılında 11 Temmuz 2006 da anıldı.

Anma etkinliği öğle saatlerinde Karşıyaka mezarlığında kalabalık bir katılımı mezarı başında anılarak yapıldı. Burada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ile, TMMOB önceki dönem başkanlarından Bülent Tanık ve döneminin TMMOB Genel Sekreteri Oğuz Türkyılmaz konuşma yaptılar. Mehmet Soğancı konuşmasında, Teoman Öztürk'ün arkadaşları adına burada en çok hangi Nazım şiiri okumak yakışır diye düşündüğümde aklıma gelen bu oldu; dedi ve şiiri okudu:

Kesilmiş bir kol gibi
omuz başımızdaydı boşluğun...
Hoş geldin!
Ayrılık uzun sürdü.
Özledik.
Gözledik...
Hoş geldin!
Biz
bıraktığın gibiyiz.
Ustalaştık biraz daha
taşı kırmakta,
dostu düşmandan ayırmakta...
Hoş geldin.
Yerin hazır.

Hoş geldin.
Dinleyip diyecek çok.
Fakat uzun söze vaktimiz yok.
YÜRÜYELİM.....

Anma etkinliği 11 Temmuz akşamı Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sürdü.

TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşegül Bildirci'nin sunduğu anma, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın açılış konuşması ile başladı. Ahu Sağlam'ın canlı müziği eşliğinde Teoman Öztürk ve dönemin TMMOB'sini anlatan sinevizyon gösterisinden sonra Teoman Öztürk'ün çalışma arkadaşları 1973-1980 TMMOB dönemi ve Teoman Öztürk hakkında konuşma yaptılar. Konuşmalarda sırasıyla, Elif Öztürk, Yavuz Önen, Bülent Tanık, Oğuz Türkyılmaz, İhsan Karababa, Bülent Damar, Ali Açıkan, Haydar İlker konuşular. Etkinlik salondan katkılarının alınması ile tamamlandı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı açılışta şunları söyledi:

“Yüreğimizdeki İnsan Sevgisini ve Yurtseverliği,
Baskı ve Zulüm Yöntemlerinin Söküp Atamayacağını
Bilinci İçinde,
Bilimi ve Tekniği Emperyalizmin ve Sömürgeçlerin
Değil,



Emekçi Halkımızın Hizmetine Sunmak İçin,
Her Çabayı Güçlendirerek Sürdürme Yolunda
İnançlı ve Kararlıyız.”

Aylin abla, Elif, Aslı, Teoman, Taylan, Teoman Öztürk'ün dostları, Teoman Öztürk'ün çalışma arkadaşları, TMMOB ve bağlı odalarının çeşitli kademelerinde görev yapan çalışma arkadaşlarım, TMMOB gönüllüleri, kadroları, üyeleri, çalışanları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi TMMOB Yönetim Kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Bugün 11 Temmuz. Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk bizi gene çağırdı. Bu 12 yılda bazan salonlarda TMMOB örgütlülüğünü tartışarak andık onu. Bazan sokaklarda türkülerle. Bazan TMMOB'nin geçmişini konuştuk, bazan geleceğini. Şimdi işte gene onu ve başkanlığını yaptığı dönemi burada, dönemin TMMOB kadroları ile birlikte konuşacağız. Şimdi onurlu yürüyüş ve dik bir duruş içinde ise TMMOB, Teoman Öztürk'e ve onun arkadaşlarına çok şey borçludur. Bunun altı her 11 Temmuz'da bir kez daha ve bir kez daha çizilmelidir. Teoman Öztürk'ü anma etkinliğinde önce Teoman Öztürk konuşmalı:

Ben, 17 Mayıs 1974 de, 19. Genel Kurulda “Türkiye teknik elemanları; her sorunumuzun çözümünde, halkımızın ve onun ayrılmaz bir parçası olan çalışanların temel ihtiyacının özgürlük ve gerçek demokrasi olduğuna inanmakta; demokrasinin bütün toplumsal hayatımıza yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi yolundaki mücadeleyi her düzeyde ve etkin bir biçimde sürdürmeyi istemektedirler. Kendi gücümüze dayanan bir kalkınma ve sanayileşmeden yana olarak; her dönemde, halkımızın yanında ve çalışanların içindeki yerimizi almak; ulusal hedefleri ve kazanılmış hakları savunmak ve bugüne kadar sürdürülen yurtsever mücadeleyi daha etkili bir biçimde devam ettirmek için güçlenmek amacımızdır. “Halkımızın tam bağımsızlık ve gerçek demokrasi yolundaki mücadelesi, giderek, mutlaka, güç kazanacak ve ilerleyecektir. Zaman zaman yavaşlatılmaya ve belki de, yakın geçmişte olduğu gibi durdurulmaya çalışılacak; fakat geri götürülemeyecek, engellenemeyecektir.” diyen Başkanımı sevgiyle anıyorum.

Ben, 7 Mayıs 1976 da 21.Genel Kurul'da “TMMOB önümüzdeki dönem de, üye tabanını bağımsızlık ve de-



mokrazi mücadelesi etrafında toplamak üzere somut sorunlarından hareketle; iç ve dış sömürüyü teşhir edecek, bu çalışmaları daha etkin ve yaygın yaygın eylemleriyle kitlelere aktaracaktır. Diğer çalışan kitlelerle ortak eylemlerini sürdürecektir. Sorunların kaynağı emperyalist kapitalist sistemdir. Çözümüne emperyalist-kapitalist sistemin çözülmesiyle varılacaktır. Emperyalizme ve onun içteki uzantılarına faşizme ve silahlı çetelerine karşı emekçi kitlelerle dayanışmamız ve ortak mücadelemiz, güçlenerek sürecektir. TMMOB bu anlamda bir mücadelenin önemli demokratik araçlarından biridir. Gelecek günlerin, bugünkü bir avuç egemen azınlığın değil, halkımızın olacağına inanıyoruz. Bu inançla yola çıktık, bu inançla başaracağız” diyen Başkanımı sevgiyle anıyorum.

Ben, 13 Mayıs 1978 de, 23.Genel Kurul'da “Bu güçle IMF'li, Dünya Bankalı, NATO'lu, Ortak Pazarlı, 141-142'li düzene karşı çıkacağız. Silahlı bombalı saldırılardan yılmayacağız. Bir yandan içi sınıfının kazanılmış haklarını savunurken, öte yandan grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımızı almak için çok çalışacağız. Bu arada işçilerin ve memurların ücretlerinin dondurulması girişimlerine karşı mücadele edeceğiz. Doğal kaynaklarımızın halk yararına kullanılmasında çaba harcayacağız. Bunlar hiç kimseden

hiçbir diyet beklemeden, emekçi halkımızın aydınlık geleceği için gerekli gördüğümüz için yapacağız. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin ve örgütlerinin birlikte verecekleri mücadelelerle gelecek günlerin aydınlık olacağına, bugün her zamankinden daha çok inanıyoruz. Bu inançla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden yükselen sesin her geçen gün daha da tutarlı olacağını, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesindeki yerimizin güçlenerek korunacağını dosta düşmana duyuruyorum” diyen Başkanımı sevgiyle anıyorum.

Ben, 19 Mayıs 1979 da, 24.Genel Kurul’da “Bilimi ve tekniği emekçi halkımızın hizmetine sunma, grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakkımızı alma yolunda güçlü bir mücadele sürdüreceğiz. Sömürü, baskı, zulüm ve faşist saldırılara, en ufak üretim birimlerimizden başlayarak her alanımızda yılmadan, bunalmadan karşı çıkacağız. Gün zaafardan, eksiklerden, yanlışlardan arınma günüdür. Gün en az kanımızı iligimizi sömürenler, emenler kadar güçlü olma günüdür. Gün, başarmak günüdür. Mühendis ve mimarlar ve örgütleri Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin diğer demokratik güçlerle omuz omuza, bu yolda kendisine düşeni yerine getireceğine her zaman inandım. Önümüzdeki çetin günlerde de görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirmek için elden gelen çabayı göstereceğimize inanıyorum. Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm demokrasi güçlerinin hayatın her alanında birlikte verecekleri tutarlı ve aktif mücadelelerle gelecek emekçi halkımızın olacaktır. Gelecek aydınlık olacaktır” diyen Başkanımı sevgiyle anıyorum.

Ben, 24 Mayıs 1980 de 25. Genel Kurul’da “Ufak tefek küçük burjuva hastalıklarının TMMOB’nin yerine getirmesi gerektiği görevlere mutlaka ayak bağı olmaya çalışacağına ama inançlı ve kararlı mücadele arkadaşlarımın bunları yenerek başarıya ulaşacaklarına, bir görev bilinciyle gelmiş arkadaşlarımın TMMOB’yi bugünlerden daha üst düzeylere çıkaracaklarına, vardıracıklarına inanıyorum. Böylelikle görevlerimizi yerine getirmekle Türkiye devrimci hareketine kendi alanımızda mütevazı ama önemli katkılarda bulunacağımız açıktır. Gelecek günler mutlaka aydınlık olacaktır. Yaşasın başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçilerin sürdürdüğü ve mutlaka başarıya ulaşacak olan bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi. Yaşasın bu yolda kendilerine düşen görevleri güçlendirerek

sürdüren mühendis ve mimarlar. Yaşasın TMMOB” diyen Başkanımı sevgiyle anıyorum.

Teoman Öztürk iyi ki vardı. Onun arkadaşları iyi ki vardılar. Sizler de iyi ki varsınız. Bugünkü Teoman Öztürk’ü anma etkinliğimize hoş geldiniz.”

Elif ÖZTÜRK, Teoman Öztürk’ü anma etkinliğinde şunları söyledi:

Sözlerime, 12 yıldır bugün bizleri yalnız bırakmayan, -TMMOB’ye, başkan ve aynı zamanda arkadaşım Mehmet Soğancı’ya,

-TMMOB’nin bağlı odalarına,

-TMMOB Ankara İKK’ya

-Yaşamı, duyguları, mücadeleyi, anıları ve acıyı, burada veya başka bir yerlerde, önce babamla ve sonrasında bizlerle paylaşarak, babamı yaşatan, dostlarımıza, siz sevgili katılımcılara ailem adına içtenlikle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Sağolun.

Babam bizim herşeyimiz olması yanında bir sosyalistti. Demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelesinin insanlarından biriydi. Babamın elbette bir siyasi görüşü ve yakınlığı vardı. Ancak mücadelesi boyunca



birleştirici olmaya özen gösterdi. Birlik, paylaşım, dayanışma, mücadele ile inançlı ve kararlı olmak en çok sevdiği sözcüklerdi. Ve bunların hiçbirinin sözcüklere sıkışmasına izin vermedi. Yaşantısına uyguladı ve her yaştan insana anlatmayı da başardı.

Babam ve annem sayesinde, bizim evde, her zaman herşeyimizi paylaşmak yaşantımızın bir parçasıydı. Ancak sorunlar ve sıkıntılar bizim çözmemiz gereken şeylerdi. Benim için, ki bunun da bir zaaf olduğunun farkındayım ama, paylaşımın en zor olanı babamı paylaşmaktı. Aıştıktık. Ayrıllık çok zordu. Babamdan ayrı kalmak çok zordu. En uzun ayrıllığı yaşamak zorunda kaldık, alışamadık. Pek çoğumuzun sevdikleriyle yaşadığı gibi.

Çok anlattım diye bu sefer anlatmayacaktım ama, anlatacağın değil mi baskısıyla karşı karşıya kaldım. Sınırım düşüncenin yaşama geçirilmesinin ve bir çocuğa anlatılmasının örneği olduğu için TMMOB'de de seviyor bizim kırmızı bisiklet. Bir akşam babam elinde bir kırmızı bisikletle geldi bizim mahalleye. O bisiklet Aslı'nındı benimdi ve bizim yaşlarımızdaki 10-15 arkadaşımızdı. Babam başımızda o bisiklete hepimiz sırayla ve eşit süreyle bindik. Sırayla ve eşit süreyle. O zaman anlayamamıştım niye böyle. Hiç olmazsa herkes birer kere bindikten sonra Aslı ve ben biraz daha fazla binebiliriz diye düşünüyordum. Ama sonra, biraz daha büyüyünce baktık ki arkadaşlarımızla sohbetlerimizde hep o kırmızı bisiklet hatırlanıyor hep onun lafı geçiyor. O zaman anladık babamın ne yapmaya çalıştığını. O kırmızı bisiklet, biz ve arkadaşlarımız için sevgiydi, dostluktu, paylaşım, dayanışmaydı ve o kırmızı bisiklet bizim aramızda hala unutulmadı.

Babam, yaşamı hep ciddiye aldı, insanları sevdi. Fikirlerini her zaman paylaşır ve bıkmadan her söyleneni de dinler, değerlendirir, olumlu yanlarını almaya çalışırdı. Ama ben hiçbir zaman bir konu üzerinde babamın herkese birden haklısın dediğine tanık olmadım.

Hiçbir zaman kararsız olmamalıydın babama göre. En kötü karar kararsızlıktan iyiydi. Kendi kararını verebilmek, o kararı inançla ve yılmadan savunabilmenin ön koşuluymdu. Biz, hep bu karar verme serbestliğini yaşadık ve verdiğimiz kararın arkasında durmayı da öğrendik.

Yine babama göre kavgada mutlaka ama mutlaka taraf olmak gerekirdi. Bu, bedel ödemene neden olabilirdi. Ama bedel ödemek göze alınacak ve taraf olmaktan asla ödün verilmeyecek, vazgeçilmeyecekti.

İşte o dönemin insanları, kadroları, yöneticileri, bedel ödemeyi göze aldılar. Tüm baskı, kıyım ve saldırılara karşı mücadeleyi sürdürerek birlik anlayışını hayata geçirdiler, meslek alanlarından yola çıkarak emekten ve halktan yana politikalar ürettiler, bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunma anlayışını yerleştirip geliştirdiler. Ben onlarla ve babamla, ve onların çizgisini TMMOB'de bugün de sürdüren, sürdürme kararlılığında olanlarla birarada durmaktan, onların kızı, kardeşi, arkadaşı, ablası olmaktan gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Ölenleri, öldürülenleri sevgi ve saygıyla anıyorum. Ve bu çizgiyi, bu politikaları, bu gelenek ve anlayışı TMMOB den silmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğine olan inancımı da koruyorum. Çünkü inançlı kadrolar gelmeye devam edecek, öğrenciler gelecek ve çocuklarımız gelecek. Gün onlara birikimi doğru anlatma ve paylaşma günüdür. Gün bırakılanları ve sürdürülenleri geleceğe taşıma kararlılığını bir kez daha yineleme günüdür.

Selam olsun babama, geçmişte ve günümüzde bedel ödemeyi göze alanlara, alacaklara.

Şimdi izninizle, bir kez de ben, sözlerimi babam bitirsin istiyorum. Her zaman benden daha iyi konuşmasının yanı sıra çok da inançla ve kararlılıkla, coşkuyla söyler.

“Gün zaafardan eksiklerden yanlışlardan arınma günüdür. Gün en az kanımızı iligimizi sömürenler emenler kadar, güçlü olma günüdür.

Başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm emekçilerin ve örgütlerinin birlikte vereceği mücadelelerle, gelecek günlerin aydınlık olacağına, bugün her zamankinden daha çok inanıyoruz.

Bu inançla, TMMOB'den yükselen sesin, her geçen gün daha da tutarlı olacağını, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesindeki yerimizin güçlenerek korunacağını ve sürdürüleceğini dosta düşmana duyuruyor ve sözlerime son veriyorum. “

Saygılarımla.