

YÖNETİMİN MESAJI



Merhaba Değerli Meslektaşlarımız,

Ortadoğu'ya ve dünyanın birçok yerine savaş, kan ve gözyaşı taşıyan emperyalist kapitalist sistemin, ileri karakolu olan İsrail, yoksul Filistin halkına acımasızca bomba yağdırıyor. Mazlum Filistin halkına yapılan İsrail zulmü başta ABD emperyalizmi olmak üzere sistemin kontrol güçleri tarafından haklı bulunmakta ve daha fazla gözyaşına ve katliama onay çıkmaktadır.

Dini ideolojinin temsilcilerinden olan AKP iktidarı gerçek yüzünü bu süreçte göstermiştir. İsrail ile yapılan anlaşmaların, emperyalizme yapılan vaatlerin ve işbirliğinin en açık göstergesi AKP'nin tim sah gözyaşları ve hareketsiz tutumunda ifadesini bulmuştur. Türkiye ve dünyada milyonlarca insan Filistin'deki vahşete karşı ayaklanmış, İKK'nın da içinde bulunduğu demokrasi güçleri bu eylemlerde yerini almıştır.

Değerli arkadaşlar,

Diğer yandan kapitalizmin sistemik krizlerinden -pek çok ekonomiste göre 1929 büyük krizi kadar etkili olduğu söyleniyor- birisinin dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde fatura yine halka, emekçilere çıkarılmaktadır. TMMOB ve bağlı odaları olarak bu süreçte "krizin faturasını ödemeyeceğiz" diyerek tüm ülkede sokakta sözümüzü söyledik, söylemeye ve emek ve demokrasi güçleriyle birlikte eylemlerle kendi cephemizi örmeye devam edeceğiz.

Sermaye iktidarlarının işbirliği ve uygulamalarıyla, ucuz işgücününün sanayinin tek temel rekabet aracı haline getirildiği ülkemizde uygulanan neo-liberal, emperyalist politikalar sonucunda yatırımlar giderek düşmüş, istihdam açığı büyümüş, çalışanların reel gelirleri azalmıştır. Cumhuriyet tarihinin yatırımlara en az pay ayrılan yıllarını yaşamaktayız.

Sermaye ve egemen çevrelerin tutumu krizi fırsat olarak görmek ve değerlendirmektir. İşsizlik, yoksulluk, sosyal hak kayıplarında yaşanan artışlar bu kayıpların sermaye hanesine kazanç olarak yazıldığı anlamına gelmektedir. Sosyal devleti, sendikaları, -darbelerle fiziki olarak ortadan kaldırmak dahil- sindirdiği sol hareketi ortadan kaldırmaya çalışan neoliberal anlayış, bugün tüm dünyada kriz dolayısı ile sorgulanmaktadır. Tam bir vahşi sömürü düzenininin dayatıldığı çalışan ve üreten sınıfların mücadelesinde tüm dünyada bir yükseliş ve yaygınlık gözlenmektedir.

Arkadaşlar,

Devletin kirliliğinin ortaya çıkarıldığı iddiasıyla yapılan Ergenekon soruşturması bizce tam bir hayal kırıklığı olmuştur. İki nedenden bu böyledir; bir, Ergenekon bir vaka ve bir gerçek olmasına karşın medyatik bir şova dönüştürülmüş, kimin, neyin doğru ya da yan-

lış olduğuna inanacağını şaşırdığı bir sonuca gitmiştir ki bu nedenle artık bir sonuç ortaya çıkacağına yaygın biçimde inanılmamaya başlanmıştır. İki, AKP iktidarı bu süreçte kendi derin devletini kurmaya başlamış, polis ve yargıda ciddi bir etki alanı yaratmıştır. Sonuçta bu soruşturma bize şunu göstermiştir; evet bu ülkede eli yüzlerce aydın, devrimci, politikacı kanı ile kirlenen bir çete vardır ve bu tasfiye edilmektedir. Ama bu süreç derin devletin varlığını ortadan kaldırmamakta, tersine yeni kurulan ilişkilerin üzerini örtmektedir.

Ne ilginçtir ki; ergenekoncuların kurdurdukları ve bir dönem bir misyon edinen İslamcı örgütler ile Ergenekon bağlantıları dava sürecinde hiçbir şekilde ele alınmamaktadır. İslami Hareket, dini ideoloji karşıtı olan aydınların öldürülmesi dava çerçevesinde ele alınmamaktadır. Sanki bu ülkede iki ayrı derin devlet mi var? Bu derin devletlerden birisi diğerini tasfiye ederken büyük bir manipülasyon mu yaratmıştır?

Tüm bu nedenlerle, emek ve demokrasi güçleri AKP'ye de, Ergenekonculara da karşı bir üçüncü sivil cephenin kurulmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı koymalıdır. Askeri ve otoriter ilişkilerin ortak olduğu her iki cephe aslında, insan hakları, emek hakları, sosyal haklar ve sömürü ilişkilerinin devamı konusunda aynı şeyleri düşünmekte ve fırsat bulduğunda icra etmektedir.

Hepimiz biliyoruz ki; mesleki demokratik kitle örgütü olan Odamız, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte de, demokrasi ve barış mücadelesinde yerini almaya devam edecektir. Dinamik ve üreten bir yapıya sahip olan Odamız, sahip olduğu çalışma anlayışı ve ilkeleri gereği, kamu çıkarlarının korunmasında emekten, halktan, çevreden, üretimden, tüketicinin korunmasından yana; halka ve üyelerine karşı sorumluluğunu yerine getirecek, mesleki gelişiminin sağlanması için çalışmalar yapacak ve bu uğurda örgütsel bağımsızlığını korumaya devam edecektir. Ve yine hepimiz farkındayız ki; bu konuda hepimize sorumluluklar düşmektedir.

Makina Mühendisleri Odası'nın nicel ve nitel olarak bulunduğu yerden daha ileriye taşınması hepimizin taşın altına elini yeterince koyması ile mümkündür. Diğer Odalarla karşılaştırıldığında her konuda ön sıralarda yer alan Odamız hem siyasi olarak, hem de mesleki olarak daha da ileriye gitmek zorundadır. Biz bulunduğumuz yerden daha ileriye gidersek, bizi takip eden dostlarımızı da ileriye taşımış oluruz.

Geçmişten bugüne süren örgütlü mücadelemizin ışığında yürüdüğümüz bu yolda hepimize kolay gelsin.

**Makina Mühendisleri Odası
İstanbul Şube Yönetim Kurulu adına
Başkan İter Çelik**